

Το πλατύ πλατύγυρο

ΤΕΥΧΟΣ 1: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΤΙΣΜΟ

5 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πελοπίδας σας χαιρετά ...

Αγαπητοί μου φίλοι,

Είμαι ο κύριος Πελοπίδας Κοσμογυρησιάδης. Εγώ που λέτε, κάποτε ήμουν Λυκόπουλο σαν και εσάς και έχω γυρίσει σχεδόν, όλο τον κόσμο.

Αυτές τις μέρες, που όλοι οι Πρόσκοποι του κόσμου γιορτάζουν με φώναξαν οι Γερόλυκοι και ήρθα αμέσως για να σας μεταφέρω πως είναι ο Προσκοπισμός και σε άλλες χώρες σύμφωνα πάντα με τα όσα είδα στα τόσα μου ταξίδια.

Για να μπορέσουμε να σας πούμε όσα περισσότερα μπορούμε εκδώσαμε ξανά, με τους Γερόλυκους την εφημερίδα «**ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΤΥΓΥΡΟ**» μια εφημερίδα που κυκλοφορούσε πριν από πολλά - πολλά χρόνια και την βρήκα σε ένα παλιό μπαούλο που είχε ο παππούς μου ο Επαμεινώνδας Παντογυρησιάδης στο χωριό.

Όπως με ενημέρωσαν, το προηγούμενο Σάββατο, γνωρίσατε με τη βοήθεια του ΜΠΙ - ΠΙ, του Μπέη-τεν Πάουελ δηλαδή, πως ξεκίνησε ο Προσκοπισμός: του μπήκε η ιδέα μετά που τον βοήθησαν τα παιδιά να κερδίσει τη μάχη στην πολιορκία της πόλης Μέηφκινγκ στην Αφρική που είχε διάρκεια 217 μέρες μεταξύ του 1899 και 1900, έριξε τον σπόρο στην πειραματική κατασκήνωση που έκανε στο νησάκι Μπράουνση στην Αγγλία με 21 αγόρια από

την 1^η μέχρι και τις 9 Αυγούστου 1907 και ξεπήδησε ένα δέντρο που σήμερα έχει πάνω από 50 εκατομμύρια μέλη με το βιβλίο Προσκοπισμός για Παιδιά που έγραψε το 1908... Μετά, μου είπαν ήρθε και ο Ράντγιαρντ Κίπλινγκ και μαζί με τον Μπι - Πι, σας είπαν την ιστορία πως ξεκίνησε και ο Κλάδος Λυκοπούλων το 1916.

Σήμερα, γνωρίσαμε καλύτερα τον Μπι - Πι από τότε που ήταν μωρό, μετά που έγινε στρατιωτικός, όταν ίδρυσε τον Προσκοπισμό, μέχρι και το θάνατο του στην αγαπημένη του Κένυα το 1941, μέσα από μια όμορφη παρουσίαση. Γνωρίσαμε το παγκόσμιο προσκοπικό τριφύλλι αλλά και τα τριφύλλια του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και το δικό μας, μάθαμε για τα παγκόσμια Τζάμπορι και περιμένουμε τότε θα μεγαλώσουμε για να πάμε και εμείς σε ένα!!!

Α και για να μη μείνετε με την απορία, **ΠΛΑΤΥΓΥΡΟ** είναι το στρόγγυλο καπέλο που βλέπετε πάνω δεξιά από τον τίτλο της εφημερίδας μας και είναι το καπέλο που φορούσαν οι πρώτοι Πρόσκοποι.

Σας εύχομαι να είστε πάντα ευτυχισμένοι!!!!

Κύριος Πελοπίδας Κοσμογυρησιάδης



Τι θα κάνουμε το ερχόμενο Σάββατο, 12/02

Το ερχόμενο Σάββατο θα συνεχίσουμε την περιδιάβασή μας στον Προσκοπισμό. Θα γνωρίσουμε καλύτερα το Σώμα Προσκόπων Κύπρου. Για το λόγο αυτό θα είναι μαζί μας και ένας πολύ αγαπητός παλιός Πρόσκοπος, ο οποίος έχει μελετήσει πολύ την ιστορία του Προσκοπισμού αλλά είναι και ο μεγαλύτερος συλλέκτης προσκοπικών σημάτων, αναμνηστικών και άλλων προσκοπικών ειδών στην Κύπρο. Ονομάζεται Κυριάκος Καμέρης αλλά οι φίλοι του τον φω-

νάζουμε Κάκο!!!

Επίσης θα φτιάξουμε και ο κάθε ένας και μία από εμάς έναν αναμνηστικό κρίκο... αλλά ας μην τα αποκαλύψουμε όλα από σήμερα... γιατί όλα αυτά που κάνουμε και μαθαίνουμε αυτόν τον καιρό θα κορυφωθούν με ένα μεγάλο παιχνίδι περιπέτειας που θα παίξουμε σε 15 μέρες στις 19 Φεβρουαρίου που θα κάνουμε και την ειδική μας συγκέντρωση για να γιορτάσουμε την ΗΜΕΡΑ ΣΚΕΨΗΣ!!!

ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΝΑ ΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΩ ΓΙΑ ΤΙΣ 3 ΧΩΡΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!!!



Προσκοπικά Σήματα διαφόρων χωρών από τη συλλογή του κυρίου Πελοπίδα Κοσμογυρισιάδη :



ΚΑΝΑΔΑΣ



ΒΡΑΖΙΛΙΑ



ΑΙΓΥΠΤΟΣ



ΙΝΔΙΑ



ΜΑΛΤΑ



ΙΡΑΚ



ΗΠΑ



ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ



ΝΟΡΒΗΓΙΑ



ΑΥΣΤΡΙΑ

Το προσκοπικό ρητό ΕΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ σε διάφορες γλώσσες :



Γιουν Μπι

ΚΟΡΕΑ

Μπι Πριπέαρτ (Be Prepared)



ΑΓΓΛΙΚΑ



Κουμ μούστα ιντάν

ΜΑΡΟΚΟ



Σιέμπρε Λίστο

ΙΣΠΑΝΙΚΑ



ΙΤΑΛΙΚΑ



Γουά α ιντού

ΣΥΡΙΑ

Εσσέβε Πρόντε



Σουά Πρέτ

ΓΑΛΛΙΚΑ



ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Όλε Βαλμής

Ολλζέητ Μπιρέητ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



Λυκόπουλα γνωρίζετε ότι :

1. Στα νησιά Γκίλμπερτ και Έλλις, που βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο του Ειρηνικού Ωκεανού, τα Λυκόπουλα δεν εξετάζονται στο κολύμπι για να πάρουν το δεύτερο αστέρι τους ή το πτυχίο Κολυμβητού, γιατί κάθε παιδί στα νησιά αυτά είναι καλός κολυμβητής και πριν ακόμα γίνει Λυκόπουλο. Πολλά παιδιά ξέρουν να κολυμπούν πριν περπατήσουν, κι έτσι η εξέταση στη θάλασσα δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Τα Λυκόπουλα αυτά ζουν σε μικρά κοραλλιογενή νησιά και ποτέ τους δεν έχουν δει άλογο, αγελάδα ή πρόβατο, λεωφορείο ή τραίνο, είναι όμως ξεφτέρια στις βάρκες και στα πουλιά – που ωστόσο είναι διαφορετικά από τα δικά μας.

2. Στη Μαλαισία, τα Λυκόπουλα είναι πολύ τυχερά, γιατί εκεί φυτρώνει το μπαμπού, και με το μπαμπού μπορεί κανείς να χτίσει σπίτια, να φτιάξει φλογέρες, φλιτζάνια και μικρά μαγειρικά σκεύη. Υπάρχουν επίσης κοκοφοίνικες, που με τα φύλλα τους μπορεί κανείς να φτιάξει καλάθια και ψάθες. Σχεδόν όλα τα Λυκόπουλα τα καταφέρνουν μια χαρά σε τέτοια πράγματα.

3. Στο Χογκ-Κογκ υπάρχει μεγάλη στενότητα χώρου, και πολλά Λυκόπουλα ζουν σε διαμερίσματα μεγάλων πολυκατοικιών. Τις συγκεντρώσεις της Αγέλης τις κάνουν στις ταράτσες αυτών των πολυκατοικιών. Πώς θα σου φαινόταν εσένα να έχετε τη Φωλιά σας στην ταράτσα του σπιτιού σου;

4. Στην Ουγκάντα, στην Αφρική μερικά Λυκόπουλα, πριν λίγα χρόνια, περπατούσαν ίσαμε 100 χιλιόμετρα ανάμεσα από τα Όρη της Σελήνης, όταν πήγαιναν κατασκήνωση.

5. Στα βρετανικά Νησιά του Σολομώντος τα Λυκόπουλα πηγαίνουν για ψάρεμα μερικές φορές τη νύχτα με το πυροφάνι. Τα χελιδονόψαρα πετούν έξω από το νερό, προς το φως, και τα Λυκόπουλα τα τσακώνουν με την απόχη, όπως τις πεταλούδες. Άλλοτε πάλι πάνε για υποβρύχιο ψάρεμα, κολυμπώντας με καμάκι. Έτσι δεν δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τον επιούσιο...

6. Στην Ινδία υπάρχουν πολλά φίδια και κάθε λογής φαρμακερά έντομα, όπως οι σκορπιοί, και τα Λυκόπουλα πρέπει να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα όταν πηγαίνουν εκδρομή ή κατασκήνωση.

7. Παρόλο που σε πολλά Λυκόπουλα δεν αρέσει η βροχή, τα **Λυκόπουλα του Άντεν** πάντα την καλοδέχονται, γιατί μπορεί ολόκληρα χρόνια να μη βρέξει, όλα είναι κατάξερα και τίποτα δεν μπορεί να φυτρώσει.

8. Μερικά Λυκόπουλα στη Βρετανική Γουινέα ζουν σ' ένα πολύ γλυκό μέρος – στο κέντρο μιας τεράστιας περιοχής με φυτεία ζαχαροκάλαμου! Άλλα Λυκόπουλα ζουν μακριά, μέσα σε πυκνή ζούγκλα, και ανάμεσα στα άγρια πράγματα που βλέπουν είναι και οι τεράστιοι «ανακόνδες» - φίδια που το μήκος τους πολύ συχνά ξεπερνάει τα 10 μέτρα!



Στο χάρτη που ακολουθεί θα δείτε τις περιοχές με βάση τον αριθμό που έχουν στο κείμενο που διαβάσατε.....



Ξέρετε τι είναι :

ΤΖΑΜΠΟΡΙ : Το Τζάμπορι είναι μία παγκόσμια προσκοπική κατασκήνωση που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και συμμετέχουν αντιπροσωπείες από όλες τις χώρες. Κάθε φορά γίνεται και σε διαφορετικό μέρος. Το πρώτο τζάμπορι έγινε στην Αγγλία το 1920. Η Ελλάδα είχε την τιμή να οργανώσει το 11ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορι που έγινε το 1963 στο Μαραθώνα. Μέχρι σήμερα έγιναν 24 παγκόσμια τζάμπορι. Το 25ο θα γίνει το 2023 στη Νότια Κορέα.



Το σήμα αριστερά είναι το σήμα του 11ου Παγκόσμιου Τζάμπορι που έγινε στην Ελλάδα και το άλλο δεξιά είναι το σήμα του Τζάμπορι του 2007, του 21ου που έγινε στην Αγγλία και εκεί εορτάστηκαν τα 100 χρόνια του Προσκοπισμού.

Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο : είναι το γραφείο που συντονίζει τον Προσκοπισμό σε όλες τις χώρες και φροντίζει να γίνεται σωστά με βάση τις αποφάσεις των Παγκοσμίων Προσκοπικών Συνεδρίων και της Παγκόσμιας Προσκοπικής Επιτροπής.

Πρωτολειτούργησε το 1922 στο Λονδίνο ενώ το 1958 μεταφέρθηκε στην Οτάβα του Καναδά. Εκεί έμεινε για δέκα χρόνια και από την 1η Μαΐου 1968 βρίσκεται μέχρι σήμερα στη Γενεύη της Ελβετίας.

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ

ΜΕΣΑΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΥΛΛΟ
Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ,
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΩΠΟ,
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ,
ΤΟ ΣΥΝΑΝΕΡΩΠΟ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΚΡΙΚΟΣ ΣΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ
ΤΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ

Τα χρώματα έχουν και αυτά το
συμβολισμό τους. Το Άσπρο
συμβολίζει την αγνότητα του
Προσκοπισμού και το λιλά την
ηγεσία και την προσφορά.

ΔΕΞΙΟ ΦΥΛΛΟ
ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

2 ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΑ ΑΣΤΕΡΙΑ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΝΩΣΗ
ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο ΚΑΘΕ
ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ

**ΟΙ 10 ΚΟΡΥΦΕΣ ΤΩΝ 2
ΠΕΝΤΑΚΤΙΝΩΝ ΑΣΤΕΡΙΩΝ**
ΤΑ 10 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

**ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΙ
ΤΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ**
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Ο ΣΤΑΥΡΟΚΟΜΠΟΣ
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο Μπέπτεν Πάουελ είπε
ότι το έμβλημά μας το

πήραμε από το σύμβολο που χρησιμοποιούσαν παλιά στους
χάρτες και τις πιξίδες για να δείχνει το Βορρά.

και η σύζυγός του Όλαβ που ήταν η Αρχιοδηγός συμπλήρωσε ότο το έχουμε
για να μας δείχνει ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ