



2009 - 2010 σε τροχιά 50 χρόνων ΠΑΘΟΣ ΠΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

76 ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ

Περιοδική Έκδοση 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου



ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ



- Η ζωή στην Αγέλη
- Κουβέντα με τον Σερ Χαν
- Αστεριών και Πτυχίων κουβέντες
- Ομάδα προσκόπων
- Κ.Α "ΔΑΙΔΑΛΟΣ"
- Δράσεις Συστήματος
- Παρουσίαση Ομίλου ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 76
- Προσκοπικό χρονογράφημα
- Εδώ πλανήτης Γη
- Προσκοπική τεχνική
- Συνάντηση με τα άστρα
- Με τα φτερά του Ικάρου
- Πρωσοπογραφίες
- Ιστορίες Προσκόπων
- ..και άλλα πολλά!



Εκδοτικό Σημείωμα

Κ λ έ β ο υ μ ε λίγο χρόνο από την καθημερινότητα και την ρουτίνα μας, για να γράψουμε για σας κάτι που θεωρούμε ενδιαφέρων, σημαντικό και που να αξίζει τον κόπο να διαβάσετε.

Ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο και εκδίδουμε σήμερα το 15 τεύχος της εφημερίδας μας.

Μέσα στον μήνα Οκτώβριο γίνεται η αρχή ενός καλύτερου χρόνου με την εναρκτηρία πυρά μας. Εκεί καταλαβαίνουμε όλοι μας ποσα χρόνια πέρασαν από τότε που το αγαπημένο μας Σύστημα γεννήθηκε. Η συγκίνηση κορυφώνεται όταν στο σημμένο άσπρο

πανό περνούν οι φωτογραφίες του αρχείου. Κάθε γενιά με την σειρά της παρουσιάζεται τιμημένη. Όλοι περήφανοι που βλέπουν τα πρόσωπα τους σε μια άλλη εποχή. 50 χρόνια προσπάθειας για υψηλότερα προσκοπικά ανεβάσματα, πάντα θα προσπαθούμε να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Το τέλος της παρουσίας αναλαμβάνει η αγαπημένη μας ΑΚΕΛΑ σβήνοντας τα 50 κεράκια.

Εκεί συνειδητοποιούμε όλοι μας ότι είμαστε ακόμα εδώ, και όσα χρόνια και αν περάσουν πάλι εδώ θα είμαστε γιατί αυτό που κάνουμε το αγαπάμε.

Συνεχίζουμε δυναμικά με την εκδρομή των γονέων

όπου οι γονείς των παιδιών παίρνουν μια μικρή γεύση από όσα ζούν τα παιδιά τους στον προσκοπισμό.

Έπειτα το κάθε τμήμα μπαίνει σιγά σιγά στο πρόγραμμα του και πραγματοποιεί τις δράσεις, τις εκπαιδεύσεις και τα διήμερα του.

Η προετοιμασία για την μεγάλη κατασκήνωση του καλοκαιριού έχει ήδη αρχίσει.

Καλή ανάγνωση και καλές γιορτές!

Αντωνία Ζήνωνος
ANKYONA
ΥΚΑ



Αγαπητοί Βαθμοφόροι, Αγαπητά μου παιδιά,

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί σας, από τις στήλες του περιοδικού σας και σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και τις καλύτερες μου ευχές για κάθε πρόοδο.

Είμαι πολύ περήφανος γιατί και εγώ προέρχομαι από τις τάξεις του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου. Στην 76η Ομάδα έδωσα την Προσκοπική μου Υπόσχεση τον Οκτώβριο του 1963 και έκτοτε εξακολουθώ να υπηρετώ την προσκοπική κίνηση.

Επιθυμία μου είναι και σεις να αισθάνεστε περηφάνια γιατί ενταχθήκατε στην προσκοπική κίνηση. Να υπηρετήσετε τον προσκοπισμό με αγάπη, μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και με πνεύμα συλλογικότητας. Στις τάξεις της προσκοπι-

κής κίνησης επικρατεί το ΕΜΕΙΣ και όχι το ΕΓΩ. Επικρατεί η αγάπη στον πλησίον, η αλληλοεκτίμηση και ο αλληλοσεβασμός.

Ο Προσκοπισμός έζησε για εκατό χρόνια και θα ζήσει άλλα τόσα και άλλα τόσα γιατί υπηρετεί αξίες και ιδανικά σπουδαία και απαραίτητα για την ηθική και ψυχική ολοκλήρωση του κάθε ανθρώπου.

Με πίστη στο Θεό, με αγάπη προς την Πατρίδα, με σεβασμό στον πολιτισμό μας και την ιστορία μας προχωρήστε μπροστά. Η δική μου βοήθεια είναι δεδομένη.

Γεια Χαρά !



Ανδρέας Λάμπρου,
Γενικός Έφορος



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αγαπητά Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι
Αγαπητοί Γονείς και Φίλοι του 76^{ου},

Σας καλωσορίζω στο 15^ο τεύχος της εφημερίδας μας, «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 76^ο» που φτάνει στα χέρια σας λίγο καθυστερημένα λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Φτάνουμε αισίως στο τέλος του ημερολογιακού χρόνου με αρκετές δραστηριότητες που ήδη έγιναν και ακόμα περισσότερες που θα γίνουν με την νέα χρονιά.

Η Αγέλη και η Κοινότητα μας έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις προγραμματισμένες τους δράσεις με τον καιρό δυστυχώς να αναβάλλει για λίγο τα σχέδια της Ομάδας μας αφού οι έντονες βροχοπτώσεις ακύρωσαν το προγραμματισμένο διήμερο των Προσκόπων.

Πολλές δράσεις όμως, ποικίλου ενδιαφέροντος μας περιμένουν με το νέο έτος, τόσο από την άποψη του προσκοπικού προγράμματος σε όλα τα Τμήματα που όπως πάντα υπό-

σχονται δράση, περιπέτεια και φυσικά γνώσεις, όσο και για τους εορτασμούς για τα 50 μας χρόνια με ιδιαίτερης σημασίας την προσκοπική έκθεση που θα γίνει τον Φεβρουάριο στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Σκέψης, την εκδήλωση μνήμης και τιμής στον ήρωα Πρόσκοπο του Συστήματος μας Νίκο Κωνσταντίνου και τους σφαγιασθέντες Προσκόπους της Μικράς Ασίας, καθώς και της παρουσίασης του Λευκώματος ας που θα γίνει το Μάιο.

Αλλά ας μην προτρέχουμε και ας απολαύσουμε για άλλη μια φορά την πλούσια ύλη που μας προσφέρει το «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ 76^ο», τόσο από πλευράς ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των Τμημάτων και του Συστήματος όσο και από πλευράς γνώσεων, προκλήσεων, προβληματισμών και διασκέδασης που προσφέρονται μέσα από τις στήλες που με μεράκι επιμελούνται οι Ανιχνευτές και οι Βαθμοφόροι μας.

Ευχόμαστε καλή δουλειά λοιπόν, καλές γιορτές και ευτυχισμένο το νέο έτος για ψηλότερα προσκοπικά ανεβάσματα. Ζήτω το 76^ο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΟΥ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΟΥΡΟΠΕΤΣΗ



Αγαπητοί Γονείς, Βαθμοφόροι και Παιδιά,

Πριν 50 χρόνια μια ομάδα ανθρώπων κινούμενοι από την αγάπη τους για τον Προσκοπισμό κάθισαν στο σύλλογο του Κεραυνού και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα Σύστημα Προσκόπων στην περιοχή τους. Μετά από δύο καφέδες το μωρό γεννήθηκε και το βάφτισαν 76ο Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου.

Έκτοτε γενεές παιδιών και νέων έχουν περάσει από το 76^ο και μαζί με όλα τα καλά που αποκόμισαν τους βλέπουμε σήμερα να το καμαρώνουν. Με σύνθημα ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ που δόθηκε από τα παιδιά μας το Σύστημα μας προχωρεί κάτω από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες και δημιουργεί έργο δίδοντας ακόμη μια επιλογή στους νέους.

Στόχοι για τη φετινή χρονιά της προσκοπικής επιτροπής είναι:

Παροχή των μέσων οικονομικών και άλλων στους Βαθμοφόρους μας για αναβάθμιση των προγραμμάτων.

Να επιδιώξουμε καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους Γονείς μέσω, συναντήσεων, εκδρομών, εορτών και άλλων εκδηλώσεων.

Πανηγυρικοί εορτασμοί των πενήντάχρονων και να τιμήσουμε όλους όσους προσέφεραν στο Σύστημα.

Εκ μέρους της Προσκοπικής Επιτροπής θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους παλαιούς και τωρινούς Βαθμοφόρους μας που με πολλές θυσίες από τον πολύτιμο χρόνο τους αλλά και με πολύ μεράκι κάνουν αυτό που κάνουν και το κάνουν καλά. Ευχαριστίες επίσης για όλους τους χορηγούς μας.

Εύχομαι σε όλους καλή και δημιουργική προσκοπική χρονιά και «πολύ πάθος» για το μέλλον. Καλή ανάγνωση της εφημερίδας μας, μιας προσπάθειας που γίνεται με πολύ μεράκι και ζήλο. Είμαι σίγουρος η τεράστια ύλη που μας προσφέρει θα αφήσει κάθε έναν από τους αναγνώστες της ικανοποιημένο.

Ραντεβού με όλους σας την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στο Τζιντζερ για τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Συστήματος.

Προγραμματισμένες Δράσεις

> 19 Δεκεμβρίου δράση για οικονομική ενίσχυση της Κ.Α

> 8-9-10 Ιανουαρίου συμμετοχή της Κ.Α στην τριήμερη ανιχνευτική εξερεύνηση του Κλάδου Ανιχνευτών της Ε.Ε Λευκωσίας

> 9 Ιανουαρίου έναρξη συγκεντρώσεων για το 2010

>16 Ιανουαρίου κοπή βασιλόπιτας Συστήματος

>20-28 Φεβρουαρίου Προσκοπική έκθεση στις σπηλιές του

Πάρκου Ακροπόλεως

>24 Φεβρουαρίου εκδήλωση μνήμης και τιμής στον ήρωα Βαθμοφόρο του Συστήματος μας Νίκο Κωνσταντίνου και τους σφαγιασθέντες Προσκόπους της Μικράς Ασίας κατά την Μικρασιατική εκστρατεία και την μετέπειτα καταστροφή.



Περιοδική Διμηνιαία έκδοση του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Ζήνωνος Αντωνία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΗΣ : Παναγιώτου Ανδρέας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΛΙΔΩΣΗΣ : Ζήνωνος Αντωνία

ΕΚΔΟΤΕΣ : Παναγιώτου Ανδρέας (ΠΗΓΑΣΟΣ)
Ζήνωνος Αντωνία (ΑΛΚΥΟΝΑ)

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Κώστας Θεοδόρου (ΚΑΑ), Αντώνης Παναγιώτης (ΡΗΓΟΥΛΟΣ), Μαργαρίτα Ανδρέου, Ιωάννα Σωτηριάδου, Ανδρέας Σουροπέτσης (ΑΛΜΠΑΝΤΡΟΣ), Δέσπω Λαζάρου, Δήμητρα Βασιλείου, Άννα Μιχαήλ, Σταύρος Μιχαήλ (ΑΧΕΡΝΑΡ), Δημήτρης Παπαδόπουλος (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)



Νέα:

Μετακινήσεις: Με την εκλογή νέου Γενικού Εφόρου κλήθηκαν να στελεχώσουν τη Γενική Εφορεία δύο παλιοί Αρχηγοί του Συστήματός μας, ο τέως Αρχηγός μας Ανδρέας Παναγιώτου, Πήγασος και ο πρώην Αρχηγός μας Αλέκος Νικολάου. Την τελευταία χρονιά και πριν αποδεχτούν την τοποθέτησή τους ως Έφοροι στη Γενική Εφορεία υπηρετούσαν στην Επιτροπή Γονέων του Συστήματος. Στους δύο Αδελφούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ως Έφορος στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών και ως Έφορος στην Εφορεία Ανάπτυξης αντίστοιχα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.

Αγώνας Δρόμου Δήμου Στροβόλου: Την 1^η Οκτωβρίου Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και Βαθμοφόροι του Συστήματος παρευρέθησαν στον αγώνα δρόμου που διοργανώνει κάθε χρονιά ο Δήμος Στροβόλου και βοήθησαν ως δείκτες για την ομαλή διεξαγωγή του αθλήματος.

Σχολή Βοηθών Αγελών: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε από τον Κλάδο Λυκοπούλων της Επαρχιακής μας Εφορείας η Σχολή Βοηθών Αγελών. Μέσα από τη Σχολή αυτή οι Ανιχνευτές μας παίρνουν τις πρώτες γνώσεις για το πώς μπορούν να βοηθήσουν την Αγέλη Λυκοπούλων ως Βαθμοφόροι. Φέτος τη συγκεκριμένη σχολή παρακολούθησαν οι κάτωθι Ανιχνευτές της Κοινότητάς μας : Άννα Μιχαήλ, Αντιγόνη Μιχαήλ, Ιωάννα Ψάλτη, Μαρία Ζήνωνος και Νικόλας Κωνσταντίνου.

Συγχαρητήρια: Στην Ανιχνευτή μας Μαρία Χ"Γεωργίου που μαζί με άλλους συμμαθητές της, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας για τους μαθητές γυμνασίου με τίτλο «Μαθητές στην έρευνα – ΜΕΡΑ». Τόσο στη Μαρία αλλά και στους συμμαθητές της ευχόμαστε καλή συνέχεια και πάντα επιτυχίες.

Αποθήκες Συστήματος: Χάρη στη σκληρή δουλειά των Βαθμοφόρων μας προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες για την αποπεράτωση των αποθηκών του Συστήματος πίσω από την Εστία μας. Από το προηγούμενο τεύχος που είχαμε σχετική αναφορά, οι αποθήκες έχουν τσιμεντωθεί ενώ έχει ολοκληρωθεί και το



σκέπαστρό τους. Επόμενο βήμα η κατασκευή και τοποθέτηση των πορτών στα δύο τμήματα που δημιουργούνται μεταξύ των τριών εμπορευματοφορέων.

Αλλάζει πρόσωπο η Λέσχη της Κοινότητας: Με την εμμονή του Σερ Χαν, του Αρχηγού της Κοινότητας Ανιχνευτών, προχωρεί με γοργούς ρυθμούς η ζωγραφιά που οι Ανιχνευτές μας αποφάσισαν να κοσμή τη Λέσχη της Κοινότητάς μας. Η ζωγραφιά που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του αριστερού τοίχου της Κοινότητας, παρουσιάζει ένα αεροπλάνο που τραβά ένα πανό στο οποίο αναγράφεται η φράση ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ και ΕΥΡΥΤΕΡΑ. Το όλο σκηνικό διακόπτεται στη μέση όπου παρτίθεται το έμβλημα της Κοινότητάς μας.



Ανακοινώσεις :

Μπλουζάκια Συστήματος: Υπενθυμίζουμε τα Μέλη και τους Φίλους του Συστήματος ότι μπορούν να προμηθευτούν το αναμνηστικό μπλουζάκι του Συστήματος στην τιμή των €8.00

Σήμα 50 χρόνων: Παρακαλούμε όσα μέλη μας δεν έχουν προμηθευτεί ακόμα το επετειακό σήμα των 50 χρόνων να το προμηθευτούν και να το ράψουν στη στολή τους πάνω από την αριστερή τσέπη του πουκαμίσου. Το σήμα στοιχίζει €4.00 και είναι υποχρεωτικό να το φέρουμε στη στολή μας καθ' όλη τη διάρκεια της προσκοπικής χρονιάς 2009 – 2010 όπου το Σύστημά μας γιορτάζει τα 50 χρόνια του.

Εκδηλώσεις 50 χρόνων: Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 50 χρόνια του Συστήματος προγραμματίζονται αρκετές εκδηλώσεις όπως :

- Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Ήρωα του Συστήματος μας Αδ. Νίκο Κωνσταντίνου και τους Προσκόπους της Μικράς Ασίας που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους
- Προσκοπική Έκθεση
- Εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς
- Έκδοση αναμνηστικού Λευκώματος

Για το λόγο ότι οι πόροι του Συστήματος μας είναι περιορισμένοι και τα έξοδα για τις εκδηλώσεις πολλά, παρακαλούμε όπως αν κάποιος από εσάς μπορεί να μας βοηθήσει ή να μας φέρει σε επαφή με κάποιο οργανισμό που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στη διεξαγωγή των πιο πάνω εκδηλώσεων να επικοινωνήσει με τον Αρχηγό Συστήματος.



Η ζωή στην 76η Αγέλη...ζωή που συναρπάζει!!!

Πρόγραμμα Αγέλης Λυκοποπούλων

επιμέλεια στήλης ΡΗΓΟΥΛΟΣ



Ο Οκτώβριος ήταν ο πρώτος μήνας της νέας προσκοπικής μας χρονιάς. Ήταν επίσης και ένας μήνας συγκίνησης αφού το Σάββατο 24 του μήνα κλείσαμε αισίως τα 50 χρόνια παρουσίας του Προσκοπισμού στο Στρόβολο. Η πρώτη μας συγκέντρωση ξεκίνησε το Σάββατο 26 του Σεπτεμβρίου όπου όλοι μας, Βαθμοφόροι και Λυκόπουλα παρουσιάστηκαμε στο Σύστημα ανανεωμένοι, με πάρα πολύ χαρά και κέφι για να βάλουμε μπρος για νέες «περιπέτειες». Οι Βαθμοφόροι υποδέχτηκαν τα παλιά μας Λυκόπουλα με ευχάριστες και όμορφες αναμνήσεις από την πετυχημένη κατασκήνωση. Ιδιαίτερη όμως ήταν και η χαρά μας όταν από την πρώτη κιόλας μέρα εμφανίστηκαν και νέοι φίλοι που ήθελαν να ενταχθούν στον Προσκοπισμό και να γίνουν Λυκόπουλα ζώντας μαζί μας τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα βιώματα που μόνο εμείς οι Πρόσκοποι ξέρουμε να προσφέρουμε.

Ο Οκτώβριος ήταν η αρχή μιας πολύ όμορφης περιπέτειας. Τα πρώτα μας Σάββατα είχαν να κάνουν με την γνωριμία των νέων Λυκόπουλων με τον Προσκοπισμό. Δεν λείψανε φυσικά τα ζωηρά και φανταστικά μας παιχνίδια τα οποία για τους νέους μας φίλους ήταν πρωτόγνωρα. Ας δούμε όμως τα Σάββατα ένα προς ένα

Σάββατο 3 Οκτωβρίου: Δεύτερο μας Σάββατο και η Αγέλη μας όλο και μεγαλώνει. Τα Λυκόπουλα ήρθαν με πολύ διάθεση και περιέργεια για νέα παιχνίδια και τα μοναδικά μας προγράμματα που η 76^η Αγέλη έχει καθιερώσει. Μια πρώτη επαφή με τα ζωηρά παιχνίδια κοκορομαχίες και γρήγορος κοντός έκαναν την Αγέλη να ενθουσιαστεί.



Σάββατο 10 Οκτωβρίου: Έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται τα πρώτα από τα νέα μας Λυκόπουλα. Αφού έγινε ο χωρισμός των Εξάδων, μια διαδικασία που παίρνει ώρα έτσι ώστε όλα τα Λυκόπουλα να μείνουν ικανοποιημένα, το κέφι και η περιέργεια του τι μας επιφυλάσσει το επόμενο Σάββατο όλο και φουντώνει. Δύο γρήγορα ζωηρά παιχνίδια όπως η σκυταλοδρομία με μπάλα και το πιο μακριά δίνουν τον παλμό για το επόμενο Σάββατο που θα είναι πολύ διαφορετικό από

τις άλλες συγκεντρώσεις.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Το Σάββατο αυτό ήταν ένα παγκόσμιο προσκοπικό γεγονός. Κάθε τρίτο Σάββατο του Οκτώβρη όλοι οι Πρόσκοποι του κόσμου συναντιούνται στο διαδίκτυο και στον αέρα. Για τους εν στολή είναι γνωστό ως J.O.T.I. (Τζάμπορι στο Διαδίκτυο) -J.O.T.A. (Τζάμπορι στους Αιθέρες). Τα πιο μικρά Λυκόπουλα είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν με αλλά Λυκόπουλα από διάφορα Συστήματα της Κύπρου και τα πιο μεγάλα με εκτός Κύπρου χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τους ασυρμάτους. Παράλληλα,



για να ενημερωθούμε καλύτερα για τη διοργάνωση αυτή παρακολούθησαμε μία όμορφη παρουσίαση από την Κοινότητα Ανιχνευτών ενώ παίξαμε και ένα μεγάλο παιχνίδι με φακέλους με θέμα φυσικά το J.O.T.I. -J.O.T.A. ενώ δοκιμάσαμε και τις ικανότητές μας στη ζωγραφική ετοιμάζοντας σχετικές αφίσες. Ωραία ανάμνηση από το Σάββατο αυτό είναι οι αναμνηστικές φωτογραφίες που βγάλαμε με το πανό της εκδήλωσης τόσο και όλο το Σύστημα όσο και η Αγέλη για να τις στείλουμε στους Προσκόπους με τους οποίους συνομιλήσαμε στο διαδίκτυο.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Σαν σήμερα το 1959 ιδρύθηκε το Σύστημα μας. 50 χρόνια μετά, με τον ίδιο και ακόμα περισσότερο ζήλο συνεχίζουμε την πορεία του Προσκοπισμού ανέγγιχτη από το χρόνο. Για το λόγο αυτό η σημερινή συγκέντρωση ήταν καθαρά επετειακή. Ξεκινήσαμε με τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της χρονιάς όπου όλα τα Τμήματα και οι Γονείς παρακολούθησαν, τον οποίο φέτος είχαμε την τιμή να τον τελέσει ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.κ. Ησαΐας που στα παιδικά του χρόνια ήταν μέλος της Αγέλης μας. Μετά τον Αγιασμό τα Λυκόπουλα έκαναν πρόβα τα τραγούδια τα οποία θα παρουσίαζαν στην εναρκτήρια πυρά μας, η οποία ξεκίνησε μόλις έπεσε το βραδάκι. Όπως πάντα περάσαμε υπέροχα και διασκεδάσαμε πολύ, ενώ οι καινούργιοι μας φίλοι και οι γονείς τους εντυπωσιάστηκαν αφού πρώτη φορά συμμετείχαν σε μια προσκοπική

πυρά. Στο τέλος της πυράς μας με πάρα πολύ συγκίνηση σβήσαμε και την τούρτα για τα 50 χρόνια του Συστήματος και φύγαμε για τα σπίτια μας με αγωνία και ενθουσιασμό για την επόμενη μέρα όπου η Αγέλη θα συμμετείχε στην εκδρομή του Συστήματος μαζί με τα υπόλοιπα Τμήματα και τους Γονείς.

Κυριακή 25 Οκτωβρίου: Από νωρίς ξεκίνησαν να μαζεύονται τα Λυκόπουλα με τους γονείς τους για την εκδρομή του Συστήματος στον κατασκηνωτικό χώρο του Σ.Π.Κ. στα Πλατάνια. Με το που φτάσαμε και χαλαρώσαμε λίγο Λυκόπουλα, Πρόσκοποι και Γονείς αφού χωρίστηκαν σε Εξάδες παίξαμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι περιπέτειας που ετοίμασαν οι Βαθμοφόροι και οι Ανιχνευτές μας. Μετά το παιχνίδι γλεντήσαμε και φάγαμε σε ένα πλούσιο φαγοτόπι και όλοι ικανοποιημένοι επιστρέψαμε στο Στρόβολο με μπαταρίες γεμάτες για το επόμενο Σάββατο.

Σάββατο 31 Οκτωβρίου: Ένας μήνας και κάτι από την πρώτη μας συγκέντρωση. Τα Λυκόπουλα όλο και περισσότερο ζηλεύουν στην Αγέλη με τα παιχνίδια μας. Σήμερα όμως θα αρχίσουμε και τις εκπαιδεύσεις. Πρώτη εκπαίδευση λοιπόν οι κόμπτοι που είναι ένα βασικό κεφάλαιο για εμάς τους Προσκόπους όπου καινούργια και παλιά Λυκόπουλα μας έδειξαν το ενδιαφέρον τους για γνώση. Μη νομίζετε φυσικά ότι μόνο εκπαίδευση κάναμε γιατί το παιχνίδι δε λείπει ποτέ από την 76^η Αγέλη...



Νοέμβριος: Το μήνα Νοέμβριο μας περιμένουν εκπαιδεύσεις, παιχνίδια, θέατρο και η κορύφωση των όλων αυτών το πολυπόθητο για όλους, πρώτο μας διήμερο. Το μήνα αυτό μπαίνουμε κανονικά στο πρόγραμμα μας και στις εκπαιδεύσεις μας όπου τα Λυκόπουλα καινούργια και παλιά θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τα Μονοπάτια του Δάσους για την απόκτηση των Αστεριών και τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης... Τα αρχάρια Λυκόπουλα φυσικά θα ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους ώστε να είναι έτοιμα για να δώσουν την Προσκοπική Υπόσχεση.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου: Καλά, καλά δεν έχουμε μάθει τους κόμπους και ξεκινάμε νέα εκπαίδευση που αφορά στο στήσιμο αντίσκηνου. Βλέπετε, μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο μας όλοι πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά πράγματα για μία κατασκήνωση στο ύπαιθρο. Μετά την εκπαίδευση φυσικά και πάλι παιχνίδια που ως γνω-

στό σε όλους μας αρέσουν. Κόντρα στο παιχνίδι μπουλτογκ με την Ομάδα Προσκόπων... εξουθενωτικό αλλά πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Μια πολύ σημαντική συγκέντρωση αφού το Σάββατο αυτό, τα Λυκόπουλα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία για να γίνουν Πρόσκοποι θα εγκαταλείψουν και επίσημα την Αγέλη. Αν και τα Λυκόπουλα αυτά έχουν ενταχθεί στη δύναμη της Ομάδας Προσκόπων με την έναρξη της προσκοπικής χρονιάς και παρακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα της, φεύγουν από την Αγέλη με την τελετή Ανάβασης. Όταν γίνει η Ανάβαση τότε μόνο μπορούν να φορέσουν την προσκοπική στολή και να κρεμάσουν τη λυκοπουλική για να τους θυμίζει τα ωραία χρόνια που πέρασαν στην Αγέλη. Η Ανάβαση καθυστέρησε λίγο φέτος λόγω των άλλων δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν όπως το J.O.T.I. -J.O.T.A. και η εναρκτήρια πυρά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ όπως λέει και η λαϊκή ρήση. Η Ομάδα λοιπόν παρατάχθηκε με σχηματισμό πέταλου στη μια μεριά του χώρου όπου συγκεντρώνεται η Αγέλη μας και η Αγέλη απέναντι στην άλλη μεριά. Στο μέσο των 2 πλευρών στήθηκε το σχοινί... Ο Αρχηγός Αγέλης έφερε τα Λυκόπουλα μπροστά από το σχοινί και αφού τα αποχαιρετούσε ένα - ένα πηδούσε το σχοινί για να βρεθεί από τη μεριά της Ομάδας. Εκεί περίμενε τους νέους πλέον Προσκόπους ο Αρχηγός Ομάδας όπου τους καλωσόριζε και τους παρέδιδε πλέον στις Ενωμοτίες τους.

Μετά την τελετή της Ανάβασης η Αγέλη συνέχισε το πρόγραμμά της... Δύσκολο το σημερινό θέμα αφού ήρθε η ώρα να μάθουμε οι καινούργιοι και να φρεσκάρουμε οι παλιοί τις γνώσεις μας γύρω από την πυξίδα. Ένα θέμα ενδιαφέρον που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των Λυκοπούλων μέχρι που ήρθε η ώρα για το παιχνίδι που μας χαλάρωσε όλους πριν επιστρέψουμε στα σπίτια μας... Φυσικά ο Ακέλας, πριν τελειώσει η συγκέντρωση έδωσε τις τελευταίες οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν το διήμερο που θα ακολουθήσει το ερχόμενο Σάββατο 21 Νοεμβρίου... Για να μάθετε όμως πως περάσαμε πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι το επόμενο τεύχος του ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ 76°. Μέχρι τότε γεια χαρά!!!





...αποκλειστικά για Λυκόπουλα Κουβέντα με τον Σερ Χαν

Έχουμε γνωρίσει το Σερ-Χαν ως τον κακό τίγρη του Βιβλίου της Ζούγκλας, που έβαλε σκοπό της ζωής του να φάει το κουτάβι ανθρώπου, δηλαδή το Μόγλη. Στη στήλη αυτή ο Σερ-Χαν παίρνει έναν άλλο ρόλο, βάζει το χαμόγελό του και εύθυμος και γελαστός όπως λέει και ένα λυκοπουλίστικο τραγούδι, έρχεται να κάνει κουβέντα με τα Λυκόπουλα.

επιμέλεια στήλης ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Γεια Χαρά Λυκόπουλα,

Μιας και στην παρέα μας έχουν προστεθεί πολλά καινούργια Λυκόπουλα που δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία να μάθουν πολλά πράγματα για τον Προσκοπισμό, σκέφτηκα να μιλήσουμε σε αυτή μας την κουβέντα για τη στολή μας. Έτσι θα μάθουν τα καινούργια Λυκόπουλα πόσο σημαντική είναι και θα είναι και μια καλή ευκαιρία για τα παλιά Λυκόπουλα να φρεσκάρουν τις γνώσεις.

Η στολή σας, δείχνει ότι ανήκετε στην πολύ μεγάλη οικογένεια του Προσκοπισμού. Χιλιάδες Λυκόπουλα στην Κύπρο φορούν την ίδια στολή με εσάς και εκατομμύρια σ' όλο τον κόσμο μια στολή που μοιάζει με την δική σας καθώς κάθε χώρα έχει τη δική της στολή. Επίσης διαφορετική στολή φοράνε οι Πρόσκοποι, διαφορετική οι Ανιχνευτές και ακόμα πιο διαφορετική οι Αεροπρόσκοποι και οι Ναυτοπρόσκοποι. Τους Προσκόπους είναι χακί και πράσινο, τους Αεροπροσκόπους γαλάζιο και γκρίζο και τους Ναυτοπροσκόπους μπλε και άσπρο.

Τα Συστήματα μπορεί να είναι Συστήματα Προσκόπων ή Συστήματα με ειδικότητα Αεροπροσκόπων ή Ναυτοπροσκόπων και ανάλογα οι Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές φοράνε τα χρώματα που αναφέραμε και παραπάνω. Για εσάς τους μικρούς μου φίλους, τα Λυκόπουλα, ανεξαρτήτως τι ειδικότητα έχει το Σύστημά σας η στολή σας είναι η ίδια με όλα τα Λυκόπουλα της Κύπρου μας. Η στολή σας λοιπόν αποτελείται από κίτρινο πουκάμισο, χακί παντελόνι, χακί κάλτσες με κίτρινες γραμμές, καφέ ζώνη, μαύρα ή καφέ παπούτσια και το πηλίκιο σας. Όλα αυτά, εκτός από τα παπούτσια και το μαντήλι, μπορείτε μαζί με τα σήματα που θα χρειαστείτε τα προμηθευτείτε από το Προσκοπικό Κατάστημα .

Στο πουκάμισο λοιπόν θα φοράτε διάφορα σήματα που το καθένα έχει και την σημασία του. Το σήμα της Υπόσχεσης είναι ορθογώνιο μπλε με το κίτρινο τριφύλλι του Σώματος Προσκόπων Κύπρου και ράβεται στην αριστερή τσέπη του πουκαμίσου. Δείχνει ότι έχετε δώσει την Προσκοπική σας Υπόσχεση. Τα καινούργια Λυκόπουλα μπορούν να το αγοράσουν αλλά θα το φορέ-

σουν αργότερα όταν θα δώσουν την Προσκοπική τους Υπόσχεση στον Ακέλα. Στη δεξιά τσέπη ράβεται ο θυρεός της Επαρχιακής μας Εφορείας. Στην Κύπρο υπάρχουν 7 Επαρχιακές Εφορείες και κάθε μία έχει το δικό της διακριτικό. Η Λευκωσία έχει το αγρινό, η Λεμεσός το Φρούριο του Κολοσσίου, η Λάρνακα τις Φοινικούδες, η Πάφος την Αφροδίτη, η Αμμόχωστος μια αρχαία τριήρη (καράβι), η Κερύνεια μια δύο καραβάκια (που συμβολίζουν το λιμανάκι) και η πόλη της Μόρφου πορτοκάλια.

Αφού έχουμε συμπληρώσει τις τσέπες μας προχωρήσουμε στα μανίκια. Δύο δάκτυλα περίπου κάτω από την ραφή του αριστερού ώμου στο πουκάμισο σας, θα μπει η ταινία χειρίδος όπως ονομάζεται και έχει πάνω το όνομα και τον αριθμό του Συστήματός μας. Πιο συγκεκριμένα γράφει, ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ- 76ο ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ. Τώρα που ξέρουμε σε ποίο Σύστημα ανήκετε, ας δούμε τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως Λυκόπουλα μιας Εξάδας.. Για αυτό λοιπόν, πρέπει να ράψετε στο αριστερό μανίκι μερικά δάκτυλα κάτω από την ταινία χειρίδος το χρώμα της εξάδας που ανήκετε το οποίο είναι ένα λεπτό ορθογώνιο ύφασμα.

Στο δεξί μανίκι του πουκαμίσου ράβονται όλα τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης που θα αποκτήσετε σύντομα τα καινούργια Λυκόπουλα ή που έχετε ήδη τα πιο παλιά. Τα Πτυχία αντιπροσωπεύουν την ασχολία σας σ' ένα θέμα που σας αρέσει. Υπάρχουν πτυχία όπως του Συλλέκτη, Αθλητή, Κολυμβητή, Ψυχαγωγού, Ξεναγού, Καλλιτέχνη και άλλα πολλά

Το σήμα του Παγκόσμιου Προσκοπισμού, είναι στρογγυλό και έχει χρώμα μωβ με άσπρο, και ράβεται πάνω από τη δεξιά τσέπη του πουκαμίσου και είναι το σήμα που φορούν όλοι οι Πρόσκοποι σε όλο τον κόσμο.

Τη στολή μας συμπληρώνει ένα τρίγωνο μαντήλι στα χρώματα του μπλε, άσπρο και κίτρινο. Όπως θα δείτε, το κάθε Σύστημα έχει το δικό του μαντήλι για να ξεχωρίζει. Το μαντήλι σας λοιπόν είναι η ταυτότητα του Συστήματός μας. Θα το φοράτε περήφανα και όλοι θα ξέρουν ότι ανήκετε ίσως στην πιο μεγάλη Αγέλη στην Επαρχία της Λευκωσίας, αυτή του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου.

Όπως και η στολή σας, έτσι και το μαντήλι σας πρέπει να είναι πάντα καθαρό, σιδερωμένο και καλοδιπλωμένο γιατί καθρεφτίζει την αγάπη και την εκτίμηση που έχετε στην Αγέλη σας. Μάθετε λοιπόν να το τυλίγετε σωστά και να θυμάστε ότι η μύτη του πρέπει να κατεβαίνει 15 εκατοστά περίπου στην πλάτη σας. Το μαντήλι σας θα το συγκρατείτε στον λαιμό με ένα δερμάτινο κρίκο. Αργότερα θα μάθουμε ότι το μαντήλι δεν έχει μοναδικό σκοπό να δείχνει σε ποιο Σύστημα ανήκουμε αλλά χρησιμεύει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις Πρώτες Βοήθειες.

Τέλος τη στολή μας συμπληρώνει το πηλίκιο το οποίο είναι πράσινο και είναι χωρισμένο με κίτρινη χοντρή κλωστή σε 6 ίσα τρίγωνα. Τα κομμάτια αυτά συμβολίζουν την Εξάδα μας και ότι τα Λυκόπουλα που την αποτελούν είμαστε ένα μεταξύ μας. Το κεντρικό τρίγωνο συμβολίζει εσένα και εκεί θα ράψουμε επίσης το πράσινο οβάλ σήμα με το τριφύλλι όταν θα δώσουμε υπόσχεση. Αργότερα καθώς θα συμπληρώσεις όλες τις απαιτήσεις από τα Μονοπάτια του Δάσους και θα αποκτήσεις το πρώτο Αστέρι θα το βάλεις δεξιά από το σήμα στο πηλίκιο και ακόμα πιο μετά όταν θα αποκτήσεις το Δεύτερο Αστέρι θα το βάλεις στην αριστερή μεριά του σήματος.

Αυτά είναι τα σήματα που θα έχετε πάντα στην στολή σας. Υπάρχουν βέβαια κάποια σήματα που ονομάζονται επετειακά και τα βάζουμε όταν γιορτάζουμε κάτι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα φέτος το Σύστημα μας γιορτάζει τα 50 χρόνια και για αυτό τον λόγο έχουμε φτιάξει ένα σήμα που θα τοποθετηθεί στην στολή πάνω από την αριστερή τσέπη στο πουκάμισό μας. Με αυτό τον τρόπο όλοι θα ξέρουν ότι το Σύστημα μας συμπληρώνει 50 χρόνια επιτυχής παρουσίας στην μεγάλη προσκοπική μας οικογένεια και ότι είμαστε περήφανοι που ανήκουμε σε αυτό.

Επετειακά σήματα υπάρχουν πολλά, όπως του Αγίου Γεωργίου κλπ. Για τα σήματα αυτά και πού τοποθετούνται θα ενημερώνεστε από τον Ακέλα σας... Δε θα τα πούμε και όλα με τη μία!!!!

Αυτά όσον αφορά τη στολή αγαπητά μου Λυκόπουλα. Α! Να μη ξεχάσω να σας θυμίσω! Όπως ξέρετε η κουβέντα με το Σερ Χαν έχει να κάνει με θέματα που σας αφορούν και πράγματα που σας αρέσουν. Για αυτό και αν σκεφτείτε κάτι που θέλετε να το εξηγήσουμε πιο καλά ή που σας αρέσει πολύ και θέλετε να μου προτείνετε, απλά πείτε το στον Ακέλα σας και αυτό θα μου το μεταφέρει.





Αστεριών και Πτυχίων κουβέντες

... από τις προσπάθειες των Λυκοπούλων μας

Κείνο που μας τρώει μέσα στην Αγέλη, είναι που όλοι θέλουμε να πάρουμε τ'αστέρι!!!

επιμέλεια στήλης ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

Μια πρώτη επαφή με τα Αστέρια και τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης.

Η ζωή στην Αγέλη αγαπητά μου Λυκόπουλα, είναι ένα ατελείωτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όμως με κανόνες και αρχές αλλά και ζωντάνια και διασκέδαση που εκτός από όμορφες εμπειρίες και φιλίες μας δίνει πολλές γνώσεις που όταν τις αποκτήσουμε επιβραβευόμαστε κιόλας.

Το πρόγραμμα της προόδου σας ως Λυκόπουλα λοιπόν, χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες :

Τα Αστέρια (πρώτο και δεύτερο) και τα

Τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης.

Μέσα από τα Αστέρια και τα Πτυχία, όσο και αν δεν το καταλαβαίνετε τώρα θα αναπτύξετε τις σωματικές σας δεξιότητες και τις ψυχικές σας ικανότητες. Θα μπορείτε δηλαδή να χρησιμοποιείτε διάφορες γνώσεις που θα μάθετε για να φτιάχνετε διάφορα πράγματα ή να προσφέρετε βοήθεια στον εαυτό σας και σε κάποιον άλλο, αλλά θα μάθετε μέσα από τις γνώσεις που θα αποκτήσετε να χρησιμοποιείτε σωστά το μυαλό σας και να αντιμετωπίζετε διάφορες καταστάσεις.

Το κάθε Λυκόπουλο, αφού δώσει την Υπόσχεση του, μπορεί να ξεκινήσει δουλειά για να κερδίσει το Πρώτο του Αστέρι. Για να μπορέσετε να αποκτήσετε το Πρώτο Αστέρι, πρέπει να ασχοληθείτε με τέσσερις απαιτήσεις απο κάθε Μονοπάτι.

Τα Αστέρια είναι χωρισμένα σε επτά κατηγορίες τις οποίες ονομάζουμε Μονοπάτια του Δασούς και είναι τα εξής :

1. Μονοπάτι της θρησκείας και της Πατρίδας μας
2. Μονοπάτι του Τριφυλλιού
3. Μονοπάτι της Φύσης
4. Μονοπάτι της Φιλίας
5. Μονοπάτι της Ικανότητας
6. Μονοπάτι της Υγείας
7. Μονοπάτι της Τέχνης

Όπως βλέπετε κάθε Μονοπάτι ασχολείται και με μια μεγάλη κατηγορία, έτσι ώστε ένα Λυκόπουλο να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια που θα είναι στην Αγέλη, με πάρα πολλά θέματα και να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες από όλα αυτά, που θα βοηθήσουν όπως αναφέραμε και παραπάνω σε διάφορες περιπτώσεις.

Αφού ένα Λυκόπουλο πάρει το Πρώτο του Αστέρι, τότε μπορεί να ξεκινήσει την προσπάθειά του να κερδίσει και το Δεύτερο του Αστέρι, αν αποκτήσει ακόμα τέσσερις απαιτήσεις από το κάθε Μονοπάτι. Για τη δική σας ευκολία αγαπητά μου Λυκόπουλα, στο κάθε Μονοπάτι με το οποίο θα ασχοληθείτε θα ξέρετε από πριν ποιες απαιτήσεις αφορούν το Πρώτο και ποιες το Δεύτερο Αστέρι. Φυσικά μπορείτε πάντα να βασιστείτε στη βοήθεια και να ζητήσετε τη συμβουλή του Ακέλα, των Υπαρχηγών αλλά ακόμα και από τους γονείς σας ή τα πιο μεγάλα σας αδέρφια.

Έκτος από τα επτά Μονοπάτια, ένα Λυκόπουλο μπορεί να ασχοληθεί και με τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενα-



σχόλησης (ή Πτυχία Ειδικότητας όπως κάποιον πιο παλιό από εσάς θα τα θυμούνται), που ίσως σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Όπως θα δούμε και πιο κάτω αναλυτικά, υπάρχουν πάρα πολλά πτυχία. Η ενασχόληση όμως με όλα δεν είναι υποχρεωτική όπως γίνεται με τα Αστέρια που πρέπει να ασχοληθείτε με απαιτήσεις από όλα τα μονοπάτια. Τα πτυχία με τα οποία θα ασχοληθείτε θα τα επιλέξετε εσείς οι ίδιοι ανάλογα με αυτά που σας ενδιαφέρουν είτε γιατί ασχολούνται με ένα θέμα το οποίο ήδη ασχολείστε και το ξέρετε είτε με ένα θέμα που μπορεί να μην ασχοληθήκατε ποτέ αλλά σας ενδιαφέρει και θέλετε να αποκτήσετε τις γνώσεις.

Για την κάθε Αναγνώριση Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης που θα αποκτάτε, για κάθε δηλαδή Πτυχίο που «περνάτε» δικαιούστε να φοράτε το αντίστοιχο σήμα στο δεξί μανίκι του πουκαμίσου της στολής σας.

Τα Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης των Λυκοπούλων είναι 37 και χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες ανάλογα με το θέμα τους :

- Προσφοράς Υπηρεσίας (π.χ. Μαθητή του Χριστού, Ξεναγού, Πρώτου Βοηθού κλπ)
- Ενδιαφερόντων (π.χ. Αρχαιολόγου, Συλλέκτη, Μουσικού, Φωτογράφου κλπ)
- Δεξιότητων (π.χ. Χειροτέχνη, Παρατηρητή, Κηπουρού, Τεχνίτη)
- Δραστηριοτήτων (π.χ. Κολυμβητή, Ποδηλατιστή, Κατασκηνωτή κτλ)
- Προσωπικής Ανάπτυξης (π.χ. Οικοκύρη, Μάγιστρα, Δημοσιογράφου κλπ)

Τα Πτυχία αυτά σας δίνουν την ευκαιρία να εξερευνήσετε σε βάθος ένα θέμα που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ή να αναπτύξετε τις ικανότητες σας σε κάτι που έχετε ιδιαίτερη κλίση. Μη νομίζετε όμως ότι είναι τίποτα δύσκολα ή ότι πρέπει να τα ξέρετε όλα σαν να και είστε ειδικοί... Αυτό που μετρά πάντα είναι η προσπάθειά σας, η θέλησή σας να μάθετε, η αφοσίωση σε αυτό που κάνετε και το ενδιαφέρον που θα δείξετε. Εξάλλου γι' αυτό το λόγο ονομάζονται Πτυχία Αναγνώρισης Ερασιτεχνικής Ενασχόλησης.

Μπορεί να είπαμε πολλά και να σας κουράσαμε λίγο αλλά μην ανησυχείτε. Όλα θα τα μάθετε στην ώρα τους και θα καταλάβετε με τη ζωή στην Αγέλη. Εξάλλου αυτός είναι και ο ρόλος εμάς των Γερόλυκων, δηλαδή των Βαθμοφόρων σας. Να σας βοηθήσουμε να παίξετε αυτό το όμορφο παιχνίδι που λέγεται Προσκοπισμός χρησιμοποιώντας σωστά τους κανόνες και τις αρχές που είπαμε στην αρχή. Καλό κυνήγι λοιπόν, Καλό κυνήγι.



76η Ομάδα Προσκόπων... ζώντας τον Προσκοπισμό

Δράσεις Ομάδας Προσκόπων

επιμέλεια στήλης ΑΛΜΠΑΝΤΡΟΣ



Σας παρουσιάζουμε επιγραμματικά τις δράσεις της Ομάδας οι οποίες χωρίζονται σε : Εκπαίδευση, Παιχνίδι και Δραστηριότητες

26 Σεπτεμβρίου 2009

Η πρώτη μας συγκέντρωση για τη νέα Προσκοπική Χρονιά.

Χωρισμός ενωμοτιών και μια πρώτη ενημέρωση για τους στόχους της νέας προσκοπικής χρονιάς.

Ακολούθως παιχνίδι – Κοκορομαχίες

10 Οκτωβρίου 2009

Εκπαίδευση σκαπανικής – κόμποι αρχαρίου προσκόπου

Τραγούδι



17 Οκτωβρίου 2009

Το Σάββατο αυτό ασχοληθήκαμε αποκλειστικά με JOTI και JOTA

Παρουσίαση του τι είναι JOTI και JOTA από την κοινότητα ανιχνευτών

24 Οκτωβρίου 2009

Το Σάββατο αυτό είχαμε Αγιασμό και την εναρκτήρια μας πυρά

31 Οκτωβρίου 2009

Εκπαίδευση Πρώτες Βοήθειες

07 Νοεμβρίου 2009

Εκπαίδευση Πρώτες Βοήθειες και ακολούθως παιχνίδι Μπουλτόκ μαζί με τα Λυκόπουλα



Μονοήμερη δράση ενωμοτίας Ταύροι

επιμέλεια άρθρου ΕΝ/ΤΙΑ ΤΑΥΡΟΙ

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2009 η Ενωμοτία μας, Ταύροι, οργάνωσε μια μονοήμερη δράση στο χώρο του Συστήματος μας. Σ' αυτή την δράση είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη Παγκόσμια Προσκοπική Δράση J.O.T.I. (Jamboree On The Internet - Τζάμπορη στο Διαδίκτυο) και J.O.T.A.(Jamboree On The Air - Τζάμπορη στους Αιθέρες). Επίσης αυτή η δράση μας βοήθησε στη δημιουργία σχέσεων μεταξύ μας και στην καλή οργάνωση της Ενωμοτίας καθώς και άλλα σημαντικά και χρήσιμα πράγματα για τη σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία της Ενωμοτίας μας.

Η δράση αυτή ξεκίνησε με την άφιξη μας στην Εστία του Συστήματος στις 09:30π.μ. όπου αμέσως μετά συμμετείχαμε στα J.O.T.I. – J.O.T.A. Αφού μιλήσαμε με το 91° Σύστημα Αγίου Ανδρέα είχαμε ένα «ατύχημα»! Ο Ενωμοτάρχης καθώς καθότανε η καρέκλα μοιράστηκε στα τρία με αποτέλεσμα να βρεθεί στο πάτωμα και όλη η Ενωμοτία να γελάει μαζί του. Ακολουθώντας έγινε η ανταλλαγή ιστοσελίδων με το άλλο Σύστημα και τους στείλαμε μια φωτογραφία της Ενωμοτίας που τραβήχτηκε εκείνη τη στιγμή μαζί με δυο πανό που το ένα είχε ετοιμαστεί πριν απο εμάς.

Μετά ακολούθησε το δροσερό μας ρόφημα! Ύστερα συνεχίσαμε με το J.O.T.I. – J.O.T.A.!! Μετά από λίγη ώρα μας μίλησε η Υπενωμοτάρχης μας για την



ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΗ ΑΜΙΛΛΑ στην οποία θα συμμετάσχουμε. Αφού κουραστήκαμε ήρθε η ώρα για να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας!

Ετοιμάσαμε λοιπόν το τραπέζι και αρχίσαμε να τρώμε την νοστιμότατη πίτσα!!! Που να μαγειρεύουμε τώρα... . Εξάλλου οι προτεραιότητες της δράσης μας ήταν άλλες και ο χρόνος μας περιορισμένος. Αφού σηκώσαμε το τραπέζι, κάναμε μια καλλιτεχνική αναφορά!

Όταν τελειώσαμε συγυρίσαμε όλα τα υλικά που χρειαστήκαμε και συνεχίσαμε τη συμμετοχή μας στο J.O.T.I.-J.O.T.A. μέχρι που ήρθε η στιγμή να φύγουμε. Αποχαιρετιστήκαμε και... ο καθένας πήγε σπίτι του! Αυτή η δράση θα μας μείνει αξέχαστη τόσο για την εμπειρία μας στο πρόγραμμα J.O.T.I. – J.O.T.A. όσο και για όλα που περάσαμε εκείνη την μέρα και μας έδωσαν καλύτερα ως μέλη της Ενωμοτίας ΤΑΥΡΟΙ!!!

Ετήσιος Προγραμματισμός 76ης Ομάδας Προσκόπων Στροβόλου

Ο προγραμματισμός της Ομάδας Προσκόπων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τη λειτουργία και οργάνωση της Ομάδας αφού μέσα από αυτόν τίθενται οι στόχοι και οι επιδιώξεις για τη νέα χρονιά.

Στα πλαίσια αυτά το Επιτελείο της Ομάδας μας ετοίμασε τον προκαταρκτικό προγραμματισμό για την Προσκοπική Χρονιά 2009 – 2010, τον οποίο παρουσίασε ακολουθώντας στο Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας που αποτελείται από το Επιτελείο και τους Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες. Μετά από το Συμβούλιο Τιμής και ακούγοντας τις εισηγήσεις των μελών το Επιτελείο κατέληξε στον τελικό ετήσιο προγραμματισμό.

Ως βασικούς στόχους για τη φετινή χρονιά θέσαμε την ενίσχυση της προσκοπικής προόδου και γνώσης, καθώς και την εφαρμογή του «Συστήματος Ενωμοτιών» για τη λειτουργία της Ομάδας. Επίσης όπως θα γνωρίζετε ήδη η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο για το Σύστημά μας αφού γιορτάζουμε τα 50 χρόνια λειτουργίας και δράσης μας και έτσι οι εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει το Σύστημα έχουν ενταχθεί στον Προγραμματισμό της Ομάδας.

Οι στόχοι που τέθηκαν θεωρούνται σημαντικοί λόγω της παρουσίας στην Ομάδα αρκετών Αρχαρίων Προ-

σκόπων (η πλειοψηφία) οι οποίοι την ερχόμενη χρονιά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν τα απαραίτητα εχέγγυα για να αναλάβουν ως Ενωμοτάρχες και Υπενωμοτάρχες. Από την άλλη, η λειτουργία της Ομάδας με το «Σύστημα Ενωμοτιών» όπως αυτό καθορίζεται από τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, απαιτεί την αυτονομία, ως ένα βαθμό, της Ενωμοτίας και λειτουργία της από τον Ενωμοτάρχη, πάντα υπό το εποπτικό βλέμμα του Αρχηγού.

Στα πλαίσια αυτά φέτος αποφασίσαμε να μην εφαρμόσουμε τους θεματικούς μήνες (π.χ. Μήνας Σκαπανικής, Τοπογραφίας, Α' Βοηθειών κ.τ.λ.) που εφαρμοζόταν τα προηγούμενα χρόνια αλλά να ακολουθήσουμε τις απαιτήσεις προόδου των Προσκόπων όπως αυτές αναφέρονται στα διαβατήρια προόδου των Προσκόπων.

Έτσι ξεκινήσαμε με τις απαιτήσεις του Αρχαρίου Προσκόπου οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, θα ακολουθήσουν οι απαιτήσεις Πρωτέα Προσκόπου μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου, οι απαιτήσεις Χάλκινου Τριφύλλου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και οι απαιτήσεις Αργυρού Τριφύλλου μέχρι και τα μέσα Μαρτίου. Οι απαιτήσεις Χρυσού Τριφύλλου δεν εντάχθηκαν στον προγραμματισμό γιατί θα υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης και εξετάσής τους κατά τη θερινή κατασκήνωση.

Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε πως θα είναι πολύ πιο

εύκολο για έναν Πρόσκοπο να προχωρήσει με την προσκοπική του πρόοδο αφού η εκπαίδευση των απαιτήσεων γίνεται κλιμακωτά. Επίσης η έναρξη των εκπαιδύσεων από το κατώτερο επίπεδο (απαιτήσεις Αρχαρίου Προσκόπου) θα βοηθήσει και τους Ενωμοτάρχες (αυτοί κάνουν την εκπαίδευση) να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και ικανότητα μετάδοσης γνώσης αφού ξεκινούν με θέματα τα οποία γνωρίζουν πολύ καλά και αυτό θα τους βοηθήσει στο άμεσο μέλλον όταν θα καλεστούν να εκπαιδεύσουν τις Ενωμοτίες τους και σε πιο εξειδικευμένα θέματα.

Η προσκοπική ζωή όμως δεν είναι μόνο εκπαίδευση και συγκεντρώσεις στο χώρο του Συστήματος. Είναι η ζωή και οι δραστηριότητες έξω από το αστικοποιημένο περιβάλλον, οι πορείες, οι διανυκτερεύσεις, το παιχνίδι έξω στη φύση, τον φυσικό χώρο δράσης των Προσκόπων. Γι' αυτό το λόγο, εντάξαμε στο πρόγραμμα δύο διήμερες δράσεις καθώς και δραστηριότητες έξω από τα όρια του Συστήματός μας.

Διαγωνισμός 76^{ης} Ομάδας Προσκόπων 2009 – 2010

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ομάδας Προσκόπων αναπόσπαστο κομμάτι αποτελεί ο ετήσιος διαγωνισμός που εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του Προσκοπικού έτους.

Ο διαγωνισμός μεταξύ των Προσκόπων αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέτρο καθιστώντας τον την κινητήριο δύναμη η οποία ωθεί τους Προσκόπους στο να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη συμμετοχή στο προσκοπικό πρόγραμμα. Πέραν αυτών η έννοια του διαγωνισμού μέσα από το προσκοπικό πρόγραμμα αναπτύσσει τη συνεργασία μεταξύ των Προσκόπων, της ανάπτυξης άμιλλας μεταξύ τους και φυσικά τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Στη φετινή χρονιά ο διαγωνισμός έχει χωριστεί σε τρεις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη αφορά τη σωστή οργάνωση της Ενωμοτίας των Προσκόπων η οποία ξεκίνησε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και αναμένεται να τελειώσει το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. Σκοπός της πρώτης ενότητας του διαγωνισμού αφορά τη σωστή οργάνωση της κάθε Ενωμοτίας και την περαιτέρω σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των Προσκόπων που αποτελούν την κάθε Ενωμοτία της Ομάδας μας. Στο τέλος της ενότητας αυτής η Ενωμοτία η οποία θα μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς θα βραβευθεί και θα ονομαστεί «Άριστη Ενωμοτία» και θα φέρει στον κοντό της σημαϊάκι το οποίο θα δείχνει ότι ήρθε πρώτη στη συγκεκριμένη ενότητα του διαγωνισμού. Πέραν αυτών ο κάθε Πρόσκοπος από τη νικήτρια Ενωμοτία θα πάρει αναμνηστικό σήμα ζώνης του διαγωνισμού.

Η δεύτερη ενότητα αφορά την προσκοπική πρόοδο των Προσκόπων η οποία αναμένεται να ξεκινήσει 16 Ιανουαρίου 2010 και να τελειώσει στις 27 Μαρτίου

Το πρώτο διήμερο προγραμματίστηκε για το Σαββατοκύριακο 1 - 2 Δεκεμβρίου και το δεύτερο το Σαββατοκύριακο 27 - 28 Μαρτίου. Επίσης υπάρχουν σκέψεις για ένα διήμερο τον Μάιο αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμη ημερομηνία πραγματοποίησής του.

Θα γίνουν επίσης προσπάθειες για πραγματοποίηση επισκέψεων (εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών) σε διάφορους χώρους αλλά η πραγματοποίησή τους εξαρτάται από τη συνεργασία των Ενωμοτάρχων / Υπενωμοτάρχων και των υπόλοιπων Προσκόπων στα πλαίσια του κατ' Ενωμοτίας Συστήματος.

Σκοπός του προσκοπικού προγράμματος παραμένει πάντα η διαπαιδαγώγηση των Προσκόπων μας μέσα από το προσκοπικό παιχνίδι και δραστηριότητες. Για το λόγο αυτό ευελπιστούμε να επιτευχθούν οι σκοποί που τέθηκαν στην αρχή της χρονιάς.

2010. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η ανάπτυξη των προσκοπικών γνώσεων και δεξιοτήτων από τους Προσκόπους μέσα από την προσκοπική πρόοδο (συμπλήρωση απαιτήσεων) όσο και μέσα από διαγωνίστηκα παιχνίδια προσκοπικών κατασκευών και γνώσεων. Με το πέρας της ενότητας αυτής η νικήτρια Ενωμοτία θα πάρει σημαϊάκι με το σήμα του διαγωνισμού όπου θα μπορεί να φέρει στον κοντό της καθώς και αναμνηστικό σήμα ζώνης για κάθε Πρόσκοπο.

Η τρίτη ενότητα θα αφορά θέμα έξω από τις συνηθισμένες προσκοπικές δεξιότητες που σκοπό θα έχει την ανάπτυξη της δημιουργίας και εφευρετικότητας των Προσκόπων. Η ενότητα αυτή αναμένεται να ξεκινήσει 17 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι και την 29^η Μαΐου. Στα πλαίσια αυτά σκοπός των ενωμοτιών θα είναι η κατασκευή ενός αντικειμένου (π.χ. αυτοκινητάκι, αεροπλάνο, βάρκα κ.τ.λ.) η οποία στο τέλος θα χρησιμοποιηθεί από τους προσκόπους σε διαγωνισμό ταχύτητας. Η απόφαση για το είδος του αντικειμένου που θα κατασκευαστεί θα παρθεί από το Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας σε μελλοντικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη και τα ενδιαφέροντά των Προσκόπων μας. Με το πέρας της ενότητας αυτής η νικήτρια Ενωμοτία θα πάρει σημαϊάκι με το σήμα του διαγωνισμού όπου θα μπορεί να φέρει στον κοντό της καθώς και αναμνηστικό σήμα ζώνης για κάθε Πρόσκοπο.

Πέραν του διαγωνισμού αυτού οι Πρόσκοποι και κατ' επέκταση οι Ενωμοτίες βαθμολογούνται κάθε Σάββατο στα πλαίσια της καθιερωμένης επιθεώρησης σχετικά τις παρουσίες τους, τη στολή τους, το Προσκοπικό τους Πνεύμα καθώς και την προσκοπική τους πρόοδο.

Στο τέλος της χρονιάς αφού ολοκληρωθούν όλες οι ενότητες του διαγωνισμού θα αναδειχθεί η πρώτη Ενωμοτία, η οποία θα είναι αυτή που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία από όλη τη χρονιά.



76η Κοινότητα Ανιχνευτών "ΔΑΙΔΑΛΟΣ"

ψάξτε τα ίχνη μας...



Άρθρο από την Ανιχνευτή Δήμητρα Βασιλείου

Διήμερο Προγραμματισμού

Στις 26 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της φετινής προσκοπικής χρονιάς, ως Κοινότητα Ανιχνευτών πραγματοποιήσαμε διήμερη δράση με χώρο διανυκτέρευσης την Εστία του Συστήματος μας. Ο κύριος λόγος του διήμερου αυτού ήταν η πραγματοποίηση της Συνόδου Προγραμματισμού της Κοινοτήτάς μας... με λίγα λόγια μαζευτήκαμε για να προγραμματίσουμε τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε.

Μαζευτήκαμε στο Σύστημα στις 11 το πρωί και αρχίσαμε αμέσως τη Σύνοδο. Τον κύριο λόγο τον είχε ο Αρχηγός της Κοινοτήτας Ανιχνευτών ο οποίος όπως σε κάθε δράση και Σύνοδο, μας συντονίζει ως Τμήμα. Αφού ο Αρχηγός μας καλωσόρισε και μας τόνισε τη σημαντικότητα της Συνόδου Προγραμματισμού, προχωρήσαμε στην εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνόδου και αρχίσαμε αμέσως τις εργασίες προγραμματισμού.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, λέχθηκαν πολλές ιδέες για δράσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της προσκοπικής χρονιάς, τόσο εκπαιδευτικές όσο και ψυχαγωγικές. Μερικές από αυτές τις δράσεις είναι το διήμερο τοπογραφίας που πρόκειται να γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου, η εκπαίδευση για τη θεωρία πτήσης και η δημιουργία μοντέλων από τους Ανιχνευτές καθώς επί-

σης και ψυχαγωγική δράση paintball. Μέσα από τις δράσεις που προγραμματίστηκαν για τη φετινή χρονιά, δε σταματάμε να βλέπουμε το στόχο μας που είναι τα Πτυχία Τελειοποιήσεως και Δημοκρατίας. Έτσι κατά τη διάρκεια κάποιων δράσεων, θα ολοκληρώνονται και οι απαιτήσεις που αφορούν τα Πτυχία αυτά.

Έπειτα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου αναφερθήκαμε στο θέμα της καλοκαιρινής μας Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου (Μ.Δ.Υ.) την οποία και αξιολογήσαμε. Αφού άρχισε να νυκτώνει, ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε! Όλοι μαζί, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, μαγειρέψαμε μακαρονάδα την οποία πολλοί διάσημοι μάγειρες θα ζήλευαν!

Μετά το νυκτερινό δείπνο, ακολούθησε ύπνος. Διανυκτερεύσαμε στη Λέσχη της Αγέλης μας και το άλλο πρωί στις 9 η ώρα, ξυπνήσαμε, φάγαμε πρωινό και συνεχίσαμε τη Σύνοδό μας.

Η πρωινή Σύνοδος, διήρκεσε σε σχέση με τις προηγούμενες, πολύ λίγο. Αφού συζητήσαμε τα περισσότερα θέματα το Σάββατο δεν είχαν απομείνει και πολλά να πούμε την Κυριακή. Αποφασίσαμε για το τελικό πρόγραμμα της χρονιάς και υποσχθήκαμε ότι θα είμαστε οργανωμένοι και θα δουλέψουμε όσο μπορούμε όλοι μαζί για το καλύτερο όλων μας... Καλή προσκοπική χρονιά λοιπόν, με εποικοδομητική δουλειά και ευχάριστες εμπειρίες, βιώματα και γνώσεις όπως και τη χρονιά που μας πέρασε.

Άρθρο από την Ανιχνευτή Δέσπω Λαζάρου

Η ιστορία του αεροπλάνου με μια ματιά

Αεροπλάνο ονομάζεται η συσκευή που είναι βαρύτερη από τον αέρα και έχει την δυνατότητα να πετάει με δική της δύναμη. Από τότε που ο άνθρωπος εμφανίστηκε στη γη ονειρευόταν να πετάξει σαν τα πουλιά. Πολλές αρχαίες θρησκείες έδιναν αυτή την ικανότητα στους θεούς τους και τους απεικόνιζαν να πετούν στον ουρανό. Οι θεότητες των αρχαίων Αιγυπτίων και Ελλήνων πετούσαν στον αέρα χωρίς να έχουν φτερά ή φορούσαν μόνο φερωτά πέδιλα. Τα σεραφείμ και τα χερουβίμ των Εβραίων είχαν φτερά και στην αρχαία Κίνα και την Ινδία είναι πολύ συχνές οι απεικονίσεις φερωτών ανθρώπων. Ο γνωστότερος μύθος για πτήση των ανθρώπων είναι αυτός του Ίκαρου που πέταξε στον αέρα με φτερά κατασκευασμένα από τον πατέρα του τον Δαίδαλο.

Στην προσπάθεια του ο άνθρωπος για να πετάξει έκανε πολλές προσπάθειες. Η πρώτη σοβαρή απόπειρα για την ανάλυση της πτήσης έγινε από τον Αριστοτέλη στο έργο του «Φυσικά», τον 4^ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, ένα σώμα που κινείται στον αέρα βρίσκεται συνέχεια κάτω από την επίδραση μιας δύναμης η οποία διατηρεί την πτήση και όταν σταματήσει να δρα, σταματάει και η πτήση. Η θεωρία αυτή αποδείχθηκε λανθασμένη 20 αιώνες αργότερα από το Νεύτωνα, ο οποίος απέδειξε ότι ένα σώμα συνεχίζει την κίνηση του μέχρι να εφαρμοστεί μια αντίθετη δύναμη και να το σταματήσει.

Τον 15^ο αιώνα μ.Χ. ο Λεονάρντο ντα Βίντσι προσπάθησε να στηρίξει θεωρητικά τη δυνατότητα κατασκευής πτητικών μηχανών, μελετώντας προσεχτικά την πτήση των πουλιών. Ο ντα Βίντσι απορρίπτοντας την κεντρική ιδέα της θεωρίας του Αριστοτέλη, υποστήριξε ότι ο αέρας αντιτίθεται στην πτήση. Μετά από πειράματα κατέληξε και στο πολύ σωστό συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο τετράγωνο του βάρους που πρόκειται να πετάξει και του κυκλικού μήκους του φτερού

της πτητικής μηχανής. Έτσι υπολόγισε ότι για να πετάξει ο άνθρωπος χρειάζεται φτερά μήκους περίπου 12 μέτρων. Σχεδίασε και κατασκεύασε πολλά πρότυπα πτητικών μηχανών που καμιά δυστυχώς για αυτόν δεν είχε επιτυχία. Αργότερα παρατηρήθηκε ότι ορισμένα πουλιά μπορούσαν να πετούν χωρίς να κουνούν τα φτερά τους, απλώς γλιστρώντας μέσα στον αέρα.

Το τέλος στην ιστορία αυτή δόθηκε από τους επιστήμονες Μπορέλι και Γκούκ, οι οποίοι απέδειξαν ότι η πτήση του ανθρώπου δεν ήταν δυνατή μόνο με τη δική του μυϊκή δύναμη. Από τότε (περίπου γύρω στο 1700 μ.Χ.) ο άνθρωπος προσπάθησε να ανακάλυψει μια μηχανή που να πετάει με δίκη της δύναμη. Την εποχή εκείνη δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμα οι μηχανές, οπότε οι έρευνες στράφηκαν προς τα ανεμοπλάνα. Από το 1670 μέχρι το 1780 έγιναν πάρα πολλά αποτυχημένα πειράματα για την κατασκευή ενός ανεμοπλάνου, αλλά μετά την ανακάλυψη του αερόστατου 1783 οι έρευνες στράφηκαν ολοκληρωτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα στα επόμενα 120 χρόνια το αερόστατο γνώρισε τεράστια εξέλιξη και αποδοχή σαν τη λύση του προβλήματος της πτήσης του ανθρώπου.

Όμως σύμφωνα με τους νόμους της αεροδυναμικής η στήριξη ενός σώματος βαρύτερου από τον αέρα μπορεί να γίνει, και αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί. Την περίοδο 1799-1810 ο βαρώνος Καίυλεϋ, έβαλε τις βάσεις της αεροδυναμικής και ήταν ο πραγματικός εφευρέτης του σύγχρονου αεροπλάνου. Η πρώτη βαρύτερη από τον αέρα μηχανή σχεδιάστηκε το 1842 από τον Χένσον, αλλά δεν κατάφερε να πετάξει ποτέ.

Μια πρώτη προσέγγιση στη θεωρία πτήσης

Όταν ο ατμοσφαιρικός αέρας κινείται γύρω από την πτέρυγα ενός αεροπλάνου, τα μόρια του υφίστανται μια διαταραχή. Στην επάνω επιφάνεια επιταχύνονται και δημιουργούν μια υποπίεση (αρχή ΜΠΕΡΝΟΥΛΙ). Στην κάτω επιφάνεια της πτέρυγας, τα μόρια επιβραδύνονται και προκαλούν υπερπίεση. Έτσι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε κάθε σημείο της κάτω επιφάνειας ενεργεί μια δύναμη πίεσης. Βέβαια η δύναμη δεν είναι η ίδια σε κάθε σημείο της πτέρυγας. Το τελικό όμως αποτέλεσμα είναι μια συνολική δύναμη που επενεργεί προς τα πάνω και ονομάζεται «άντωση». Το μέγεθος της άντωσης εξαρτάται από:

(α) Την επιφάνεια του φτερού

(β) Την ταχύτητα

(γ) Τη μορφή και το σχήμα του φτερού

(δ) Την πυκνότητα του αέρα

(ε) Τη γωνία με την οποία προσβάλλει ο αέρας το φτερό.

Όταν το αεροπλάνο πέτα σε ευθεία και οριζόντια

πτήση, τότε το σύνολο των δυνάμεων που επενεργούν πάνω σε αυτό πρέπει να είναι ίσο με μηδέν. Επομένως στην περίπτωση αυτή η άντωση θα είναι ακριβώς ίση και αντίθετη με το βάρος. Επίσης η έλξη του κινητήρα θα είναι ίση και αντίθετη του αέρα, η οποία στην αεροπορική ορολογία ονομάζεται οπισθέλκουσα.

Σε περίπτωση που ένα αεροπλάνο κάνει κάθοδο το βάρος μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες. Η μια συνιστώσα έχει διεύθυνση προς τα εμπρός και προστίθεται στη δύναμη του κινητήρα. Άρα το αεροπλάνο μας θα επιταχυνθεί και η ταχύτητα του θα αρχίσει να αυξάνει. Στην περίπτωση που η αντίσταση είναι μικρή, η κινητήρια δύναμη είναι η προς τα εμπρός συνιστώσα του βάρους.

Σε περίπτωση που ένα αεροπλάνο πραγματοποιεί άνοδο, το βάρος δίνει μια συνιστώσα προς τα πίσω η οποία θα προστεθεί στην οπισθέλκουσα. Για να μπορέσει ο χειριστής να κάνει άνοδο θα πρέπει να αυξήσει ανάλογα την ισχύ του κινητήρα. Αν δεν το κάνει αυτό τότε η αυξημένη οπισθέλκουσα θα μειώσει την ταχύτητα του αεροσκάφους. Η μείωση της ταχύτητας θα προκαλέσει με τη σειρά της μείωση της άντωσης. Και αν αυτό συνεχιστεί θα έλθει η στιγμή που η άντωση θα γίνει μικρότερη από το βάρος. Όταν συμβεί αυτό το αεροσκάφος θα χάσει την στήριξη του στον αέρα και θα πέσει απότομα προς τα κάτω. Λέμε τότε ότι το αεροσκάφος βρέθηκε σε «απώλεια στήριξης», ή ότι έπεσε σε ΣΤΟΛ. Επειδή αυτό είναι από τα πιο δραματικά περιστατικά οι αεροναυπηγοί βάζουν μέσα στο σχεδιασμό του αεροσκάφους «ασφαλιστικές δικλίδες», που περιορίζουν τον κίνδυνο. Έτσι όταν ένα αεροσκάφος, που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εμπροσθοβαρές, πέφτει σε ΣΤΟΛ δηλαδή χάνει τη στήριξη του και αρχίζει να πέφτει, σύντομα θα βρεθεί σε μια στάση με το εμπρός μέρος του προς το έδαφος και την ουρά ψηλότερα, όπως ένα αεροσκάφος που κάνει κάθοδο. Στη στάση αυτή η συνιστώσα του βάρους θα έλθει προς τα εμπρός, και το αεροσκάφος θα αρχίσει να επιταχύνεται. Η αύξηση της ταχύτητας με την σειρά της θα αποκαταστήσει την άντωση και το αεροσκάφος θα αρχίσει πάλι να στηρίζεται στον αέρα.

Ένα αεροσκάφος είναι ελεύθερο να πέτα μέσα στον αέρα προς κάθε δυνατή διεύθυνση. Λέμε ότι ένα αεροσκάφος μπορεί να στρέφεται γύρω από 3 άξονες ή ότι έχει 3 βαθμούς ελευθέριας. Αυτοί είναι (α) Διαμήκης άξονας (β) Οριζόντιος άξονας (γ) Κατακόρυφος άξονας.

Η στροφή του αεροσκάφους γύρω από τους άξονες επιτυγχάνεται με τα πηδάλια, η θέση και το μέγεθος των οποίων είναι υπολογισμένη ώστε να υπερνικούν την αυτόματη σταθερότητα του αεροσκάφους.

Αν τώρα ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον, στα επόμενα 5-10 χρόνια, θα δούμε πολλές και σημαντικές αλλαγές να έρχονται στο χώρο της αεροναυπηγικής.

άρθρο από την Ανιχνευτή Άννα Μιχαήλ

J.O.T.I. και J.O.T.A. μα τι είναι επιτέλους αυτά!!

Ο Προσκοπισμός αποτελεί κοινό ενδιαφέρον για πολλούς ανθρώπους. Έτσι από τον πρώτο καιρό ακόμα της ίδρυσης του, ο Λόρδος Baden Powell μετά από εισήγηση των εκπροσώπων του Ελληνικού Προσκοπισμού, έφερε στην επιφάνεια την ιδέα του jamboree, μιας παγκόσμιας κατασκήνωσης όπου Πρόσκοποι από όλο τον κόσμο θα μπορούσαν να συναντηθούν στο ίδιο μέρος ανταλλάσσοντας αδελφικά αισθήματα και ιδέες για την πρόοδο αυτού του θεσμού. Η ιδέα αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1920, με μεγάλη επιτυχία και καθιερώθηκε έκτοτε ως θεσμός. Τα jamboree (τζάμπορη) όπως καθιερώθηκε να ονομάζονται αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια.

Παρόλα αυτά υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στο να συμμετέχουν όλοι στα jamboree εφόσον δεν έχουν όλοι οι Πρόσκοποι την οικονομική άνεση να ταξιδεύουν και να αναλαμβάνουν τα έξοδα μιας τέτοιας δράσης. Αυτό όμως δεν υπήρξε εμπόδιο στη θέληση των Προσκόπων και Οδηγών για να κρατούν επαφές μεταξύ τους τόσο σε εθνικό επίπεδο αλλά και με Προσκόπους από άλλες χώρες. Εξάλλου είναι πλέον αποδεκτό από όλους ότι οι Πρόσκοποι διακατέχονται από εφευρετικότητα και φαντασία που τους βοηθά να ξεπερνούν κάθε εμπόδιο.

Αμέσως κάποιιοι εκμεταλλεύτηκαν την εξέλιξη της τεχνολογίας που βοήθησε κατά πολύ σ' αυτό τον τομέα, αφού στα πρώτα βήματα του Προσκοπισμού έκανε και τα πρώτα του βήματα ο ραδιοερασιτεχνισμός που ήταν ένα μέσο όπου θα μπορούσαν να έχουν για επικοινωνία. Στα μετέπειτα χρόνια εισάχθηκε και το διαδίκτιο σ' αυτό το θεσμό έτσι έκανε πιο ευρύ το φάσμα της επικοινωνίας. Αυτή η οικονομική αλλά επίσης ποιοτική συνάντηση έχει γραφτεί στο ημερολόγιο μας κάθε τρίτο σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Η πρώτη επίσημη παγκόσμια συνάντηση στους αιθέρες δηλαδή με ασυρμάτους έγινε το 1957 και στο διαδίκτιο με τη χρήση του IRC το 1996. Οι συναντήσεις αυτές ονομάζονται Jamboree on the Air (Τζάμπορη στους Αιθέρες) και Jamboree on the Internet (Τζάμπορη στο Διαδίκτιο) και συντομογραφικά **J.O.T.A.** και **J.O.T.I.** Έχουν ως πρώτη λέξη τη λέξη jamboree που καθιερώθηκε ανάμεσα σε εμάς τους προσκόπους να ονομάζεται η παγκόσμια συνάντηση.

Εμείς στο ξακουστό και διαχρονικό Σύστημα μας, λαμβάνουμε μέρος σ' αυτή την εκδήλωση. Τόσο στο J.O.T.I. από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε ο θεσμός αλλά και στο J.O.T.A. τα τελευταία δυο χρόνια, χάρη στη βοήθεια και συνδρομή του κυρίου Γιώργου Γεωργίου που είναι ραδιοερασιτέχνης και μας παραχωρεί τον εξοπλισμό και είναι πατέρας του Προσκόπου μας Ανδρέα Γεωργίου.

Ερχόμενος κανείς στο Σύστημα κάθε τρίτο σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, μπορεί να παρατηρήσει όλα τα Τμήματα να εργάζονται και να λαμβάνουν μέρος καθώς και να ενημερώνονται για το θεσμό αυτό. Θέτουμε ως στόχο μας να ανταλλάξουμε πληροφορίες αλλά και να γνωρίσουμε Αδελφούς Προσκόπους από την Κύπρο και όλο τον κόσμο όπου μπορούν να μας πουν για το έργο τους, πράγμα που καταφέρνουμε να επιτύχουμε σε μεγάλο βαθμό.

Εκείνο το σαββατοκύριακο γίνεται κατάλληλο πρόγραμμα ώστε όλα τα Τμήματα να λάβουν μέρος και να το ευχαριστηθούν πράγμα πολύ σημαντικό. Δημιουργείται ένας σταθμός J.O.T.I. με αρκετούς υπολογιστές έτσι ώστε τα μέλη μας να μπορούν να συνομιλήσουν με άλλους Προσκόπους. Όλες οι συνομιλίες και κυρίως τα στοιχεία αυτών που συνομιλούμε καταγράφονται στο ημερολόγιο επαφών. Επίσης δημιουργούνται δύο σταθμοί J.O.T.A.. Στον πρώτο υπάρχει ένας ασύρματος για επικοινωνία με άλλους Προσκόπους της Κύπρου και στο δεύτερο ένας ασύρματος για διεθνή επικοινωνία. Και εκεί οι επαφές καταγράφονται σε ένα ημερολόγιο που ονομάζεται log book. Τέλος διοργανώνονται παιχνίδια για τα Λυκόπουλα όπου μπορούν να τα βοηθήσουν να μάθουν πιο εύκολα παίζοντας παράλληλα ενώ οι Πρόσκοποι παρακολουθούν εκπαιδεύσεις για το θέμα οι οποίες πραγματοποιούνται με σύγχρονα και ενδιαφέροντα μέσα όπως οι υπολογιστές και οι παρουσιάσεις μέσω αυτών σε μεγάλες οθόνες. Εμείς οι Ανιχνευτές με τη βοήθεια και τη στήριξη των Βαθμοφόρων του Συστήματος αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση της διήμερης αυτής δράσης.

Γενικά στο Σύστημα μας μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι είμαστε αρκετά ενεργοί στη διοργάνωση J.O.T.A. και J.O.T.I., θέτοντας πάντα ψηλά τον πήχη. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε ιστορία... 50 ΧΡΟΝΙΑ!!!



Παρουσίαση Ομίλου Εξερεύνησης Φύσης AZIMOYΘIO 76ο



επιμέλεια άρθρου ΠΗΓΑΣΟΣ

Ο Όμιλος Εξερεύνησης Φύσης AZIMOYΘIO 76° αποτελεί την οργανωμένη προσπάθεια για ανάμειξη με τη φύση και κυρίως τον ορεινό αθλητισμό, που ξεκίνησε από μια παρέα φίλων οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον, Βαθμοφόροι ή παλαιά μέλη του 76^{ου} Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου. Οι εκδρομές των Βαθμοφόρων καθώς και των φίλων τους στη φύση, είτε για πορείες, είτε για 4X4, είτε για αναρρίχηση, αποτέλεσαν το έναυσμα για κάτι πιο οργανωμένο. Έτσι από το 2006 – 07 ξεκινήσαμε τη συζήτηση για κάτι οργανωμένο που θα βοηθούσε τόσο εμάς, όσο και τρίτους που δεν έχουν ιδιαίτερη επαφή με τη φύση και τον ορεινό αθλητισμό, ώστε να ασχοληθούν με τα θέματα αυτά.

Έτσι στις 20 Φεβρουαρίου 2008, πραγματοποιήθηκε στην Εστία του 76^{ου} Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου η ιδρυτική συνέλευση του συλλόγου μας με πάνω από 45 μέλη τα οποία προέρχονται πρωτίστως από το 76°. Την προσπάθειά μας όμως αυτή, αγάλισαν και άλλοι Βαθμοφόροι από Συστήματα της Λευκωσίας καθώς και αρκετοί φίλοι μας, οι οποίοι μέχρι τη μέρα εκείνη δεν είχαν καμία επαφή με τη φύση.

Σκοπός του Ομίλου είναι η καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών του ορεινού αθλητισμού όπως πορειών (hiking, trekking, mountaineering), της ορειβασίας, της αναρρίχησης, της σπηλαιολογίας, του canyoning (εξερεύνηση φαραγγίων), των ποτάμιων δραστηριοτήτων, της ποδηλασίας βουνού, του αλεξίπτωτου πλαγιάς (para pente) κλπ, η προστασία του κυπριακού ορεινού χώρου και γενικά του φυσικού πλούτου και περιβάλλοντος, η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν καθώς και η φυσιολατρία, η διατήρηση της παράδοσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και η διαφύλαξη αυτών.



Μετά την επίσημη ίδρυσή του, το AZIMOYΘIO 76° πραγματοποίησε την πρώτη του διήμερη δράση στον κατασκηνωτικό χώρο του Τμήματος Δασών, Καμπί του Καλογήρου, κοντά στον Πρόδρομο, όπου τα μέλη είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν διάφορες πορείες, να κατασκηνώσουν στο ύπαιθρο και να πραγματοποιήσουν καταρρίχηση (ραπέλ) στην πίστα εκπαιδύσεως

των καταδρομών παρά την Τροοδίτισσα.



Πέραν αυτού, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει διάφορες μονοήμερες και διήμερες δραστηριότητες όπως διήμερες εξερευνησεις στο σπηλαιοβάραθρο στον Ακάμα, μια πρώτη επαφή με την παραδοσιακή αναρρίχηση στο αναρριχητικό πεδίο Κάβο Γκρέκο, συχνές αναρριχήσεις στα πεδία Ίνιας και κοιλάδας Διαρίζου (Κουρτελλόροτος), διάφορες πορείες στην Κύπρο, ψυχαγωγικά με 4X4 κ.α. Επίσης το Πάσχα του 2008 μέλη του Ομίλου πραγματοποίησαν εκδρομή στα Ζαγοροχώρια στην Ελλάδα, με αποκλειστική ενασχόληση τις δραστηριότητες βουνού όπως διάφορες πορείες (Αστράκα, Δρακόλιμνη, φαράγγι Βίκου), rafting κ.α. Τα μέλη του Ομίλου συνεννοούνται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να οργανώσουν τις εξορμήσεις τους κατά τα Σαββατοκύριακα.

Άξιο αναφοράς είναι ότι αρκετά μέλη του Ομίλου ασχολούνται με την sport αναρρίχηση. Πρόσφατα στην πρώτη επίσημη αναρριχητική διοργάνωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΚΟΜΟΑ), στο αναρριχητικό πεδίο της Κοιλάδας Διαρίζου, 4 μέλη του Ομίλου μας, οι Μάνος Ιωσηφάκης, Στέφανος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Θεοδώρου και Στέφανος Σουροπέτσης διαγωνίστηκαν στο ράλλυ αναρριχητικών διαδρομών και στη δυσκολία. Το ζεύγος Μάνος Ιωσηφάκης και Στέφανος Παπαδόπουλος κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο ράλλυ ενώ ο μόλις 18 ετών Στέφανος Παπαδόπουλος κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη δυσκολία. Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε όλο και περισσότερες κατακτήσεις!!!

Άμεσοι στόχοι του Ομίλου είναι η διευθέτηση κάποιων μικρολεπτομερειών για την τελική εγγραφή μας στο μητρώο των Συλλόγων και στη συνέχεια η ένταξή μας στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης (ΚΟΜΟΑ). Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για τη διοργάνωση ακόμα μίας εκδρομής στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Κρήτη όπου υπάρχει πληθώρα φαραγγίων, σπηλαίων και αναρριχητικών πεδίων.



76ο Σ.Π. Στροβόλου - Δραστηριότητες Περιόδου

ΑΝΙΧΝΕΥΕΤΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ και ΕΥΡΥΤΕΡΑ



επιμέλεια στήλης ΚΑΑ

Συνάντηση Παλαιών Βαθμοφόρων και Μελών του Συστήματος

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Εστία του Συστήματος η πρώτη συνάντηση παλαιών Βαθμοφόρων και Μελών του 76^{ου} στην οποία συμμετείχαν περίπου 45 παλαιά Στελέχη. Μια συνάντηση που επιθυμούσαμε να διοργανώσουμε εδώ και πολλά χρόνια αλλά για διάφορους λόγους δεν τα καταφέραμε. Τελικά με την εμπλοκή αρκετών παλαιών Βαθμοφόρων και τηλεφωνώντας ο ένας του άλλου το νέο μαθεύτηκε και στις 7:30 περίπου άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι... Ήδη στο χώρο βρίσκονταν οι εν ενεργεία Βαθμοφόροι καθώς και κάποια μέλη της Επιτροπής που ως καλοί οικοδεσπότες έκαναν τις ετοιμασίες για το φαγοπότι που θα ακολουθούσε.



Τα συναισθήματα ανάμεικτα...οι αναμνήσεις πολλές... Οι νεότεροι Βαθμοφόροι συναντούσαν τους Αρχηγούς τους από τον καιρό που ήταν αυτοί Λυκόπουλα ή Πρόσκοποι, θυμηθήκαμε δράσεις από το παρελθόν και κουβεντιάσαμε για το μέλλον. Μεταξύ των παλαιών Βαθμοφόρων του Συστήματος που συμμετείχαν στη συνάντηση, ήταν και ο Γενικός Έφορος Αδ. Ανδρέας Λάμπρου καθώς και ο Επαρχιακός Έφορος Λευκωσίας Αδ. Βάσος Ηλιάδης.

Το φαγητό ήταν έτοιμο και το μεγάλο τραπέζι που στήθηκε στο χώρο μπροστά από τον ιστό ήταν και αυτό έτοιμο να μας υποδεχτεί για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τη συνοδεία φαγητού και ποτού... Ο καθένας είχε και κάτι να θυμηθεί από τον καιρό που

φορούσε τη στολή, τα πειράγματα πήγαιναν και έρχονταν, το κέφι μεγάλωνε... κάπου εκεί αρχίσαμε να τραγουδάμε και τα αγαπημένα προσκοπικά τραγούδια, τα οποία όλοι θυμόμασταν παρά την απουσία αρκετών χρόνων.

Στη συνέχεια ήρθε και η έκπληξη. Το Σύστημα δώρισε σε όλους μας ένα αναμνηστικό μπλουζάκι το οποίο φορέσαμε αμέσως όλοι και στηθήκαμε για αναμνηστικές φωτογραφίες. Η εκδήλωση τελείωσε βρίσκοντας μας όλους αγκαλιασμένους να λέμε την κραυγή του Συστήματος. Στο μέσο του κύκλου ποιος άλλος από την αγαπημένη σε όλους μας Ακέλα να δίνει το ρυθμό και να θυμίζει σε όλους μας ότι **ΗΜΑΣΤΑΝ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ**

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ του 76^{ου} Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου.

Στο σημείο αυτό να απολογηθούμε σε όλους αυτούς που δεν κατέστει δυνατόν να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους και να είναι και αυτοί παρόντες και παρούσες στην πρώτη μας αυτή συνάντηση. Μια πρώτη βάση δεδομένων έχει όμως δημιουργηθεί και σύντομα όσοι ήμασταν στη συνάντηση αυτή, αλλά και οι άλλοι που δεν ήταν θα ξαναβρεθούμε. Ούτως ή άλλως ήταν μια υπόσχεση που όλοι δώσαμε γιατί ας μη ξεχνάμε ότι το Σύστημα που κατά καιρούς όλοι υπηρετήσαμε γιορτάζει τη χρονιά που διανύουμε τα 50^α του γενέθλια και όλοι μας έχουμε χρέος να βοηθήσουμε. Παλιοί και νέοι... καλή αντάμωση λοιπόν την επόμενη φορά. Εφτά – έξι, 76 της Κύπρου το καλύτερο είναι και το πιο σέξι!!!



Αγιασμός και Εναρκτήρια Πυρά Συστήματος – Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2009 δεν είναι απλά σταθμός στο ημερολόγιο αλλά σταθμός στην ιστορία. Τέτοια μέρα πριν ακριβώς μισό αιώνα κάποιοι ονειροπόλοι έβαζαν τις βάσεις για τον Προσκοπισμό στο Στροβόλο και με αυτόν τον τρόπο γινόντουσαν προάγγελοι ενός θρύλου.



Αυτός ο θρύλος που ονομάζεται 76° Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου γιόρτασε αυτή τη μέρα τα 50οστά του γενέθλια. Και ως γενέθλια που είναι, δεν μπορούν παρά να γιορταστούν με κάθε μεγαλοπρέπεια.

Οι εορτασμοί της μέρας ξεκίνησαν με Αγιασμό από τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής και πρώην μέλος του Συστήματος μας κ.κ. Ησαΐα. Παρόντες στον Αγιασμό ήταν και οι Γενικός Έφορος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου Αδ. Ανδρέας Λάμπρου και ο Έφορος στον Κλάδο Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας Αδ. Ανδρέας Παναγιώτου οι οποίοι ήταν παλαιοί Βαθμοφόροι του Συστήματος.



Με το τέλος του Αγιασμού ο Πανιερότατος εκφώνησε μικρή ομιλία μέσα από την οποία παρουσίασε τον Προσκοπισμό και την Ορθοδοξία ως μία συνύπαρξη και εξύμνησε το έργο των Προσκόπων και ειδικά των Προσκόπων του Στροβόλου. Στο τέλος δώρισε στο Σύστημα δύο εικόνες ενώ και εμείς με τη σειρά μας αφού τον ευχαριστήσαμε του κάναμε δώρο την εικόνα της Αγίας Μαρίνας της οποίας το ξωκλήσι γεινιάζει με το Σύστημα.

Στη συνέχεια οι Αρχηγοί των Τμημάτων παρουσίασαν τα προγράμματα των Τμημάτων μας στους Γονείς. Οι παρουσιάσεις αυτές τις οποίες καθιερώσαμε κάθε

χρόνο πριν την εναρκτήρια πυρά του Συστήματος σκοπό έχουν να ενημερώσουν τους Γονείς των μελών μας για τις επικείμενες δράσεις και φυσικά τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων.

Και αφού οι εκδηλώσεις έμελλαν να σηματοδοτήσουν και την έναρξη της χρονιάς, ακολούθησε η εναρκτήρια πυρά. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το αμφιθέατρο του Συστήματος ξεχείλισε από τον κόσμο. Τα μέλη μας με τους γονείς τους, ο Γενικός Έφορος και ο Επαρχιακός Έφορος Λευκωσίας, Παλαιοί Πρόσκοποι και Φίλοι του Συστήματος καθώς και Αδελφοί Πρόσκοποι από άλλα Συστήματα ήταν παρόν για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη σημαδιακή μέρα για το 76° Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου.

Η έναρξη της πυράς, όπως συνηθίζουμε στο Σύστημα μας, έγινε με εντυπωσιακό τρόπο. Ένα υπέροχο και βαθιά συγκινητικό αφιέρωμα καθήλωσε τον κόσμο για 10 λεπτά κάνοντας μια αναδρομή στις χρονιές που πέρασαν. Και όταν τέλειωσε το αφιέρωμα άναψε η πυρά και σειρά πήραν τραγούδια και σκετάσκια από την Αγέλη και την Ομάδα.



Και αφού γενέθλια χωρίς τούρτα δε γίνεται με το τέλος της Πυράς ο Αρχηγός Συστήματος παρουσίασε την τούρτα που είχε πάνω το σήμα του Συστήματος και κεράκια με τον αριθμό 50. Και ποιός άλλος καταλληλότερος από την Ακέλα για να σβήσει τα κεράκια; Το κόψιμο της τούρτας ανέλαβαν από κοινού οι Γενικός Έφορος και Επαρχιακός Έφορος Λευκωσίας. Το σερβίρισμα της τούρτας ανέλαβε η Κοινότητα και έτσι έληξε η πρώτη από μια σειρά πολλών εκδηλώσεων για τα 50χρονα. Συνέχεια είχε η εκδρομή την επομένη μέρα. Αυτά όμως στο επόμενο άρθρο.



Εκδρομή Συστήματος. Πλατάνια 25 Οκτωβρίου 2009

«Αρχηγέ εκουράστηκα, έν μπορώ άλλο να βουρώ πάνω κάτω, πόσην ώραν ακόμα;, έσει πολλούς φακέλους;, επόνησα τα πόθκια μου»

Λόγια σπάνια να ειπωθούν από Λυκόπουλα και Προσκόπους κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Ε τότε; Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια ειπώθηκαν όχι από Λυκόπουλα αλλά από Γονείς κατά τη διάρκεια μεγάλου παιχνιδιού περιπέτειας στο πλαίσιο της εκδρομής του Συστήματος μας.

Η εκδρομή του Συστήματος έλαβε χώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2009 στον κατασκηνωτικό χώρο του Σ.Π.Κ. στα Πλατάνια με τη συμμετοχή πέραν των 150 Μελών, Γονέων και Φίλων του 76^{ου}.



Ο καιρός καλός και η διάθεση ακόμα καλύτερη. Λίγο αγουροξυπνημένοι όλοι οι Γονείς, ασυνήθιστοι φαίνεται στα προσκοπικά ωράρια μαζεύτηκαν στο Σύστημα στις 08:00 και επιβιβάστηκαν μαζί με τα Λυκόπουλα, τους Προσκόπους και τους Ανιχνευτές, στα 3 λεωφορεία με προορισμό τα Πλατάνια. Ασυνήθιστοι και οι Βαθμοφόροι που συνόδευαν τους Γονείς στα λεωφορεία από την πολλή ησυχία που επικρατούσε. Βλέπετε, στο πρώτο λεωφορείο που βρίσκονταν οι Πρόσκοποι και τα Λυκόπουλα ακούγονταν τραγούδια από την ώρα που ξεκινήσαμε ενώ στα άλλα οι επιβάτες έμοιαζαν αποκοιμισμένοι.

Άφιξη στο χώρο γύρω στις 10:00 και πάμε για ρόφημα. Όχι καφέ όπως περίμεναν οι Γονείς αλλά την κλασική προσκοπική λεμονάδα με αλμυρά που φτιάχτηκαν από την Επιτροπή Γονέων. Και ενώ οι Γονείς τέλειωναν το ρόφημα και η Επιτροπή ετοίμαζε τις φουκούδες ο Αρχηγός σφυρίζει σύνταξη στο χώρο του ιστού της κατασκήνωσης.

Και ενώ τα Λυκόπουλα και οι Πρόσκοποι μαζεύτηκαν τρέχοντας, οι Γονείς έμοιαζαν να σέρνονται μπροστά σε αυτά που είμαστε μαθημένοι. Και φώναζε ο Αρχηγός «άντε να συντομεύουμε» αλλά τίποτα δεν γινόταν....

Χωρισμός μεικτών Ενωμοτιών με Γονείς, Λυκόπουλα

και Προσκόπους και ονόματα ασυνήθιστα : Όρνιθες, Γαλίνες, Πεζούνια και λοιπά ζώα στην κυπριακή διάλεκτο, έτοιμα να παίξουν το παιχνίδι έκπληξη. Σφυρίζει και πάλι ο Αρχηγός και τα Λυκόπουλα και οι Πρόσκοποι ανοίγουν τους φακέλους με τους Γονείς αποσβολωμένους να βλέπουν και να προσπαθούν να καταλάβουν τι γίνεται... γιατί το παιχνίδι ήταν διαγωνιστικό. Ε και μετά ήρθε το τρέξιμο από όπου πηγάζουν και τα πιο πάνω λόγια της εισαγωγής. Και έβλεπες άλλους να τρέχουν και άλλους να κάθονται δεξιά και αριστερά ανήμποροι να συνεχίσουν. Χε χε γελούσαν κρυφά όλοι οι Βαθμοφόροι.

Μετά από 90 εξαντλητικά για τους Γονείς λεπτά τελείωσε το παιχνίδι με πρώτη την ενωμοτία Γαϊδούρια απαρτιζόμενοι από τις οικογένειες Πέτρου και Ηροδότη «και ας τους κολλούσε ο Αρχηγός» όπως έλεγε η κραυγή τους.

Και σιγά - σιγά έφτασε και η πολυπόθητη ώρα του φαγητού. Ε πόση ώρα να μυρίζονται την σουβλα και να τρέχουν πάνω κάτω; Η τραπεζαρία στρώθηκε έξω και γονείς και παιδιά απόλαυσαν φαγητό από την Επιτροπή και από τις δεινές μαγειρισσες των Πλατανιών καθώς και γλυκά και πάλι από τα χέρια της Επιτροπής.

Αλλά όπως ξέρουμε τα ωραία κάποτε τελειώνουν και γύρω στις 15:00 ξεκίνησε το ταξίδι τις επιστροφής. Τα σχόλια καλά και όλοι ευχαριστημένοι. Και από ότι μου είπαν, ενώ στο λεωφορείο των Λυκόπουλων το τραγούδι συνεχιζόταν στα λεωφορεία των γονιών όλοι κοιμόντουσαν.

Κραυγή Γαϊδουριών

Γα Γα Γαϊδούρια
Είμαστε Είμαστε τα γαϊδούρια
Της Κύπρου τα καμάρια
Είμαστε οι πρώτοι με διαφορά
Και ας μας κολλά ο ΚΑΑ



76ο Σ. Π. ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009



Καλή Διασκέδαση

Καλά Χριστούγεννα

και

Ευτυχιομένο 2010

50 ΧΡΟΝΙΑ



Προσκοπικό Χρονογράφημα

επιμέλεια στήλης ΠΗΓΑΣΟΣ

ονομαζόταν Ομάδα Ανιχνευτών.



Στο τεύχος 13 η στήλη μας προσκοπικό χρονογράφημα ξεκίνησε να παρουσιάζει την ιστορία του Συστήματος που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής. Στο τεύχος 13 λοιπόν, κρίναμε σωστό, να σας παρουσιάσουμε με βάση τα αρχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, αλλά και τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, την προσκοπική χρονιά ορόσημο για το Σύστημά μας. Τη χρονιά 1959 – 1960, όταν το 76^ο Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου έκανε τα πρώτα του βήματα στον Προσκοπικό στίβο. Παράλληλα στο τεύχος 13 σας παρουσιάσαμε και το άτομο που ταύτισε τη ζωή του με την πορεία του Συστήματος τη Νίτσα Χριστοφόρου τη γνωστή σε όλους μας Ακέλα. Στο τεύχος 14 έπρεπε πλέον να αρχίσουμε να σας παραθέτουμε τα γεγονότα της πρώτης δεκαετίας. Δεν το κάναμε όμως γιατί κρίναμε σωστό να σας παρουσιάσουμε, όσο φυσικά μπόρεσε να μας τα δείξει ο δαίμων του τυπογραφείου, κάποια έγγραφα τα οποία θεωρήσαμε σημαντικά. Την ανακοίνωση υπ' αριθμόν 1 που ανακοίνωνε την έναρξη της λειτουργίας του Συστήματος και το πρώτο Επιτελείο, την ανακοίνωση υπ' αριθμόν 2 που απαριθμούσε τους πρώτους Προσκόπους και τον πρώτο χωρισμό των Ενωμοτιών και την πρώτη αναφορά προς τα ανώτερα κλιμάκια για την περίοδο, από ιδρύσεως μέχρι και το τέλος του 1959.

Σήμερα χωρίς περαιτέρω χρονοτριβές προχωράμε στην απαρίθμηση της ιστορίας μας καλύπτοντας την περίοδο 1960 – 1965 συνεχίζοντας από το Μάρτιο του 1960 όπου και η τελευταία αναφορά μας στο τεύχος 13 με την ίδρυση της Αγέλης Λυκοπούλων και της Κοινότητας Ανιχνευτών η οποία τότε

Για τις ανάγκες της στελέχωσης των νέων Τμημάτων έγινε μία αναδιάρθρωση στο Επιτελείο. Ο μέχρι τότε Αρχηγός Ομάδας Χρίστος Καλλιδής αναλαμβάνει την Αρχηγία της νεοσύστατης Αγέλης Λυκοπούλων, με πρώτους Υπαρχηγούς του, τους Αδελφούς Χρήστο και Μιχάλη Κούζη. Αρχηγός της Ομάδας αναλαμβάνει ο μέχρι τότε Υπαρχηγός Ανδρέας Κυριακίδης και της Ομάδας Ανιχνευτών ο Υπαρχηγός Χριστόφορος Χριστοφόρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοινότητα Ανιχνευτών κατά τα πρώτα έξι χρόνια της λειτουργίας της ήταν Κοινότητα Ανιχνευτών Προσκόπων και όχι Αεροπροσκόπων όπως τη ξέρουμε σήμερα. Το πώς επήλθε η αλλαγή θα μας απασχολήσει το επόμενο τεύχος.

Τόσο τα νέα Τμήματα (Αγέλη Λυκοπούλων και Ομάδα Ανιχνευτών) όσο και η Ομάδα Προσκόπων αρχίζουν αμέσως δουλειά για όλο και πιο ψηλά προσκοπικά ανεβάσματα. Η Ομάδα Προσκόπων είχε 4 Ενωμοτίες με τα ονόματα Λύκοι, Γεράκια, Περιστέρια και Ελάφια, η Κοινότητα Ανιχνευτών 3 Ομίλους με τα ονόματα των ηρώων μας, Μάτση, Αυξεντίου και Καραολή και οι Αγέλη 2 Εξάδες, τους Κόκκινους και Πράσινους Λύκους.

Μια βδομάδα μετά την ίδρυση της Ομάδας Ανιχνευτών πραγματοποιείται και η πρώτη της εκπαιδευτική εκδρομή στην περιοχή του Κύκκου ενώ παράλληλα ξεκινά διαγωνισμός ανάμεσα στους Ομίλους. Ήταν θέμα λίγων εβδομάδων η ανάδειξη των πρώτων Ανιχνευτών Β' Τάξης, έτσι στις 24 Μαρτίου 1960 η Ομάδα Ανιχνευτών παρουσίαζε τους Ανιχνευτές της κατόχους πτυχίου Β' Τάξης (με τα σημερινά δεδομένα περίπου Αργυρό Τρίφυλλο).

Το υπόλοιπο του 1960 συνεχίστηκε με διάφορες δράσεις, διαγωνισμούς και συγκεντρώσεις για όλα τα Τμήματα. Η μεγάλη απήχηση του Συστήματος στα παιδιά και νέους του Στροβόλου και οι γοργοί ρυθμοί αύξησης των μελών, δεν άργησε να φέρει και την ανάγκη για την ίδρυση Επιτροπής Γονέων. Εξάλλου από τη χρονιά αυτή ξεκίνησε και η ανέγερση της νέας ιδιόκτητης Λέσχης του Συστήματος και η βοήθεια όλων ήταν απαραίτητη. Στις 29 Ιανουαρίου λοιπόν, του 1961 στις 3:00 μ.μ. συγκαλείται η ιδρυτική Συνέλευση και η εκλογή της πρώτης Επιτροπής Γονέων του Συστήματος.

Παράλληλα τα Τμήματα συνεχίζουν με ζήλο τα προγράμματά τους τα οποία περιελάμβαναν εκδρομές και διήμερες κατασκηνώσεις σε διάφορα μέρη της Κύπρου, όπως Τρόδος, Λάρνακα κ.α., συναντήσεις με άλλα Συστήματα όπως αγώνες καλαθόσφαιρας μεταξύ των Ανιχνευτών του Συστήματος μας και του γειτονικού 82^{ου} Αγ. Ομολογητών, συμμετοχές σε δράσεις της Τοπικής και Περιφερειακής Εφορείας κ.α.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή του Συστήματος προς την τοπική κοινωνία όπως η παροχή βοήθειας κατά την τέλεση των εγκαινίων του οικήματος των Ορθοδόξων Ιδρυμάτων Παναγίας Χρυσελεύσας από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο.

Τον Απρίλιο του 1961 το Σύστημα συμμετείχε για πρώτη φορά στους παγκύπριους εορτασμούς για τον Άγιο Γεώργιο προσάτη των Προσκόπων που πραγματοποιήθηκαν στο

στάδιο Γ.Σ.Ζ. στη Λάρνακα.

Σημαντικότερη εκδήλωση της χρονιάς 1960 – 1961 ήταν η πραγματοποίηση της πρώτης μας δεκαπενθήμερης θερινής κατασκήνωσης στο Τρόδος στην περιοχή Τζων Νικολάου (ΒΔ Τροόδους στο δρόμο Τροόδους – Προδρόμου). Μια επιστολή που βρέθηκε στα αρχεία του Συστήματος γράφει τα εξής : «είχαμε τας καλύτερας εντυπώσεις. Οι τουρίσται ως και οι παραθερίζοντες εις Τρόδος μας επισκέπτοντο και έφευγαν με τας καλύτερας εντυπώσεις από την κατασκήνωσίν μας.»

Από ότι διαπιστώνουμε στα αρχεία μας, το Σύστημα τις πρώτες χρονιές, δεν έκλεινε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αμέσως μετά την κατασκήνωση βρίσκουμε στοιχεία για έναρξη διαφόρων διαγωνισμών στα Τμήματα, τοποθετήσεις νέων Βαθμοφόρων και Βοηθών κλπ. Από τα στοιχεία που μαζεύουμε μελετώντας τα διάφορα αρχεία αξίζει να αναφέρουμε ότι έχουμε βρει μερικές ανακοινώσεις με τις οποίες ο Αρχηγός της Ομάδας είτε απαγορεύει για αριθμό συγκεντρώσεων την παρουσία κάποιου Προσκόπου ή ακόμα σε περίπτωση Ενωμοταρχών και Υπενωμοταρχών την έκπτωση του βαθμού τους γιατί «έπεσαν» οι βαθμοί τους στο σχολείο ή μετά από αναφορά των γονιών τους απειθαύρησαν στο σπίτι.

Κάπου εδώ ξεκινά και η προσκοπική χρονιά 1961 – 1962. Το 76^ο Σύστημα Προσκόπων Στροβόλου μπαίνει αισίως στα 3 χρόνια λειτουργίας προσελκύνοντας όλο και περισσότερα παιδιά και νέους του Στροβόλου. Πέραν των προσκοπικών συγκεντρώσεων και δράσεων κατά τη χρονιά 1961 – 1962 αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη προσφορά στη διεξαγωγή των Τρισυλλογικών Αγώνων που διοργάνωσε ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ Στροβόλου. Τα μέλη του Συστήματος προσέφεραν τη βοήθειά τους σε διάφορες θέσεις που τους ζητήθηκε για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ενώ οι σαλπικτές και τυμπανιστές του Συστήματος που παιάνιζαν κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας και κατά την παρέλαση των αθλητών απέσπασαν πολύ τιμητικά σχόλια.

Σχετικά με το 1962, να αναφέρουμε ότι βρίσκουμε και το πρώτο γραπτό ντοκουμέντο που αναφέρεται στην ιδιόκτητη Λέσχη του Συστήματος. Με βάση τα στοιχεία αυτά καθώς και προφορικές μαρτυρίες το Σύστημα μεταφέρθηκε από την οδό Σταδίου (έναντι του Κεραυνού) στη σημερινή μας Λέσχη στην οδό Αγίας Μαρίας, το τελευταίο τρίμηνο του 1962, αφού η γραπτή μαρτυρία που σώζεται και αναφέρεται στη νέα Λέσχη έχει ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1962.

Το 1963, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων ο Αρχηγός Συστήματος απουσιάζει στο εξωτερικό και αναπληρώνεται από τον Αρχηγό Ομάδος Ανιχνευτών Χριστόφορο Χριστοφόρου, ο οποίος θα συνεχίσει και στη συνέχεια αφού ο Α.Σ. Σάββας Κοκκινίδης, με την επάνοδό του στην Κύπρο θα μεταφερθεί στα ανώτερα κλιμάκια. Παράλληλα την Αρχηγία της Αγέλης αναλαμβάνει ο Μιχαλάκης Ταπακούδης, τέως Α.Σ. του 87^{ου} Σ.Π. Πλατανιστάσας, ο οποίος ταυτόχρονα κατείχε και τη θέση του Βοηθού Επαρχιακού Εφόρου Λευκωσίας.

Τη χρονιά αυτή εντάσσεται στον Προσκοπισμό, ως Βοηθός στην 76^η Αγέλη η δεκαεξάχρονη τότε κοπέλα Νίτσα Χριστοφόρου, η Ακέλα μας, που έμελλε να ταυτιστεί με το Σύστημα αφού για 46 χρόνια, αδιάκοπα προσφέρει τις πολύτιμες τις υπηρεσίες, εμπνέοντας όλους εμάς τους νεότερους. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στις 28 Σεπτεμβρίου 1963 έδωσε την Υπόσχεση του ως Πρόσκοπος στο Σύστημά μας ο σημερινός Γενικός Έφορος του Σώματος Προσκόπων Κύπρου Αδ. Ανδρέας Λάμπρου, ο οποίος ακολούθησε μία λαμ-

πρή πορεία προσφοράς και υπηρεσίας στον Προσκοπισμό της Κύπρου, κατακτώντας και το ψηλότερο του σκαλοπάτι στις τελευταίες εκλογές του Σώματος τον περασμένο Ιούνιο.

Τον Αύγουστο του 1963 από τις 10 – 25, το Σύστημα πραγματοποιεί για δεύτερη φορά κατασκήνωσή στην περιοχή Τζων Νικολάου στο Τρόδος.

Για το 1964 και 1965 προς το παρόν δεν έχουμε βρει ακόμα γραπτές πηγές. Άξια όμως αναφοράς είναι η προφορική μαρτυρία του Γενικού μας Εφόρου Αδ. Ανδρέα Λάμπρου για την κατασκήνωση της Ομάδας στην περιοχή Μάντρα του Καμπιού στο δάσος Μαχαιρά το καλοκαίρι του 1964.... «ήταν η πρώτη μου κατασκήνωση. Είχα ενταχθεί στην Ομάδα Προσκόπων και έδωσα την Προσκοπική μου Υπόσχεση μόλις την αρχή της προσκοπικής χρονιάς (Σεπτέμβριος 1963). Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και δε συγκρίνονται με τις σημερινές κατασκηνώσεις... κοιμόμασταν για μια βδομάδα σε σκηνές στο έδαφος, βάζοντας κλαδιά για να μην κοιμόμαστε εντελώς στο χώμα. Ήμασταν μια βδομάδα χωρίς μπάνιο αφού δεν υπήρχε νερό. Το νερό που χρειαζόμασταν για τις υπόλοιπες μας ανάγκες (πόση και μαγείρεμα) το φέρναμε με κουβάδες που κρεμούσαμε στους κοντούς μας από το εκκλησάκι του Αγ. Ονουφρίου (περίπου 1.5χμ μακριά). Κάθε Ενωμοτία μαγείρευε όλα της τα γεύματα σε ανοιχτή φωτιά με την επίβλεψη των Βαθμοφόρων. Το πρόγευμά μας ήταν τσάι και λίγες φέτες ψωμί με μαρμελάδα. Απέναντί μας κατασκήνωνε το 107^ο Σύστημα Προσκόπων... με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε οι πλείστοι από εμάς τους Προσκόπους του 107^{ου} να πίνουν γάλα με καφέ ή μήλο (σοκολατούχο ρόφημα). Καθότι ο Στρόβολος ήταν ακόμα χωριό και οι πλείστες οικογένειες ήταν φτωχές, τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα στο σπίτι τους να πίνουν με το γάλα τους καφέ ή μήλο... πόσο μάλλον στην κατασκήνωση.»

Επίσης από ότι θυμάται ο Αδ. Ανδρέας Λάμπρου το Σύστημά μας πραγματοποίησε τη θερινή του κατασκήνωση το 1965 στην Παναγιά Αιρκώτισσα στη Λάπηθο.

Δυστυχώς για τα πρώτα χρόνια οι πληροφορίες που έχουμε δεν είναι τόσες πολλές... ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας στο επόμενο τεύχος του ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ 76^ο όπου θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες για τα επόμενα χρόνια.



Στα ζεστά

Το 50% των εξόδων ενός νοικοκυριού για την ενέργεια (ηλεκτρικό, πετρέλαιο κ.α.) αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη του σπιτιού, ενώ πάνω από 10% χρειάζονται για να καλυφθούν οι απώλειες της θερμότητας και της ψύξης. Στα πλείστα σπίτια, μέχρι και το 31% της θερμότητας διαφεύγει από τα ταβάνια, τους τοίχους και τα πατώματα. Με τη μόνωση με κυτταρίνη, υαλοβάμβακα, αφρό, ψάθα ή ανακυκλωμένο χαρτί διατηρείται το σπίτι ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, περιορίζοντας έτσι τη χρήση κλιματιστήρων και κλιματιστικών αντίστοιχα. Παράλληλα, περιστέλλονται οι ετήσιες δαπάνες θέρμανσης και ψύξης μέχρι και 30%. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για την κατασκευή και μόνωση βιοκλιματικού κτιρίου ή και πληροφορίες γενικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είδαμε και στην παραπάνω παράγραφο από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας .



Κλείστε τις χαραμάδες

Όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού σας, διαφέρει από την εξωτερική, για κάθε βαθμό αύξησης ή μείωσής της, υπολογίστε αύξηση 10% στις δαπάνες για θέρμανση και ψύξη. Εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε την ενέργεια που καταναλώνετε, παγιδεύοντας μέσα τον αέρα που διαφεύγει από τις χαραμάδες στις πόρτες και στα παράθυρα καθώς και γύρω από τους αεραγωγούς. Είναι δυνατόν να ελαττώσετε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 500 κιλά ετησίως χρησιμοποιώντας φτηνά στεγανωτικά για να γεμίσετε ή να φράξετε τις σχισμές και τα ανοίγματα, τοποθετώντας καπνοφράκτες στα τζάκια, σφραγίζοντας τους άχρηστους αεραγωγούς και κλείνοντας με αεροστόπ τις χαραμάδες. Φράξτε τις διόδους αέρα στο σπίτι σας. Είναι πολύ οικονομικό και θα έχετε τεράστιο κέρδος.

Όσα παίρνει ο ανεμιστήρας

Η ζήτηση ενέργειας φτάνει στα ύψη το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών. Συνήθως χτίζουμε σπίτια με κριτήρια κυρίως το μέγεθος και τη θέα που θα έχουν και συχνά αγνοούμε τον καλό παθητικό ηλιακό σχεδιασμό και τον προσανατολισμό τους. Το αποτέλεσμα είναι σπίτια «φούρνοι» το καλοκαίρι και «ψυγεία» το χειμώνα. Ένα σωστά σχεδιασμένο σπίτι κανονικά δεν πρέπει να χρειάζεται τίποτα πιο ενεργοβόρο από έναν ανεμιστήρα οροφής για την καλοκαιρινή σας δροσιά. Φροντίστε να έχετε τα παράθυρα και τις κουρτίνες κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε να κρατάτε τη θερμότητα έξω από το σπίτι και ανοίγετε τα τη νύχτα για να το δροσίζετε. Μπορείτε να εγκαταστήσετε έναν κεντρικό ανεμιστήρα κτιρίου (whole house fan) ή έναν αεροψυχραντήρα εξάτμισης. Αν πάλι πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, ρυθμίστε το στους 27C° και όχι στους 23C° - ή ακόμα χαμηλότερα που συνήθως κάνουμε στην Κύπρο- και μειώστε έτσι σχεδόν κατά το ένα τρίτο την κατανάλωση ενέργειας. Και θυμηθείτε : Ένα κατάλληλα μονωμένο σπίτι, χωρίς διαρροές, έχει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά όλο το χρόνο.

Κέρδος!!!

Από όσα είπαμε πιο πάνω τόσο η Γη όσο και εμείς προσωπικά θα έχουμε τα παρακάτω οφέλη:

- > Περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (κυρίως CO2)
- >Χαμηλότερη κατανάλωση νερού
- > Μειωμένοι λογαριασμοί νερού και ηλεκτρικού





ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΑΣΧΟΛΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, **ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ !**

Τι είναι ο ραδιοερασιτεχνισμός :

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός είναι ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον «hobby». Βασίζεται στην έρευνα και στην επικοινωνία μέσω του ασυρμάτου με άλλους ραδιοερασιτέχνες γνωστούς ή μη σε όλο τον πλανήτη. Οι Ραδιοερασιτέχνες από διάφορα κράτη επικοινωνούν μεταξύ τους με ανταλλαγή μηνυμάτων και αναπτύσσουν απλά ή τεχνικά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Οι Ραδιοερασιτέχνες δεν περιορίζονται μόνο στην ανταλλαγή απλών μηνυμάτων, πολλές φορές έχουν βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο με ανθρωπιστικές πράξεις εξυπηρέτωντας, με δική τους πρωτοβουλία ή καλούμενοι από τις Αρχές, σε έκτακτες ανάγκες επικοινωνίας (π.χ. Πυρκαγιές, Σεισμούς, Πλημμύρες, Θαλάσσια ή Χερσαία δυστυχήματα κλπ.) μέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές τηλεπικοινωνίες.

Πως ξεκίνησε ο ραδιοερασιτεχνισμός :

Ο Ραδιοερασιτεχνισμός ξεκίνησε περίπου το **1908** μετά από τα επιτεύγματα του **Guglielmo Marconi**, Ιταλού φυσικού και εφευρέτη. Ο **Marconi** σπούδασε στο τεχνολογικό ινστιτούτο του Λιβόρνο (Ιταλία) και άρχισε να πειραματίζεται στην κατασκευή μίας συσκευής που θα μετέτρεπε τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ηλεκτρική ενέργεια. Επτά χρόνια μετά την ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων από τον **Χάινριχ Χερτζ**, καταφέρνει τα πρώτα επιτυχή πειράματά του στην ασύρματη τηλεγραφία που έγιναν στην Μπολόνια το 1895, και το 1899 δημιούργησε έναν ασύρματο σταθμό στη Λα Σπέτσια. Το 1898 εξέπεμψε σήματα πέρα από τη Θάλασσα της Μάγχης, και το 1901 πέρα από τον Ατλαντικό. Αργότερα ανέπτυξε τον ράδιο - εξοπλισμό βραχέων κυμάτων και καθιέρωσε ένα παγκόσμιο δίκτυο ράδιο-τηλεγράφων για τη βρετανική κυβέρνηση. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο βραβείο Νόμπελ φυσικής για τα επιτεύγματά του.

Η πρώτη αναμετάδοση φωνής πραγματοποιήθηκε το 1906 μετά από την επινόηση της τεχνικής της διαμόρφωσης από τον Καναδό μηχανικό Ρέτζιναλτ Φέσεντεν (1866-1932). **Ωστόσο ο Μαρκόνι θεωρείται ο θεμελιωτής των επικοινωνιών με χρήση ραδιοκυμάτων.**

Στις μέρες μας οι ραδιοερασιτέχνες χρησιμοποιούν παγκοσμίως για τις επικοινωνίες τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας και αυτοί συνοψίζονται σε:

Τα βραχέα κύματα (HF) για επαφές με όλο τον κόσμο.
Τα υπερβραχέα κύματα (VHF-UHF) για κοντινές αποστάσεις αλλά και με περιοχές εκτός χώρας με εκμετάλλευση της τροποσφαιρικής διάδοσης, σποραδικού E, δι-ισημερινή διάδοση, ανάκλαση στη Σελήνη και ανάκλαση από τον ιονισμό της ατμόσφαιρας που δημιουργείται από βροχές μετεωριτών.
Τα σήματα MORSE (CW), το ραδιοηλέτυπο (RTTY) τηλεόραση αργής σάρωσης (SSTV), γρήγορης σάρωσης (FSTV), τη φωνή (SSB, FM).

Ψηφιακές επικοινωνίες όπως PACKET RADIO, AMTOR, PACTOR κ.λ.π

Εξοπλισμός Ραδιοερασιτεχνών

Ο βασικός εξοπλισμός των ραδιοερασιτεχνών αποτελείται από την κεραία λήψης και μετάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και τον πομποδέκτη αποστολής και λήψης μηνυμάτων. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κεραιών όπως και πομποδεκτών διαφορετικούς για κάθε τρόπο μετάδοσης μηνυμάτων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ραδιοερασιτέχνη.

Μέθοδοι Επικοινωνίας Ραδιοερασιτεχνών



Κώδικας Μορς

Ο Samuel F. Morse (1791-1872), δημιουργός του ομώνυμου κώδικα, αξιοποίησε τη δυνατότητα μετάδοσης ηλεκτρικών σημάτων μικρής και μεγάλης διάρκειας για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις μέσω καλωδίων. Το αλφάβητο αυτό δεν έχει γράμματα αλλά τελείες και παύλες που συνδυαζόμενα αντιστοιχούν στα γράμματα του αλφαβήτου και στους αριθμούς 0-9.

Οι παλμοί μεγάλης διάρκειας έχουν τριπλάσια διάρκεια από αυτήν των παλμών μικρής διάρκειας. Στο χαρτί και μόνο για τις ανάγκες της παράστασης του κώδικα συμβολίζουμε τους παλμούς μικρής διάρκειας με . (τελεία) και τους παλμούς μεγάλης διάρκειας με – (παύλα). Αντίστοιχα οι ήχοι που συμβολίζουν είναι NTI (.) και NTAA (-).

Κώδικας Q

Ο Κώδικας Q χρησιμοποιείται ώστε να επιταχύνεται η επικοινωνία μεταξύ των σταθμών και είναι ο μόνος επιτρεπόμενος κώδικας στις ραδιοερασιτεχνικές συζητήσεις. Τα στοιχεία του αποτελούνται από κωδικές λέξεις τριών γραμμάτων του λατινικού αλφαβήτου, με το πρώτο γράμμα να είναι πάντοτε το Q. Π.χ.

**Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Q
ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ QRA ΩΣ ΚΑΙ QRZ**

QRA

Ποιο είναι το όνομα του σταθμού σας;

Το όνομα του σταθμού μου είναι...

QRB

Σε ποια κατά προσέγγιση απόσταση βρίσκεστε από το σταθμό μου;

Η κατά προσέγγιση απόσταση μεταξύ των σταθμών μας είναι ... (ναυτικά μίλια ή χιλιόμετρα)

QRJ

Με λαμβάνετε κακώς;

Σας λαμβάνω κακώς. Το σήμα σας είναι πολύ ασθενές.

QRZ

Ποιος με καλεί;

Σας καλεί ο ... (στη συχνότητα ... kHz)

Φωνητικό αλφάβητο

Το φωνητικό αλφάβητο βασίζεται στην φωνητική απόδοση των γραμμάτων και των αριθμών της λατινικής και Ελληνικής αλφαβήτου με σκοπό την καθαρή και χωρίς λάθη αναφορά τους.

Η δομή και η λογική του φωνητικού αλφαβήτου είναι απλή: Σε κάθε γράμμα του αλφαβήτου αντιστοιχίζεται μια λέξη που αρχίζει με το ίδιο γράμμα. Κάθε Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιεί το δικό της φωνητικό αλφάβητο, γενικά έχει καθιερωθεί ένα αλφάβητο για τις πολιτικές και ένα για τις στρατιωτικές συχνότητες. Πάρακάτω ακολουθεί το Λατινικό Αλφάβητο

A	Alpha	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Echo	R	Romeo
F	Foxtrot	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliet	W	Whiskey
K	Kilo	X	X-ray
L	Lima	Y	Yankee
M	Mike	Z	Zulu



Κατάλογος Call Sign

Αυτός είναι ο παγκόσμιος χάρτης χαρακτηριστικών όπως ισχύουν από τους Ραδιοερασιτεχνικούς κανονισμούς και κάθε ένας από αυτούς αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο σταθμό με χαρακτηριστικούς Αριθμούς και Γράμματα τα οποία προσδιορίζουν τη χώρα του ραδιοερασιτέχνη και την περιοχή του.

Π.χ.

- 5BA-5BZ Cyprus (Republic of)
- J4A-J4Z Greece
- TMA-TMZ France
- 7JA-7NZ Japan
- VZA-VZZ Australia



Πηγές:

1. Ραδιοερασιτεχνισμός – Ραδιοερασιτέχνες (<http://www.galaxy.gr/RadioAmateur.htm>)
2. Σύλλογος Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (<http://www.hag.gr/div/content/view/5/12/>)
3. Ψηλές Συχνότητες (Ιανουάριος 2008). Εφημερίδα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
4. Targ Press (Αύγουστος 2009). Μηνιαία επίσημη έκδοση της Ομάδας Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλονίκης



Συνάντηση με τ' άστρα

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ



Τα τηλεσκόπια στο... μικροσκόπιο.
Α' Μέρος: Τα βασικά χαρακτηριστικά, τα είδη και οι βάσεις των τηλεσκοπίων.

Το τηλεσκόπιο είναι το βασικότερο εργαλείο του ερασιτέχνη και καθένας που θα ήθελε να ασχοληθεί με την ερασιτεχνική αστρονομία θα έπρεπε να κατέχει τις βασικές γνώσεις για αυτά. Στο άρθρο αυτό δίνεται η ευκαιρία ώστε ο αρχάριος να μάθει όλες τις βασικές πληροφορίες για τα τηλεσκόπια, αλλά και ο κάτοχος ενός τηλεσκοπίου, μπορεί να μάθει πώς να το αξιοποιήσει καλύτερα. Παράλληλα το άρθρο αυτό είναι απαραίτητο για κάποιον που ακόμα και αν δεν έχει τηλεσκόπιο αλλά σκέφτεται να αγοράσει. Σίγουρα θα σας είναι πολύ χρήσιμες οι παρακάτω πληροφορίες για να επιλέξετε το τηλεσκόπιο που σας ταιριάζει.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τηλεσκοπίου

Τα τηλεσκόπια, αν και πολύπλοκα επιστημονικά όργανα, είναι πλέον προσιτά σε όλους. Μέσα από το άρθρο αυτό, θα σας δώσουμε μια εποπτική εικόνα των βασικών στοιχείων που συνθέτουν ένα τηλεσκόπιο. **Ο βασικός σκοπός του τηλεσκοπίου είναι να συγκεντρώσει περισσότερο φως από ότι μπορεί να συγκεντρώσει το ανθρώπινο μάτι και στη συνέχεια να μεγεθύνει τα είδωλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να διακρίνουμε δια γυμνού οφθαλμού.** Το πιο σπουδαίο μέρος ενός τηλεσκοπίου, είναι . Το σύστημα αυτό βρίσκεται προστατευμένο μέσα στον οπτικό σωλήνα και είναι το σύστημα εκείνο που συγκεντρώνει το φως.

Η καρδιά του οπτικού συστήματος είναι ένα κύριο κάτοπτρο ή ένας κύριος φακός. Η διάμετρος του ονομάζεται και καθορίζει κατά μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου μας. Ο τύπος του οπτικού συστήματος και ο τρόπος που συγκεντρώνει το φως καθορίζει τον . Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που καθορίζει την οπτική συμπεριφορά του τηλεσκοπίου είναι ο του που σχετίζεται με την απόσταση και τον τρόπο που είναι τοποθετημένα τα οπτικά του

μέσα στον οπτικό σωλήνα. Το τηλεσκόπιο δεν αρκεί μόνο να μαζέψει περισσότερο φως, πρέπει και να μεγεθύνει την εικόνα που βλέπουμε. Αυτό το πετυχαίνει με τους που είναι οι φακοί μέσα από τους οποίους και κοιτάμε. Οι είναι το δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο των οπτικών του τηλεσκοπίου και σημαντικός παράγοντας για την οπτική απόδοση του τηλεσκοπίου. Επίσης οι προσοφθάλμιοι φακοί καθορίζουν και την που δίνει το τηλεσκόπιό μας. Η άλλη σημαντική πλευρά ενός τηλεσκοπίου είναι τα μηχανικά χαρακτηριστικά. Σημαντικό για την απόδοσή του είναι η που αποτελείται από έναν που καταλήγει σε ένα τρίποδο ή στύλο. Ο τύπος βάσεως είναι πολύ σημαντικός για τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου μας ενώ η σταθερότητά του είναι κρίσιμη για αποδοτική χρήση του τηλεσκοπίου.

Δεν αρκεί όμως να έχει κανείς ένα δυνατό τηλεσκόπιο, πρέπει και να μπορεί να εντοπίζει τους στόχους του. Το κύριο εργαλείο που βοηθά στην εύρεση αντικειμένων είναι που δεν είναι παρά ένα μικρό τηλεσκόπιο παράλληλα τοποθετημένο με το κύριο τηλεσκόπιο.



ΤΑ ΕΪΔΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΦΩΣ

Το άνοιγμα και ο κύριος φακός των τηλεσκοπίων

Το πιο σπουδαίο εξάρτημα ενός τηλεσκοπίου είναι ο κύριος φακός ή το κύριο κάτοπτρό του. Είναι τα εξαρτήματα εκείνα που συγκεντρώνουν το φως το οποίο στη συνέχεια θα σχηματίσει την εικόνα που βλέπουμε. Το άνοιγμα αυτών (δηλαδή η διάμετρος τους) είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός τηλεσκοπίου και χαρακτηρίζει κατά μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του. Γενικά, όσο πιο μεγάλο είναι το άνοιγμα τόσο πιο ευκρινή, φωτεινά και ποιοτικά θα είναι τα είδωλα που βλέπουμε γιατί το τηλεσκόπιο μαζεύει περισσότερο φως.

Ξανατονίζουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό σε ένα τηλεσκόπιο και όχι η μεγέθυνσή του όπως πολλοί νομίζουν. Πέρα από το άνοιγμα, η ποιότητα των οπτικών αυτών, είτε φακοί είτε κάτοπτρα, είναι καθοριστική. Καλές μάρκες έστω και με μικρά μεγέθη μπορούν να προσφέρουν πολύ καλύτερες εικόνες από φθηνά τηλεσκόπια μεγαλύτερου ανοίγματος. Τα μεγέθη των συνηθισμένων τηλεσκοπίων κυμαίνονται από 60 χιλιοστά ως μερικές δεκάδες εκατοστά. Η κυριότερη ταξινόμηση των τηλεσκοπίων γίνεται ως προς τον τύπο αυτών των οπτικών. Ας δούμε τις κατηγορίες αυτές και τα χαρακτηριστικά τους.

Κατοπτρικά ή Νευτώνεια (τηλεσκόπια ανάκλασης)

ΝΕΥΤΩΝΕΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ



Τα κατοπτρικά τηλεσκόπια χρησιμοποιούν ένα κάτοπτρο για να συγκεντρώσουν το φως. Το άνοιγμα αυτών των τηλεσκοπίων αναφέρεται στην διάμετρο του κύριου κατόπτρου. Στην συνέχεια με ένα δευτερεύον κάτοπτρο σε γωνία 45 μοιρών στέλνουν το φως στον προσοφθάλμιο. Τα Νευτώνεια τηλεσκόπια

φαίνονται λίγο παράξενα σε έναν αρχάριο μιας και ο παρατηρητής δεν κοιτάει από το πίσω άκρο τους όπως είναι η συνήθης εικόνα που έχουμε για τα τηλεσκόπια αλλά μέσα από έναν φακό που βρίσκεται λίγο πριν το μπροστινό τους άκρο. Είναι από τα πιο δημοφιλή σχέδια τηλεσκοπίων γιατί είναι σχετικά φθηνά και με πολύ καλή απόδοση ενώ συχνά έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις των καινούριων στην αστρονομία.

Πλεονεκτήματα : Είναι αρκετά φθηνά, προσφέρουν την καλύτερη αναλογία ανοίγματος/χρημάτων, δεν δημιουργούν χρωματικές αλλοιώσεις και έχουν πολύ καλή γενική απόδοση και είναι ικανοποιητικά για όλων των ειδών τις παρατηρήσεις. Είναι τα μόνα που παραμένουν σχετικά προσιτά σε πολύ μεγάλα ανοίγματα.

Μειονεκτήματα : Δεν έχουν πολύ καλή αντίθεση (contrast)

Διοπτρικά (τηλεσκόπια διάθλασης)



Τα διοπτρικά τηλεσκόπια είναι ο τύπος τηλεσκοπίου που ανταποκρίνεται στην εικόνα που έχει ένας αρχάριος για το τηλεσκόπιο. Χρησιμοποιούν έναν φακό που διαθλά το φως και το συγκεντρώνει στο πίσω άκρο. Η διάμετρος του φακού καθορίζει το άνοιγμα του διοπτρικού τηλεσκοπίου. Συνήθως χρησιμοποιούνται από τους ερασιτέχνες μόνο σε μικρά μεγέθη μιας και σε μεγάλα μεγέθη είναι ακριβά και προορίζονται για εξειδικευμένες χρήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι τα διοπτρικά είναι μια κατηγορία τηλεσκοπίων που έχουν χάσει την παλιά τους κυριαρχία και πλέον δεν συγκινούν εύκολα τους ερασιτέχνες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες διοπτρικών: Τα φθηνά αχρωματικά διοπτρικά που πάσχουν από χρωματικές αλλοιώσεις και δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, και τα ακριβά αποχρωματικά διοπτρικά που έχουν αυτό ακριβώς το μειονέκτημα, την τιμή τους.

Πλεονεκτήματα: Προσφέρουν ίσως την καλύτερη ποιότητα εικόνας για τα μικρά ανοίγματα και είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα κατοπτρικά.

Μειονεκτήματα: Είναι ακριβά και δημιουργούν χρωματικές αλλοιώσεις, εκτός αν είναι αποχρωματικά.

Κατοπτρικά



Τα κατοπτρικά τηλεσκόπια ποικίλουν σε τύπους. Γενικά, χρησιμοποιούν και φακούς και κάτοπτρα, γεγονός που εξηγεί και την ονομασία τους. Το κύριο όργανο συγκέντρωσης του φωτός είναι ένα πρωτεύων κάτοπτρο το οποίο και καθορίζει το άνοιγμα του τηλεσκοπίου. Πέρα από αυτό, συνήθως χρησιμοποιούνται δευτερεύοντα κάτοπτρα και διορθωτικοί φακοί. Τα πιο δημοφιλή είναι τα κατοπτρικά Σμιτ-Κασγκρέν (**Schmidt-Cassegrain Reflectors**) τα οποία με την καλή απόδοσή τους και το μικρό τους μέγεθος προκάλεσαν επανάσταση στα αστρονομικά τηλεσκόπια. Επίσης, πολύ καλής απόδοσης είναι και τα τηλεσκόπια τύπου Μάξουτοφ-Κασγκρέν (**Maksutov-Cassegrain Reflectors**). Τα κατοπτρικά τηλεσκόπια είναι πλέον η πρώτη επιλογή των απαιτητικών ερασιτεχνών καθώς είναι εξαιρετικά και για αστροφωτογραφία.

Πλεονεκτήματα: Είναι εύκολα στην μεταφορά, προσφέρουν πολύ καλή εικόνα και κάνουν για όλα τα είδη παρατηρήσεως.

Μειονεκτήματα: Είναι ακριβούτσικα αν και οι τιμές τους έχουν πέσει αισθητά.

Το άνοιγμα των τηλεσκοπίων

Το άνοιγμα είναι όπως είπαμε η σημαντικότερη παράμετρος της απόδοσης ενός τηλεσκοπίου. Γενικά ένα μεγάλο τηλεσκόπιο θα δώσει καλύτερες εικόνες από ένα μικρότερο τηλεσκόπιο αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο καθώς παίζει ρόλο και το σχέδιο του οπτικού συστήματος του τηλεσκοπίου. Ισχύει το ότι διαφορετικοί τύποι τηλεσκοπίων μπορεί να είναι καλύτεροι σε παρατήρηση διαφορετικών τύπων αντικειμένων. Αυτό στο οποίο πρέπει να δώσουμε σημασία είναι στην απόδοση όλων των μερών του τηλεσκοπίου μας και να μην κοιτάμε μόνο το πόσο μεγάλο είναι. Επίσης, θα δούμε ότι πολλές εταιρείες έχουν τηλεσκόπια ίδιου ανοίγματος με μεγάλη διαφορά στις τιμές. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι το άνοιγμα δεν είναι αρκετό για να μας πει όλη την αλήθεια για ένα τηλεσκόπιο γι αυτό προσοχή στα πολύ μεγάλα αλλά φθηνά τηλεσκόπια.

Πόσο μεγάλο είναι ένα τηλεσκόπιο X

ίντσών;

Τα τηλεσκόπια μέχρι 6 ίντσες θεωρούνται ότι ανήκουν στα μικρά τηλεσκόπια, από 6 μέχρι 12 ίντσες ότι ανήκουν στα μεσαία ενώ από εκεί και πάνω αρχίζει η κατηγορία των μεγάλων τηλεσκοπίων. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερασιτεχνών παίρνουν ένα τηλεσκόπιο μέχρι 6 ίντσες έως ότου εξοικειωθούν με το χόμπι. Αυτό αρκεί για πολλά χρόνια παρατήρησης και αν κάποιος έχοντας παρατηρήσει για αρκετό καιρό διψάει για ακόμα περισσότερα τότε μπορεί να πάρει και ένα μεγαλύτερο τηλεσκόπιο. Τα μεγέθη των τηλεσκοπίων δίνονται συνήθως σε ίντσες και αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτές ιδού ο τύπος μετατροπής σε εκατοστά : 1 ίντσα = 2,54 εκατοστά

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΩΝ

Μηχανισμός Έδρασης ή Βάση του Τηλεσκοπίου

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός καλού τηλεσκοπίου. Στις υψηλές μεγεθύνσεις που προσφέρουν τα τηλεσκόπια κάθε δόνηση και κάθε αστάθεια του τηλεσκοπίου γίνεται αισθητή και έτσι δεν μπορεί να γίνει καμία παρατήρηση αν η βάση δεν είναι σταθερή. Υπάρχουν αρκετοί τύποι βάσεων. Αυτό που παίζει ρόλο για την ευστάθεια δεν είναι μόνο ο τύπος βάσης αλλά και η καλή της κατασκευή. Οι διαφορετικοί τύποι βάσεων έχουν διαφορετικές τιμές και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πολλές από αυτές, μπορούν με την προσθήκη ενός μικρού μοτέρ να κινούνται με τέτοια ταχύτητα ώστε να ακολουθούν την κίνηση των αστεριών. (Ιδιαίτερα χρήσιμο στην αστροφωτογραφία). Ας δούμε τους βασικούς τύπους βάσεων τηλεσκοπίων.

Ι σ η μ ε ρ ι ν ή



Αυτές οι βάσεις έχουν έναν κεκλιμένο άξονα που κοιτάει προς τον βόρειο ουράνιο πόλο. Έτσι, μπορείτε να ακολουθείτε την πορεία που διαγράφουν τα αστέρια με κίνηση σε έναν άξονα και όχι να αναπροσαρμόζετε την θέση του τηλεσκοπίου σε όλους τους άξονες. Με ένα μοτεράκι για να το οδηγεί μπορείτε να πάρετε και αστροφωτογραφίες ή να παρακολουθείτε για πολλή ώρα ένα αντικείμενο που αλλιώς θα έφευγε εκτός πεδίου. Είναι κάπως πιο ακριβές, λίγο παράξενες στην αρχή αλλά σίγουρα οι πιο χρήσιμες. (Συνήθως λέγονται και γερμανικές ισημερινές)

Υ ψ α ζ ι μ ο υ θ ι α κ ή
Είναι η πιο απλή βάση καθώς επιτρέπει την κίνηση του τηλεσκοπίου σε έναν κατακόρυφο και σε έναν οριζόντιο άξονα. Είναι εύκολες στην χρήση τους, αρκετά πιο φθηνές από τις ισημερινές αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακολουθήσουν την πορεία των άστρων όπως οι ισημερινές.



Ν τ ο μ π σ ό ν ι α ν
Αυτή η βάση χρησιμοποιείται μόνο σε μερικά νευτώνεια τηλεσκόπια, συνήθως μεγάλης διαμέτρου. Είναι η πιο φθηνή βάση και η κατασκευή της είναι ιδιαίτερα απλή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευσταθής, αντίθετα είναι μία ιδιαίτερα στέρεα βάση. Λόγω του χαμηλού της κόστους, μπορεί κανείς να επενδύσει τα χρήματα που εξοικονομεί σε μεγαλύτερο κύριο κάτοπτρο ή σε επιπλέον προσοφθάλμιους. Θεωρείται άριστη βάση για τους καινούριους στο χόμπι.



Ισημερινή με διχάλα (γνωστή ως πιρούνη ή φουρκέτα)

Αυτή η βάση χρησιμοποιείται κυρίως σε τηλεσκόπια Schmidt Cassegrain. Το τηλεσκόπιο στηρίζεται ανάμεσα στις δύο άκρες μιας διχάλας η οποία βρίσκεται και αυτή σε κεκλιμένο άξονα και έχει τις ίδιες δυνατότητες να παρακολουθεί την κίνηση των αστεριών με ένα μοτέρ όπως και οι γερμανικές ισημερινές.



Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνιση τους και τηλεσκόπια που μπορούν να ελεγχθούν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή από δικό τους ειδικό χειριστήριο. Είναι πια γνωστά ως **“Ρομποτικά Τηλεσκόπια”**. Με αυτά μπορεί κάποιος απλά να πληκτρολογήσει τον κωδικό του αντικειμένου που θέλει να δει και το τηλεσκόπιο χρησιμοποιώντας μία ηλεκτροκίνητη βάση το εντοπίζει μόνο του. Άλλοι ερασιτέχνες θεωρούν ότι είναι χρήσιμα, άλλοι όμως προτιμούν να βρίσκουν τα αντικείμενα εντελώς μόνοι τους.



Οι βάσεις με μοτέρ

Όπως αναφέραμε πιο πάνω, πολλές βάσεις είναι εφοδιασμένες με μοτέρ, γνωστό και ως **αστροστάτης**, που βοηθούν αφενός στην πιο βολική παρατήρηση αφετέρου δίνουν και τη δυνατότητα για αστροφωτογραφία στόχων μακράς έκθεσης. Για απλή χρήση, οι πιο πολλές βάσεις έρχονται με μοτέρ στον ένα άξονα μόνο, ενώ για απαιτητική αστροφωτογραφία υπάρχουν και βάσεις με μοτέρ και στους δύο άξονες. Πολλά τηλεσκόπια, όπως για παράδειγμα τα ETX της Meade, στηρίζουν αποκλειστικά την κίνησή τους σε μοτέρ και κινούνται με τη βοήθεια χειριστηρίου.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος με πληροφορίες για την μεγέθυνση τους προσοφθάλμιους φακούς, τον εστιακό λόγο και πολλά άλλα.

Πηγή : www.astrovox.gr



Με τα φτερά του Ικάρου

περιδιάβαση στον κόσμο των πτήσεων και της αεροπορίας



ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ!!!

επιμέλεια στήλης ΑΧΕΡΝΑΡ

Η προσκοπική χρονιά ξεκίνησε βρίσκοντας τους Ανιχνευτές μας στριμωγμένους μέσα στη Λέσχη της Κοινότητας κάτω από ένα σωρό μπάλες (είδος μαλακού ξύλου), χάρακες, κοπίδια και γόμες. Όλα αυτά για την κατασκευή του πρώτου αερομοντέλου για τη χρονιά. Γεμάτοι όρεξη, μεράκι και προπάντων αισιοδοξία ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με όραμα να κατακτήσουν τους αιθέρες.

Μα τι είναι τέλος πάντων αυτός ο αερομοντελισμός; Έλα τώρα, δεν είσαι και τόσο μεγάλος ώστε να το έχεις ήδη ξεχάσει. Και εσείς οι μικρότεροι μας φίλοι είμαι σίγουρος ότι το έχετε δοκιμάσετε στο σχολείο ή στο σπίτι. Πάρτε ΤΩΡΑ ένα κομμάτι χαρτί. Κάπου θα έχετε ένα τετράδιο ή κάτι τέτοιο. Μη γκρινιάζετε! Στη συνέχεια διπλώστε συμμετρικά δυο συνεχόμενες του γωνίες. Ύστερα διπλώστε το στη μέση και μετά κατεβάστε τα φτερά όπως δείχνει το σχήμα:



Με λίγη ώθηση, ούριο άνεμο (και ας ελπίσουμε ότι ο καθηγητής δεν μας κοιτάζει) η σαΐτα που μόλις φτιάξατε έφυγε!

Ορίστε αυτό ήτανε, καλωσορίσατε στον κόσμο των αερομοντέλων! Αυτό είναι το πιο απλό παράδειγμα αερομοντελισμού που υπάρχει (και φυσικά δεν σταματάμε εδώ...για περισσότερες ιδέες στην κατασκευή σαΐτας από χαρτί μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: <http://www.amazingpaperairplanes.com>).

Ίσως είναι παράξενο αλλά πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ενασχόληση απλά δεν το θεωρούν ένα τυπικό χόμπι έτσι ώστε ο αερομοντελισμός καταλήγει να αποτελεί μια πολύ "σοβαρή" – και ίσως ακριβή, από οικονομικής άποψης – ενασχόληση που "καταναλώνει" σημαντικό μέρος του ελεύθερου τους χρόνου.

Ποιος μπορεί να ασχοληθεί;

Πρακτικά όλοι από 16 ως και 176 χρόνων. Δεκαέξι; Καλά Αχερνάρ τώρα πρέπει να τα παραλές. Όχι όχι σωστά τα λέω. Φυσικά μπορούν να ασχοληθούν και μικρότερες ηλικίες μόνο και μόνο όταν δεν πρόκειται για περιπτώσεις υψηλού κινδύνου όπως παραδείγματος



χάρη μοντέλα με έλικα/ες, οπότε είναι απαραίτητη η παρουσία κάποιου μεγαλύτερου.

Πόσο ζυγίζουν, πόσο ψηλά και για πόση ώρα πετάνε, κτλ, κτλ;

Το βάρος των μοντέλων ποικίλει αναλόγως του τύπου, το μέγεθος των φτερών του αλλά και από τα μηχανικά κομμάτια που το αποτελούν. Μία φυσιολογική μέση τιμή είναι από 1 ως 5+ κιλά αν και υπάρχουν μοντέλα πολύ βαρύτερα, της τάξης των 15 κιλών!

Ένα τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο δεν έχει το ίδιο κάποιο περιορισμό ως προς το ύψος ή την απόσταση που μπορεί να πετάξει από τον χειριστή του. Επίσης



τα όρια δεν θέτουν ούτε τα συστήματα τηλεκατεύθυνσης, η εμβέλεια των οποίων φτάνει υπό φυσιολογικές συνθήκες περισσότερο από περίπου 1Km. Το μόνο σύνορο αποτελεί η ορατότητα του χειριστή η οποία συνήθως είναι πολύ μικρότερη ακόμα και από την μισή εμβέλεια της τηλεκατεύθυνσης.

Ο μέγιστος χρόνος πτήσης εξαρτάται από την ποσότητα καυσίμου που κουβαλά το μοντέλο αν και γενικά βρίσκεται περίπου πάνω κάτω στα 20 λεπτά. Τα ηλεκτρικά αεροπλάνα κατά κανόνα πετούν για λιγότερο χρόνο.



Παρόλο που μια εντελώς επίπεδη επιφάνεια είναι ιδανική για απο- και προσ- γειώσεις, τα περισσότερα μοντέλα δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε διάφορες επιφάνειες από άσφαλο ή τσιμέντο ως χωράφια με σχετικά σκληρό χώμα ή χόρτα.

Τι θα χρειαστώ; -Τι χρειάζεται ένα μοντέλο για να πετάξει;

Είτε πρόκειται για μοντέλο αεροπλάνου, ανεμοπλάνου (το πιο διαδεδομένο σε όλους glider) ή ελικόπτερου:

Βασικά χρειάζονται τα ακόλουθα 7 (ή 6 μήπως ήτανε) πράγματα:

1. Διάθεση

2. Λίγα... αρκετά... πάρα πολλά χρήματα!

3. ηρεμία

4. ένα κιτ κατασκευής του μοντέλου

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό συναρμολόγησης που απαιτείται. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα κιτ κατασκευής μοντέλων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα ARF – Almost Ready to Fly – και τα Kit. Τα πρώτα είναι κατά μεγάλο ποσοστό έτοιμα ενώ τα δεύτερα χρειάζονται περισσότερη συναρμολόγηση. Όσο λιγότερη συναρμολόγηση χρειάζεται ένα μοντέλο, τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος του. Με την αγορά ενός ακριβού έτοιμου για πτήση μοντέλου παρακάμπτεται ο κόπος και ο χρόνος για την κατασκευή του, καμιά φορά όμως η κατασκευή μπορεί να είναι διασκεδαστική και σίγουρα δημιουργική.

5. μια μηχανή

Ηλεκτρική ή θερμική, που θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του μοντέλου (εξαιρέση είναι φυσικά τα ανεμοπλάνα τα οποία δεν χρειάζονται μηχανή).



6. ένα σύστημα τηλεκατεύθυνσης (τηλεχειριστήριο)

Βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών είναι τα κανάλια (channels) που υποστηρίζουν. Πόσα κανάλια χρειάζονται εξαρτάται πάντα από το μοντέλο. Υπάρχουν αεροπλάνα που πετούν με 3 κανάλια αν και καλύτερα είναι τα 4 ή περισσότερα. Τα ελικόπτερα χρειάζονται τουλάχιστον 5. Φυσικά όσα περισσότερα κανάλια τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος.

Κάπου εδώ αγαπητοί μου φίλοι φτάσαμε στο τέλος της ωραίας κουβεντούλας που έχουμε στήσει. Ωρα να πηγαίνω τώρα, έχω να πετάξω την σουπερ διαστημική πολεμική σαίτα που έχω φτιάξει με το πρόχειρο χαρτί γεμάτο με τις σημειώσεις που έκανα τόση ώρα για το κείμενο αυτού του άρθρου :) Α και να μη ξεχνιόμαστε ε; Στο επόμενο τεύχος εδώ πάλι θα βρεθούμε για περισσότερες κουβέντες του "αέρα".





μια προσπάθεια να σας γνωρίσουμε
τους Βαθμοφόρους μας...



Επιμέλεια στήλης ΔΑΚΥΩΝΑ

Σε αυτό το τεύχος θα γνωρίσουμε ππ μεγαλύτερο τμήμα του Σ.Π.Σ, το τμήμα της Αγέλης Λυκοπούλων.



Το καλύτερο παιδί, το πιο πρόθυμο και το πιο ευχάριστο βρίσκεται στο τμήμα της Αγέλης Λυκοπούλων του 76^{ου} ΣΠΣ! Ο Αντώνης Παναγίδης λοιπόν γεννήθηκε στις 24/2/1987 και είναι παρόν στον προσκοπισμό από το 1996 μέχρι σήμερα. Πέρασε με επιτυχία από την ομάδα προσκόπων και την Κοινότητα Ανιχνευτών ενώ στη συνέχεια διατέλεσε Βοηθός στην Αγέλη Λυκοπούλων, όπου και έμεινε για 1 χρόνο. Έπειτα για τα επόμενα 2 χρόνια τον βρίσκουμε Υπαρχηγό στην ομάδα Προσκόπων. Το 2005 ο Αντώνης Παναγίδης άλλος ΡΗΓΟΥΛΟΣ επανέρχεται στην Αγέλη Λυκοπούλων ως Υπαρχηγός πια και μένει σε αυτή τη θέση μέχρι το 2009. Ο Αντώνης Παναγίδης από φέτος διατελεί καθήκοντα Αρχηγού Αγέλης Λυκοπούλων.

Ένα από τα πιο τρελλά του όνειρα, είναι να δει την σημαία του Συστήματός μας να ανεμίζει στο Εβερεστ, φυσικά αναφερόμαστε στον Κώστα Θεοδώρου.

Ο Κώστας γεννήθηκε στις 10 / 7 / 80 ενώ από το 1987 μέχρι σήμερα βαδίζει γερά και με ήθος στην πορεία του 76^{ου} Συστήματος Στροβόλου. Περνώντας λοιπόν όλα τα στάδια του Προσκοπισμού, από το 1996 και για ένα χρόνο ήταν βοηθός στην Αγέλη Λυκοπούλων. Έπειτα αφού πήρε το πτυχίο Δημοκρατίας γίνεται Υπαρχηγός στην Αγέλη μέχρι και το '99' όπου τον καλεί η μητέρα πατρίδα. Ο Κώστας Θεοδώρου ως ΚΑΑ πλέον το 2001 ταξίδεψε στην Αγγλία όπου πήρε το πτυχίο του στα Οικονομικά. Το 2005 επανέρχεται γερός και δυνατός στο αγαπημένο του Σύστημα και διατελεί καθήκοντα Αρχηγού Ομάδας. Μετά από 2 χρόνια το 2007 μετεπήδησε στο τμήμα της Αγέλης Λυκοπούλων όπου και έγινε Αρχηγός, ταυτόχρονα όμως διατελεί και τα καθήκοντα Αρχηγού Συστήματος. Για 2 χρόνια βρίσκεται στην ίδια θέση ενώ φέτος τον συναντάμε στο ίδιο Τμήμα ως Υπαρχηγό Λυκοπούλων. Παραμένει όμως Αρχηγός Συστήματος.

Ο Κώστας είναι ένα μεγάλο Λυκόπουλο, δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο ίδιος λει πως δεν αφήνει με τίποτα το τμήμα της Αγέλης Λυκοπούλων. Είναι άνθρωπος που εμπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό. Τα Λυκόπουλα είναι ενθουσιασμένα με αυτόν, όπως ισχύει και το αντίθετο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αρχηγός μας τον περασμένο Αύγουστο παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Μαρία Στύλιανου Αρχηγό Αγέλης του 250 Συστήματος Γερόλακου.



Η Μαργαρίτα Ανδρέου βρίσκεται στα μονοπάτια του προσκοπισμού από την ηλικία των 5 χρόνων! Ξεκίνησε το Σ.Π. Αγίου Παύλου όπου εκεί πέρασε από όλα τα στάδια του προσκοπισμού. Η τύχη λοιπόν την οδήγησε στο 76° Σ.Π.Σ το 2004 αφού το Σύστημα της είχε κλείσει. Έτσι φίλοι και γνωστοί από το Σύστημα Στροβόλου της πρότειναν να έρθει στο Σύστημα μας όπου και είναι μέχρι σήμερα. Η Μαργαρίτα ξέρει πολύ καλά να κάνει αυτό που κάνει αφού από τότε που ήρθε στο προσκοπείο μας μέχρι σήμερα ανήκει στο επιτελείο της Αγέλης Λυκόπουλων ως Υπαρχηγός.
Γεννήθηκε στις 30/7/1984
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τουρκολογία και Μεσανατολικές σπουδές
Δουλεύει στην Αμερικανική Πρεσβεία.



Αγαπάει τον προσκοπισμό, αγαπάει τα λυκόπουλα του και αυτό το έχει αποδείξει πολλές φορές. Τελειώνοντας φέτος τις σπουδές του στο εξωτερικό ο Μιχάλης Πιερίδης ήρθε πίσω στο αγαπημένο του σύστημα όπου και διατελεί καθήκοντα Υ.Α.Λ. Γεννήθηκε στις 22/4/1984 και είναι παρόν στο Σύστημα μας από τα 7 χρόνια. Πέρασε με επιτυχία τα μονοπάτια του Λυκόπουλου, τα πτυχία του Πρόσκοπου και την ανιχνευτική ζωή ενώ στη συνέχεια έκανε 2 χρόνια ως παράλληλα με τον στρατό του. Ως ΑΕΤΟΣ πλέον ο Μιχάλης έφυγε για σπουδές στην Αγγλία όπου και τέλειωσε. Φέτος επέστρεψε δυναμικά στα παλαιά του καθήκοντα. Δουλεύει σε Οικονομικές Υπηρεσίες.

Η Ιωάννα εντάχθηκε στον Προσκοπισμό ως Ανιχνευτής στην Κοινότητα μας το 1996. Παράλληλα υπηρετούσε ως Βοηθός στην Αγέλη Λυκοπούλων όπου στη συνέχεια έγινε Υπαρχηγός. Το 1999 αφήνει το Σύστημα για σπουδές στο κλάδο Οικονομικής των επιχειρήσεων (business). Κατά τη διάρκεια των σπουδών της γνώρισε και τον εκλεκτό της καρδιάς της τον οποίο παντρεύτηκε και έχουν μαζί ένα γιο. Μέχρι πρόσφατα ζούσε στην Αγγλία. Επανήλθε στο Σύστημα φέτος με αφορμή τη συνάντηση των παλαιών Προσκόπων του Συστήματος. Μετά τη συνάντηση αυτή όπου θυμήθηκε τις όμορφες εμπειρίες που έζησε με την Αγέλη επέστρεψε ξανά ως ενεργή Βαθμοφόρος με ενθουσιασμό και ζωντάνια να προσφέρει τις υπηρεσίες της.



Ο Δήμος Κλεάνθους είναι ένας πολύ καλός υποστηρικτής στο επιτελείο της Αγέλης Λυκόπουλων! Ο Δήμος άλλος είναι στο προσκοπείο εδώ και 17 χρόνια. Ως πρόσκοπος και ανιχνευτής ο Δήμος ήταν πάντα εκεί για το προσκοπείο του. Τελείωσε τον στρατό και πήγε για σπουδές στην Αγγλία όπου και τελείωσε Μουσική. Σήμερα δεν έχει αρκετό χρόνο για να είναι παρόν σε κάθε συγκέντρωση μας αλλά όταν το επιτελείο της Αγέλης τον χρειαστεί, είναι πάντα πρόθυμος! Προσκοπικό του όνομα είναι ΧΑΘΙ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολλοί από τους βαθμοφόρους της Αγέλης Λυκοπούλων βρίσκονται στο εξωτερικό για σπουδές. Η Αίμη Μπάφα, Αταλάνη Σκουρουπάνθη, Αντρεα Τζιωνή βρίσκονται στην Αγγλία, ενώ ο Γιώργος Κλεάνθους στην Κύπρο και όποτε μπορεί κλεβει λίγο χρόνο από τα μαθήματα του για ένα χέρι βοήθειας στην Αγέλη.



2010 - 100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ

Η Γνωριμία του Αθανάσιου Λευκαδίτη Ιδρυτή του Ελληνικού Προσκοπισμού με τον Προσκοπισμό

Το 1908 Τελούνται στο Λονδίνο οι 4οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας (συνόδος της Ολυμπιακής μας ομάδας) είναι και ο **Αθανάσιος Λευκαδίτης**. Παράλληλα, την ίδια χρονιά, ο Άγγλος στρατηγός **Robert Stephenson Smyth Baden Powell** εκδίδει σε φυλλάδια ένα βιβλίο που κάνει πάταγο. Το «**Scouting for boys**» (Προσκοπισμός για παιδιά). Ένα βιβλίο παιδαγωγικό που πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία στη συντηρητική κοινωνία της χώρας του. Είναι ένα βιβλίο που επιδιώκει την ηθική, πνευματική και σωματική αναμόρφωση του παιδιού. Οι νέοι της Αγγλίας ενθουσιάστηκαν τόσο, ώστε ακολουθώντας τα διδάγματα του βιβλίου του σχημάτισαν ομάδες και τον αναγνώρισαν γενικό αρχηγό τους. Έτσι γεννήθηκε ο Προσκοπισμός στην Αγγλία και στον Κόσμο ολόκληρο.

Την τελευταία μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων λοιπόν, οι Άγγλοι Πρόσκοποι έκαναν επίδειξη του προγράμματός τους στο Στάδιο για να τους γνωρίσει ο κόσμος. Την παράσταση αυτή παρακολούθησε και ο Λευκαδίτης με αποτέλεσμα να του γίνει αμέσως πιστεύω ότι ο Αγγλικός Προσκοπισμός θα μπορούσε να εφαρμοσθεί κάλλιστα και στην Ελλάδα. Η ιδέα του αυτή διατρανώθηκε ακόμα περισσότερο από ένα άλλο σημαντικό περιστατικό. Πρόκειται για τη γνωστή συνάντησή του, σε κεντρικό κατάστημα του Λονδίνου, με έναν **Άγγλο Πρόσκοπο** με στολή. Η στιχομυθία που διαμείφθηκε μεταξύ τους είναι χαρακτηριστική και έμεινε στην Ιστορία του Ελληνικού Προσκοπισμού:

-Τι είσαι εσύ; τον ρώτησε.

- «Πρόσκοπος»* του απάντησε αυτός.

-Και τι είναι Πρόσκοπος; συνέχισε ο Λευκαδίτης. Και ο μικρός διατηρώντας την ψυχραιμία του έδωσε την ακόλουθη εξήγηση με μεγάλη προθυμία:

-Είναι ένα παιδί που του αρέσει να ζει στο ύπαιθρο παίζοντας μαζί με άλλα παιδιά σε τακτικές συγκεντρώσεις ένα ευχάριστο παιχνίδι που του μαθαίνει πολλά πράγματα ικανά να τον κάνουν χρήσιμο στον εαυτό του και στον πλησίον του. Προσπαθεί να τηρεί **μία Υπόσχεση**, την Προσκοπική και ένα Νόμο, το **Νόμο των Προσκόπων** και έχει ως σκοπό του να υπηρετεί τους άλλους βοηθώντας τους άλλους. Αυτό το πετυχαίνει με την καθημερινή καλή του πράξη!

-Έκανες εσύ σήμερα, ως Πρόσκοπος, καμιά καλή πράξη; τον ξαναρώτησε. Και εκείνος απάντησε:

-Όχι, αλλά θα την κάνω τώρα. Σας παρακαλώ να με περιμένετε εδώ. Και έφυγε τρέχοντας για να επιστρέψει μετά από λίγο έχοντας στα χέρια του μερικά προσκοπικά βιβλία.

-Κατάλαβα, του είπε, ότι είσθε ξένος. Διαβάστε λοιπόν αυτά τα βιβλία και ίσως θελήσετε να μεταφέρετε τον Προσκοπισμό

και στην Πατρίδα σας.

Ο Λευκαδίτης, αφού ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Άγγλο Πρόσκοπο για την ενεργειά του, του ζήτησε να του πει το όνομα του, Εκείνος όμως απάντησε:

-Δεν σας ενδιαφέρει αυτό. Μου αρκεί ότι σήμερα έκανα μια καλή πράξη!

Έκανε δηλαδή ο μικρός αυτός πρόσκοπος **τη μεγαλύτερη καλή πράξη της ζωής του**, συντέλεσε στην ίδρυση της Προσκοπικής Κίνησης στην Ελλάδα.



Η εντύπωση ήταν καταπληκτική, Αμέσως ο Λευκαδίτης διέθεσε τις υπόλοιπες μέρες του για τη μελέτη του Προσκοπισμού. Ήταν ο καταλληλότερος άνθρωπος για να εισαγάγει τον Προσκοπισμό στην Ελλάδα.

Ο θαυμασμός του για τη φυσική αγωγή, τα υψηλά του πατριωτικά αισθήματα και η πεποίθησή του ότι ο Προσκοπισμός είναι απάγαυσμα της Ελληνικής Σκέψης, τον έπεισαν ότι το παιδαγωγικό αυτό σύστημα έπρεπε να έλθει στην πρώτη του Πατρίδα, την Ελλάδα, όπου θα μπορούσε να διαπλάσει την εύπλαστη και κατάλληλη για διαπαιδαγώγηση παιδική ψυχή και να επιδιώξει την εθνική και ηθική ανατροφή των Ελληνοπαιδών κατά το πρότυπο των Εφηβίων της αρχαιότητας, των «**περιπόλων**» των **Αθηνών**, των «**Συσκηνιών**» της **Σπάρτης** και των «**Αγελών**» της **Κρήτης**. Διαβάζοντας τα πρώτα προσκοπικά βιβλία που του χάρισε ο άγνωστος του Άγγλος Πρόσκοπος αντιλήφθηκε αμέσως ότι ο ιδρυτής της παγκόσμιας Προσκοπικής Κίνησης, Baden-Powell, είχε γνώσεις του κλασικού ελληνικού πολιτισμού αφού, στην επιδίωξή του να διαπλάσει τους νέους προσκόπους του, επικέντρωνε τους στόχους του στην προσπάθεια πραγμάτωσης του ιδεώδους της «καλοκαγαθίας» και στην εφαρμογή των ιδεών των αθανάτων εκπροσώπων του ελληνικού πνεύματος με την αναβίωση των αρχών του **Πλάτωνα** και του **Αριστοτέλη**, που ήταν υπέρ μιας υγιούς εκπαίδευσης και πρέσβευαν ότι η αγωγή «εν αρετή» δημιουργεί τον άριστο πολίτη του αυριού και διδάσκει κάθε νεο έποχο μόνο να διοικεί, αλλά και να υπακούει.

Στην προσπάθεια του αυτή θα βρει γόνιμο έδαφος στο «**Ελληνικό Εκπαιδευτήριο**» του Δημήτριου Μακρή, όπου την εποχή αυτή είναι καθηγητής. Εδώ θα σχηματίσει τον πρώτο πυρήνα του με παιδιά στα οποία θα γνωρίσει τις χαρές της υπαίθρου και τη ζωή της φύσης. Με τρία από αυτά, τους **αδελφούς Αλέξανδρο, Λένο και Μιχαήλ Μελά**, θα ξαναπάει στο Λονδίνο, τον Ιούνιο του 1910, για να πάρει συμπληρωματικές πληροφορίες, εγκόλπια και άλλα εφόδια που θα του χρειαστούν.

*Ο αγγλικός όρος είναι Boy-Scout, δηλαδή παιδί-ανιχνευτής. Την ελληνική απόδοση του όρου αυτού με τη δόκιμη λέξη «Πρόσκοπος» την οφείλουμε στον ίδιο τον Λευκαδίτη.

ΑΠΟ Βιβλίο:

Αθανάσιος Λευκαδίτης 1872-1944 (Π.Δ. Καγκελάρη)



επιμέλεια στήλης ΠΗΓΑΣΟΣ

Το μεγαλείο του Προσκοπικού Πνεύματος

Στα μέσα της δεκαετίας του '60 πραγματοποιήθηκαν σε ένα ιαπωνικό πάρκο στο Τόκιο, τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου που παριστάνει έναν άοπλο στρατιώτη πεσμένο κατά γης να χαιρετά προσκοπικά και έναν άλλο γονατιστό από πάνω του, με διαφορετική στολή και οπλισμένο να του ανταποδίδει το χαιρετισμό. Δίπλα από το μνημείο βρίσκεται το άγαλμα ενός Ιάπωνα Προσκόπου ο οποίος βλέπει το μνημείο και χαιρετά και αυτός με τη σειρά του προσκοπικά. Το όνομα του γλύπτη δεν αναφέρεται παρά τη μεγάλη επιτυχία που έχει το μνημείο στο σύνολό του.

Πέραν όμως από τη μεγάλη επιτυχία του συνόλου, ο γλύπτης έδωσε εξαιρετική ζωντάνια στην έκφραση του προσώπου του δεύτερου στρατιώτη... αυτού που ήταν γονατιστός. Πραγματικά ο καλλιτέχνης κατάφερε να αποδώσει με τι αγάπη, με τι

στοργή και συμπόνια ο στρατιώτης αυτός σκύβει πάνω από τον πεσμένο, λες και επρόκειτο για το σώμα του ίδιου του Αδελφού και με τι σταθερό χέρι και αφοσίωση ανταποδίδει στον πεσμένο τον προσκοπικό χαιρετισμό!!! Και όμως όποιος δει το μνημείο αυτό είναι σίγουρος ότι οι δύο αυτοί στρατιώτες ανήκουν σε διαφορετικά στρατόπεδα... είναι εχθροί. Είναι τόσο αισθητή η διαφορά της στολής και του κράνους.

Το επεξηγηματικό κείμενο, στην πλάκα του μνημείου μας λύνει αμέσως το μυστήριο :

«Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στον πόλεμο μεταξύ Η.Π.Α. και Ιαπωνίας, κάπου σε ένα μικρό νησάκι της Νότιας Θάλασσας βρισκόταν ολομόναχος και βαριά τραυματισμένος ένας Αμερικανός στρατιώτης που οι συνάδελφοι του κατά την υποχώρησή τους τον άφησαν εκεί νομίζοντας ότι ήταν νεκρός. Ο στρατιώτης αν και κατάχαμα, βαριά τραυματισμένος, προσπαθούσε να διατηρήσει τις αισθήσεις του όταν συνειδητοποίησε

ότι ακριβώς από πάνω του στεκόταν ένας Ιάπωνας στρατιώτης με τη ξιφολόγη του όπλου του να δείχνει προς το μέρος του, έτοιμος να τον σκοτώσει.

Ο Αμερικανός στρατιώτης νόμισε πως έφτασε η τελευταία του στιγμή. Όλα σκοτεινίασαν γύρω του, πιθανώς από τα τραύματά του, πιθανώς από τη ψυχική αγωνία που τον διακατείχε και λιποθύμησε. Την τελευταία στιγμή, πριν χάσει τις αισθήσεις του, όλως διόλου ασυναίσθητα τα δάκτυλα του δεξιού του χεριού σχημάτισαν τον Προσκοπικό Χαιρετισμό.



Μετά από αρκετές ώρες συνήλθε και ήταν πάλι μόνος του. Συνειδητοποίησε πως κάποιος τον είχε μεταφέρει μακριά από το πεδίο της μάχης, του περιποιήθηκε τις πληγές του και τον άφησε να κοιμάται σκεπάζοντάς τον με μία κουβέρτα. Δίπλα του βρήκε ένα σημείωμα το οποίο ασυναίσθητα διπλωσε και έβαλε στη τσέπη του χωρίς να το διαβάσει. Τον αμερικανό στρατιώτη τον συνάντησε αργότερα ένα Αμερικανικό Υγειονομικό Σώμα που τον περιέθαλψε και έτσι σώθηκε Βρισκόμενος στο νοσοκομείο με τον γιατρό από πάνω του να τον περιποιείται θυμήθηκε ότι στη τσέπη του είχε ένα σημείωμα και ζήτησε από το γιατρό να το βγάλει και να του το διαβάσει...

Προς μεγάλη τους έκπληξη το σημείωμα έγραφε τα ακόλουθα : «Είμαι ο Ιάπωνας στρατιώτης που θέλησε να σε σκοτώσει. Αλλά ο Προσκοπικός σου Χαιρετισμός με σταμάτησε. Μου θύμισε πως είμαι κι εγώ Πρόσκοπος. Ο Πρόσκοπος είναι Αδελφός με κάθε Πρόσκοπο! Πως μπορούσα λοιπόν να σε σκοτώσω, ειδικά όταν βρισκόσουν αβοήθητος και τραυματισμένος; Σου πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες που μπορούσα. Σου εύχομαι ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ»

Είναι αληθινά πολύ δύσκολο για έναν στρατιώτη που οι κακουχίες και η αγωνία του πολέμου τον έκαναν σκληρόκαρδο να συγκρατήσει το οπλισμένο του χέρι τη στιγμή που η ξιφολόγη του ετοιμάζεται να καρφωθεί στην καρδιά του εχθρού του. Και όμως το έκανε μόνο και μόνο επειδή είδε τον άλλο να χαιρετά Προσκοπικά.

Πρέπει να είσαι μεγάλος Ιδεολόγος, μεγάλος Άνθρωπος και πολύ Πρόσκοπος για να πετύχεις...

Ο αμερικανός στρατιώτης με την επιστροφή του στις Η.Π.Α. αφηγήθηκε αρκετές φορές τη συγκλονιστική ιστορία του ενώ σε κάποια φάση μαζί με τον πατέρα του επισκέφθηκε τα γραφεία των Αμερικανών Προσκόπων και τους ανέφερε και εκεί το τι έζησε, προσφέροντας παράλληλα ένα ποσό ώστε να στηθεί ένα μνημείο για το Προσκοπικό Πνεύμα.

Η ιστορία του έγινε γνωστή στην Ιαπωνία το 1952, όταν ένας Έφορος των Αμερικανών Προσκόπων ο κύριος Φίννελ, που επισκέφθηκε την Ιαπωνία για να επιθεωρήσει τους Ιάπωνες τους αφηγήθηκε το τι είχε και αυτός ακούσει. Μέχρι τότε η ιστορία αυτή δεν είχε γραφτεί. Ο Αμερικανός στρατιώτης κράτησε την ανωνυμία του. Ούτε όμως το όνομα του Ιάπωνα στρατιώτη έγινε ποτέ γνωστό παρά το ότι έγιναν τεράστιες προσπάθειες από το Σώμα των Ιαπώνων Προσκόπων. Μπορεί τελικά να ήταν κι αυτός ένα από τα εκατομμύρια θύματα που άφησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.

Οι Ιάπωνες Πρόσκοποι πιστοί στην Προσκοπική Ιδεολογία και στο πόσο ενώνει Ο Προσκοπισμός με τους δεσμούς του τη Νεολαία όλου του κόσμου και θέλοντας

να κρατήσουν ζωντανό αυτό το παράδειγμα ώστε να μείνει αιώνιο, αποφάσισαν και πραγματοποίησαν έρανο μεταξύ τους για την ανέγερση του μνημείου αυτού, τιμώντας κατ' αυτό τον τρόπο, στους δύο εχθρούς στρατιώτες... τους δύο Αδελφούς Πρόσκοπους, τιμώντας το μεγαλείο του Προσκοπικού Πνεύματος, γιατί μέσω αυτού Η ΑΓΑΠΗ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΚΠΙΠΤΕΙ!!!

Πηγές :

1. Η δουλειά ενός χρόνου στην Ομάδα Προσκόπων και το Πεντάλεπτο του Αρχηγού του Αθανάσιου Βόσση. Εκδόσεις Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
2. Διάφορες Ιστοσελίδες στο διαδίκτυο

Σημείωση: Παρά τις πολλές ώρες που αφιερώσαμε στο διαδίκτυο για να βρούμε πληροφορίες για την ιστορία αυτή και κυρίως φωτογραφίες του μνημείου αυτό δεν έγινε ιδιαίτερα κατορθωτό. Οι πλείστες σελίδες ήταν απλά αντίγραφα άλλων. Στο τέλος καταφέραμε να βρούμε τις τρεις φωτογραφίες που επισυνάπτουμε τις οποίες έβγαλε ο κύριος που φαίνεται σε μία από αυτές ως τρανή απόδειξη για κάποιους που θέλουν να λένε ότι η ιστορία αυτή είναι θρύλος.



Scout Monument in Japan Celebrates 25th Year

For 25 years, Japanese Scouts and American tourists have visited a special monument dedicated to the spirit of Scouting. The memorial, located at a children's park near Tokyo, recalls a true incident.

In the South Pacific during World War II, an armed Japanese soldier found a wounded American soldier who hailed him with a Scout salute before losing consciousness.

When the American awoke, he found a note from the Japanese soldier: "When I got to you, you saluted me with three fingers. It reminded me that I was also a Scout. All Scouts are brothers, and I cannot kill those who are defenseless. I bandaged your wound. Good luck."

The American soldier recovered and told his story many times after returning home. The story eventually reached Japan, where Scouters decided to erect a monument symbolizing friendship between American and Japanese Scouts.



παρουσίαση ιστοσελίδας

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε τη μεγαλύτερη ελληνική προσκοπική ιστοσελίδα. Την ιστοσελίδα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
επιμέλεια στήλης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ

This is the permanent campsite of the



SOMA
HELLINON
PROSKOPON
SCOUTS OF GREECE

«Ο μόνιμος κατασκηνωτικός χώρος των Ελλήνων Προσκόπων»

Η ιστοσελίδα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων δημιουργήθηκε πριν από 11 χρόνια (λειτουργεί από το 1998!) – μια εποχή που το διαδίκτυο μόλις άρχιζε να μπαίνει σιγά-σιγά στα σπίτια μας. Το Σ.Ε.Π. μπήκε πρώτο στο χορό της νέας τεχνολογίας και έθεσε τον πήχη για όλες τις άλλες ιστοσελίδες του Ελληνικού Προσκοπισμού. Και αποτέλεσε μια από τις πηγές εμπνευσης και παρότρυνσης για τη δημιουργία πολλών σελίδων στον Ελληνικό Προσκοπισμό.

Σήμερα η www.sep.org.gr δεν είναι μια τυπική και απλή ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα έχει πολλαπλό ρόλο και καλύπτει τις ανάγκες ενός τεράστιου και σύγχρονου οργανισμού, όπως είναι σήμερα το Σ.Ε.Π.

Η σελίδα του ΣΕΠ εκπληρώνει **αποστολή βιτρίνας** του Ελληνικού Προσκοπισμού προς όλους τους επισκέπτες που θέλουν να μάθουν για τον Προσκοπισμό. **Αποστολή ενημέρωσης** προς τα Μέλη του Σ.Ε.Π. (για ανακοινώσεις και νέα που αφορούν τον οργανισμό), προς Προσκόπους από όλο τον κόσμο (με την αγγλική έκδοση της σελίδας – βρίσκεται υπό κατασκευή) και προς το ευρύ κοινό (με δημοσίευση προκηρύξεων για θέσεις εργασίας, διακηρύξεις διαγωνισμών, κλπ). **Αποστολή εργαλείου** προς χρήση από όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π., με υλικό, βίντεο, forum συζητήσεων, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, αναζήτηση μελών και κλιμακίων, προσκοπικό πρατήριο και πολλά άλλα. Και τέλος, **αποστολή ηλεκτρονικής πύλης** με άλλες ηλεκτρονικές μορφές επικοινωνίας (IRC, JOTI, άλλες προσκοπικές ιστοσελίδες).

Η αρχική σελίδα – η σελίδα που μας υποδέχεται – περιέχει συνδέσμους σε σχεδόν όλα τα σημεία της σελίδας τα οποία φυσικά θα δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Επιπρόσθετα, εδώ βρίσκουμε σε πρώτη ζήτηση τις πρόσφατες ανακοινώσεις, νέα και πληροφορίες.

Εντυπωσιάζει το γραφικό με τους πρόσκοπους που τραγουδούν και τα λόγια του Baden Powell: **Ο αληθινός τρόπος για να είναι κανείς ευτυχισμένος είναι δίνοντας σε άλλους ανθρώπους. Προσπαθήστε να κάνετε αυτό τον κόσμο λίγο καλύτερο απ' ό,τι τον βρήκατε.**

Αρχίζουμε παρουσιάζοντας την κατηγορία **Οργάνωση ΣΕΠ**. Το του Σ.Ε.Π. Η Προσκοπική κίνηση συντονίζεται από τη και υποστηρίζεται από τις υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης. Διαβάστε τα των μελών της κίνησης, από το Δ.Σ. Επίσης, τι βρίσκεται σήμερα ;

Ένα από τα πιο δυνατά σημεία της ιστοσελίδας που παρουσιάζουμε, είναι η **Ιστορία Ελλήνων Προσκόπων**. Μια σειρά αναφορών στις σημαντικότερες στιγμές των Ελλήνων Προσκόπων από το 1910 μέχρι σήμερα. Μια πολύ σημαντική σελίδα. Περιέχει λεπτομερείς αναφορές σε όλα τα σημαντικά σημεία της ιστορίας των Ελλήνων Προσκόπων για κάθε χρονολογία από το 1910. Τα κείμενα πλαισιώνουν όμορφα γραφικά και μοναδικές ιστορικές φωτογραφίες.

Σημαντική κατηγορία της ιστοσελίδας είναι το **Κλάδοι και Ειδικότητες**, όπου παρουσιάζονται ξεχωριστά οι τέσσερις Κλάδοι του Σ.Ε.Π. (Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και το Προσκοπικό Δίκτυο) καθώς και οι δύο προσκοπικές ειδικότητες αυτές των Ναυτοπροσκόπων και Αεροπροσκόπων. Για κάθε Κλάδο ή Ειδικότητα ανοίγει ξεχωριστή σελίδα όπου ο επισκέπτης (είτε είναι Πρόσκοπος ή μη) μπορεί να αντλήσει διάφορες πληροφορίες που αφορούν τον κάθε Κλάδο. Ειδικά τα μέλη του κάθε Κλάδου και οι Βαθμοφόροι είναι σε θέση να δουν προγράμματα και δραστηριότητες που είναι εν εξελίξει να βρουν βοηθήματα και έντυπα κλπ. Ο Κλάδος Ανιχνευτών ανοίγει σε εντελώς ξεχωριστή σελίδα την ανιχνευτική δική του μια όμορφη δουλειά που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ανιχνευτών.

Στην κατηγορία **Διαδίκτυο**, το ΣΕΠ μας δίνει πληροφορίες και πολλές λεπτομέρειες για το IRC, το J.O.T.I. (εδώ περιλαμβάνει και ένα πολύ καλό διαδικτυακό παιχνίδι), λίστες με άλλες προσκοπικές ιστοσελίδες, λίγα λόγια και φόρμα επικοινωνίας με την Ομάδα Εργασίας της Εφορείας Πληροφορικής και σύνδεση για εγγραφή στην (διάσημη πλέον) **ΛΗΤΕΠ (Λίστα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Ελλήνων Προσκόπων)**.

Το Προσκοπικό Πρατήριο του Σ.Ε.Π. φιλοξενείται στη σελίδα αυτή. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στα διάφορα προϊόντα του πρατηρίου και να κάνει on-line



αγορές.

ρικού αυτού γεγονότος.

Σε μια μικρή γωνιά βρίσκουμε πρόσβαση σε παλαιά τεύχη του προσκοπικού περιοδικού **Ο Κρίκος**.

Από τη σελίδα του Σ.Ε.Π. δε λείπει το **forum συζητήσεων**. Ένας χώρος όπου τα μέλη ανταλλάζουν απόψεις μεταξύ τους για τα θέματα που μας απασχολούν. Εδώ μπορούν συνομιλούν όλοι οι Πρόσκοποι μεταξύ τους. Επίσης εδώ έχουμε συζητήσεις για τοπικά προσκοπικά θέματα των διαφόρων Εφορειών και Περιοχών της Ελλάδας!

Η **Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Σ.Ε.Π.** αποτελεί μια μεγάλη ιστοσελίδα από μόνη της. Πρόκειται για ένα σημείο, στο οποίο ο καθένας μπορεί να βρει τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., Ανακοινώσεις, Εγκύκλιους, Έντυπα, Εικονοθήκη, και μια τεράστια συλλογή με προσκοπικό υλικό από πολλές κατηγορίες (Εκπαίδευση, Περιοδικά, Έντυπα Τμημάτων, Υλικό για Δράσεις, Υλικό για Γονείς, και πολλά άλλα).

Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Σ.Ε.Π. παρουσιάζει πλούσιο υλικό για το πρόγραμμα **Εργαστήρι Φύσης**. Το πρόγραμμα λειτουργεί στο προσκοπικό περιβαλλοντικό κέντρο Πύργου Βασιλίσσης και περιλαμβάνει δραστηριότητες για την ανακύκλωση, παρατήρηση της φύσης και πηγές ενέργειας.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΣΕΠ μπαίνει στα 100χρονα του το 2010. Στην ιστοσελίδα προς το παρόν υπάρχει αναφορά στο σήμα των 100χρόνων, συνοδευόμενο με ένα ωραίο βίντεο που υποστηρίζει την επιλογή του εμβλήματος αυτού. Αναμένουμε ότι με τον χρόνο, όσο ερχόμαστε πιο κοντά στους εορτασμούς, θα δούμε μεγαλύτερη προβολή του ιστο-

Όπως λέει και η γνωστή φράση... μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε να σας παρουσιάσουμε όσο πιο αναλυτικά μπορέσαμε τη μεγαλύτερη ελληνική προσκοπική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Εσείς δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε και να περιηγηθείτε από μόνοι σας στους διάφορους ιστοχώρους της.



Βρήκαμε πολύ εντυπωσιακή, πρωτότυπη και δημιουργική ιδέα τη μηχανή αναζήτησης όλων των προσκοπικών τμημάτων και συστημάτων της Ελλάδας. Το ΣΕΠ δημιούργησε ένα διαδραστικό – και πολύχρωμο – χάρτη, όπου ο χρήστης επιλέγει την περιοχή της Ελλάδας που θέλει να βρει προσκοπικό τμήμα, και η ιστοσελίδα του εμφανίζει τα συστήματα της επιλεγμένης περιοχής!



ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Βρες τις 10 διαφορές των δύο εικόνων!!

Ομαδική Δουλειά

Το φορτωμένο μικρό λεωφορείο σταμάτησε μπροστά από το χώρο της κατασκήνωσης της Ενωμοτίας μετά από τρεις ώρες συνεχούς οδήγησης. Οκτώ Πρόσκοποι πετάχτηκαν μεμιάς από αυτό και ξεκίνησαν το ξεφόρτωμα και παράλληλα το στήσιμο των σκηνών. Κάποιοι έτρεξαν να μαζέψουν ξύλα ενώ δύο άλλοι ξεκίνησαν να ετοιμάζουν τη φωτιά και ότι άλλο χρειαζόταν για το μαγείρεμα.

Ένας κύριος που κατασκήνωνε δίπλα πλησίασε τον Αρχηγό και του λέει :
 «Αγαπητέ κύριε αυτό που κάνετε είναι αξιοθαύμαστο. Να τι σημαίνει ομαδική δουλειά!!! Μπράβο σας»

«Κοιτάξτε» απαντά ο Αρχηγός, «εφαρμόζω πάντα τον εξής κανόνα : Κανένας δεν πάει στην τουαλέτα αν δεν στηθεί πρώτα η κατασκήνωση».

Οι Σκληροί Πρόσκοποι

Τρεις Πρόσκοποι περηφανεύονταν για το πόσο «σκληροί» είναι :
 «Εγώ βγάζω νок άουτ ένα ζευγάρι αρβύλες μέσα σε ένα μήνα» λέει ο πρώτος
 «Εγώ βγάζω νок άουτ μια στολή εργασίας σε μια βδομάδα» λέει ο δεύτερος
 «Χα χα χα... αυτά που κάνετε δεν είναι τίποτα» λέει ο τρίτος... «Εγώ βγάζω νок άουτ τον Αρχηγό σε 20 λεπτά»





Το πνευματικό περιεχόμενο της ιδεολογικής κατεύθυνσης του Προσκοπισμού είναι οι αρχές που βασίζονται στις πανανθρώπινες αποδεκτές αξίες, με σκοπό να διαμορφώσουν έναν άνθρωπο ως μία προσωπικότητα με στοιχεία που θα συνθέτουν μια θετική εικόνα κοινωνικής φυσιογνωμίας. Η διάπλαση του νέου βασίζεται στο προσωπικό παράδειγμα, στις βιωματικές του εμπειρίες και επιλογές, και στην κληρονομικότητά του.



Η πνευματικότητα της Χριστιανικής πίστης αποτελεί το κυριότερο κομμάτι μέσα σε αυτή. Η Ορθόδοξη πνευματικότητα και πίστη, συνταυτίστηκε και αποτέλεσε ένα αναπόσπαστο κομμάτι το οποίο καθοδήγησε τον Ελληνικό λαό και έδωσε μια διάσταση μιας υπέρλαμπρης πραγματικότητας που ακτινοβόλησε το φως της σε όλο τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Η σπουδαιότερη αξία μέσα στην Ορθόδοξη πίστη υπήρξε η ελεύθερη βούληση και η ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου να την αποδεχθεί κάθε στιγμή της ύπαρξής του.

Μία ελευθερία η οποία επίσης αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό και του Προσκοπισμού. Η Ιερή Ορθόδοξη παράδοση, που μέσα από το πέρασμα των αιώνων απέδειξε με όλους αυτούς τους αγίους ανθρώπους, ότι η πίστη δεν διδάσκεται αλλά βιώνεται "πραγμάτων έλεγχος ού βλεπομένων" συναντάται και συνταυτίζεται με την προσκοπική ιδεολογία στην τήρηση του καθήκοντος προς τον Θεό. Ένα Θεό ο οποίος όμως για μας τους Έλληνες, παλαιότερους αλλά και νεώτερους αποτελεί μια Ορθόδοξη δογματική αξία αναπόσπαστη από τη ζωή μας.

Η τήρηση του καθήκοντος προς το Θεό δεν είναι ένα γενικευμένο πρόσχημα πίστης, το οποίο μπορεί να εκφράζει απλά και μόνο μια τυπική λατρεία και συμπάθεια, αλλά αποτελεί μια συγκεκριμένη λατρευτική Ορθόδοξη ακολουθία, η οποία κρύβει αμύθητους θησαυρούς αγάπης και πνευματικής ουσίας, που πρέπει

να μεταδοθούν σωστά και υπεύθυνα μέσα από την προσωπική και προσκοπική μας συμβολή προς τους νέους. Η τήρηση του καθήκοντος προς το Θεό μέσα στον Προσκοπισμό σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη μας αποτελεί μια σπουδαία συνύπαρξη, η οποία μας καθιστά σοβαρά υπεύθυνους ως Ελληνορθόδοξους Βαθμοφόρους για τη μετάδοση της Χριστιανικής αλήθειας από τη στιγμή της ελεύθερης αποδοχής μας.

Πρέπει να αποτελέσουμε προσωπικό παράδειγμα, στην Ελληνορθόδοξη καθοδήγηση με τη βοήθεια ενός πνευματικού πατέρα, για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για αυτή την πορεία τόσο τη δική μας όσο και των παιδιά μας. Χρειάζεται μια άμεση συνεργασία Προσκοπισμού και Εκκλησίας η οποία να αποτελεί ένα σημείο αναφοράς σωστού και υπεύθυνου πνευματικού προσανατολισμού των νέων για την αποφυγή υφάλων που σίγουρα γκρεμίζουν όσο καλοδιάθετες και δυναμικές αν είναι οι προσπάθειές μας.

Από το βιβλίο "ΕΥΘΕΩΣ" του Γεώργιου Λεονταρά Εφόρου Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας / Σ.Ε.Π.
Το συγκεκριμένο κείμενο το αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα της Π.Ε. Μαγνησίας





ήμων, είμα, δάμα 76



Σάβμας Σραοήμαρα αναμήοιας Σαμας
Περαπέταιας υπαίας, αναμήοιας Σαμας